

Pastor Aloys begint met: "Persoonlijke aandacht en liefde voor de mens staan centraal. Het is momenteel niet altijd gemakkelijk, maar het is belangrijker om naar de toekomst te kijken." En dan bidt hij om wijsheid en inzicht voor een goede toekomst.

Daarna vertelt bouwbedrijf van Dinther wat er aan het dak van de Cosmas en Damianuskerk moet gebeuren. De foto's spreken voor zich: balken zijn verrot, loopbruggen te gevaarlijk. De nieuwste technieken worden gebruikt (bijvoorbeeld het gieten met kunsthars, zie foto hieronder). Ook de dakkapellen worden aangepakt.



Penningmeester Dick Winkel legt uit waarom de verhuur van de pastorie aan mensen met een lichte verstandelijke beperking niet door kon gaan: het bisdom gaf geen toestemming omdat de kosten en daardoor ook de huurprijs te hoog zouden worden.

Dan kenschetst Dick de financiële situatie van de parochie. Na 2017 zijn de inkomsten enorm gedaald. Voor de 2020 kwamen we daardoor uit op een verlies van bijna €154.000,- Er komen suggesties om de inkomsten te verhogen, bijvoorbeeld door niet alleen vieringen te houden in de Cosmas en Damianuskerk, maar ook andere activiteiten. Ook kan er een stichting opgericht worden om het kerkgebouw in stand te houden.

Over de stand van zaken rond de verkoop van de kerk in de Horst verhaalt Ton Lansdaal. De nieuwe eigenaar en de eigenaren van de bed & breakfast zijn tot een akkoord gekomen. De kunst en alle religieuze voorwerpen in de kerk zijn geen eigendom, maar alleen in bruikleen van de nieuwe eigenaar.

Pastor Aloys eindigt met een Wees gegroet en een zegen. Het was een goede bijeenkomst.