

Geachte parochianen

Hoewel officieel de nieuwe parochie H.H. Cosmas en Damianus met ingang van 1 januari 2014 al van start is gegaan, is eerst op 2 februari 2014 op een geweldige manier afscheid genomen van pastor Jan van Gestel tijdens een plechtige Eucharistieviering in een bomvolle kerk en een zeer uitgebreide receptie in de Linde.

Op 16 maart a.s. zal in een plechtige Hoogmis de oprichting van de nieuwe parochie liturgisch gevierd worden door het voorlezen van het decreet van de bisschop van 's-Hertogenbosch. Daarin zijn niet alleen de pastoor en de diakens Jos van Rooij en Jacques van Montfort benoemd in het pastorale team van deze parochie, maar ook de leden van het nieuwe kerkbestuur. Het bisdom is nog op zoek naar een priester die de vacature gaat vervullen, ontstaan door het vertrek van pastor Jan Gestel. Het pastoraal team is ook in overleg met het bisdom op zoek geweest naar invulling van de vacature ontstaan door de pensionering van Jos van Rooij. Als alles goed verloopt, hopen wij u de nieuwe pastoraal werkster tijdens de viering van de 16 maart a.s. te kunnen voorstellen.

Het pastoraal team wenst een nadruk te leggen op de catechese: kinderen in aanraking laten komen met geloofsverhalen uit de Bijbel en die doortrekken naar het leven van nu; dit vindt concreet ook in zijn uitwerking bij de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel; ook bij het ontvangen van de andere sacramenten als doop en huwelijk is catechese van belang en ook de persoonlijke betrokkenheid.

Daarnaast wenst het pastoraal team present te zijn bij mensen die ziek zijn, problemen hebben en die over hun situatie met hen willen praten.

De parochie zal aandacht blijven geven aan degenen die aan de rand van de samenleving verkeren en hen bij de geloofsgemeenschap proberen te houden.

Een delegatie van het nieuwe bestuur heeft inmiddels gesprekken gevoerd met alle koren en groepen vrijwilligers in de nieuwe parochie en hun wensen en frisse ideeën aanhoort. Een rapportage van die gesprekken zal in april in het bestuur zal worden besproken. Daarnaast is de afgelopen weken veel energie gestoken in het rondbrengen en weer ophalen van de enveloppen van de Actie Kerkbalans. Daarover hopen wij u in een volgende parochieblad nader te kunnen berichten.

uw pastoor, Henk Janssen



UITNODIGING ZONDAG 16 MAART

Geachte medeparochianen

Wij willen u graag en van harte uitnodigen voor de viering bij de oprichting van de nieuwe parochie 'H.H. Cosmas en Damianus' ter gelegenheid van de installatie van pastoor Janssen en het pastorale team.

De viering begint om 10.00. Pastoor Janssen zal met het team worden afgehaald en de kerk binnengebracht door de schutterij St. Hubertus. Tijdens de viering zullen de gemengde koren St. Caecilia, Horst Sion en het parochieel gemengd koor Breedeweg zingen samen met Vivace en de Schola Cantorum. De harmonie Jubilate Deo zal tijdens de viering spelen en na de viering in de kerk een aubade brengen aan pastoor Janssen. Daarna is in de kerk een kop koffie met cake en gelegenheid om pastoor Janssen te feliciteren..

We hopen van harte dat u allen nog even blijft napraten met elkaar.

U allen langs deze weg van harte uitgenodigd.

Levensloop van Henk Janssen

Geboren ben ik in 1948 in Beek-Ubbergen als derde kind in een gezin dat uiteindelijk vijf kinderen zou gaan omvatten. Na de Kleuterschool en de Lagere School in Beek doorlopen te hebben ben ik in 1961 naar het gymnasium van het Canisius College gegaan. Met goed gevolg heb ik het gymnasium A afgerond in 1967 en ben ik ingetreden in het noviciaat van de paters Jezuïeten. Na een half jaar ben ik hier weggegaan, omdat ik mij nog te jong vond om mij definitief te binden.

Na mijn militaire dienst ben ik politicologie in Nijmegen gaan studeren. In mijn vrije tijd besteedde ik veel aandacht en energie aan het jeugd- en jongerenwerk, zowel in het dorp Beek in het gebouw 'De Trog', als in de gemeente Ubbergen en de gemeente Millingen aan de Rijn, als in de regio van Rijk van Nijmegen.

Ook de plaatselijke politiek had mijn warme belangstelling. In 1974 werd ik in de gemeenteraad van Ubbergen gekozen en ben raadslid gebleven tot 1995. Gedurende twee periodes van 1982 tot 1986 en van 1991 tot 1994 was ik wethouder van de gemeente Ubbergen.

Na mijn studie ben ik in 1981 als ambtenaar gaan werken bij de gemeente Nijmegen op het stafbureau van de gemeentesecretaris tot medio 1995 en daarna via de provincie Gelderland als regionaal coördinator handhaving milieuwetgeving in de regio Nijmegen van medio 1995 tot 1 juni 2009.

Hiernaast was ik voorzitter van het schoolbestuur voor het basisonderwijs in Beek-Ubbergen en na een fusie van verschillende schoolbesturen voorzitter van het schoolbestuur voor het basisonderwijs in de gemeente Ubbergen. Van 1 januari 1996 tot 2007 ben ik vicevoorzitter van het kerkbestuur van de St. Bartholomaeus - parochie van Beek geweest.

Na een schoolkamp in Klein Amerika in Groesbeek heb ik verkering gekregen en ben ik gehuwd in 1979 met Marie-José Boot. Vervolgens werden ons vier kindereengeboren, te weten een zoon en drie dochters. Vrij kort na de geboorte van onze jongste dochter werd mijn vrouw ziek en is zij na negen jaren knokken overleden in januari 2000 aan borstkanker.

In september 2000 ben ik begonnen met de deeltijdstudie theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Aan het einde van mijn studie ben op 3 november 2007 diaken en op 6 juni 2009 priester gewijd voor het bisdom Den Bosch en benoemd als kapelaan in de Pastorale Eenheid De Driestroom (St. Anthonis c.a.) en Pastorale Eenheid

Vierlingsbeek-Maashees.

Op 28 november 2010 werd ik benoemd als kapelaan in de nieuwe parochie 'Maria, Moeder van de Kerk', te Sint Anthonis. Met ingang van 1 november 2011 werd ik benoemd als waarnemend pastoor van de St. Antonius - parochie van Breedeweg en met de opdracht de fusie van de parochies in Groesbeek te gaan opzetten. Met ingang van 1 januari 2012 benoemd tot voorzitter van de Zustercongregatie Penitenten van de Eenheid te Boxmeer. Op 1 maart 2012 ben ik benoemd als pastoor van de Sint Bartholomaeus - parochie te Beek-Ubbergen met daarbij de opdracht de fusie van de parochies van Millingen aan de Rijn, Kekerdome, Leuth, Ooij en Persingen en Beek-Ubbergen te gaan opzetten. Met ingang van 1 juli 2012 benoemd als pastoor van de Sint Hubertusparochie te Ooij en Persingen en van de Sint Remigiusparochie te Leuth. Met ingang van 1 september 2013 benoemd tot deken van het dekenaat Nijmegen. Met ingang van 1 januari 2014 werd ik benoemd tot pastoor van de nieuwe parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek en als pastoor - teamleider van de nieuwe parochie 'Maria ten Hemelopneming', administratief gevestigd te Leuth.

Als hobby heb ik stamboomonderzoek, daarnaast wandel ik graag.

Pastoor Henk Janssen.

Nu de nieuwe collega's zich aan u voorstellen, wil ik niet achterblijven....

Toen ik in september 2012 65 werd, had ik een bevrijd gevoel: niet meer in vaste dienst, vrij beschikken over mijn tijd, tijd voor hobby's. Intussen is het een volle baan gebleven en ben ik dat vrijheidsgevoel weer kwijt. Ik vind dat niet erg. Ik heb het afgelopen anderhalf jaar veel en fijn gewerkt. Maar nu komt er ruimte: drie nieuwe collega's erbij en straks ook nog een priester, die de plaats van pastor van Gestel zal overnemen.

Ik wil mijn nieuwe collega's nog minstens een jaar blijven begeleiden, ik heb nog veel plezier in het werk en in alle contacten, die er uit voortvloeien, maar ik wil ook genieten van de ruimte, die normaal na je 65^e ontstaat – meer tijd voor het gezin, voor de hobby's en voor mezelf. Tegelijk hoop ik de parochie nog lang van dienst te kunnen zijn.



Jos van Rooij

Introductie Diny Booyink

Een nieuwe lente, een nieuw geluid,

Vandaag haalde ik uit mijn brievenbus een pakketje, waaruit twee dvd's en



een felicitatiekaart kwamen rollen. De afzender? Mijn een na jongste broer die me feliciteerde met mijn benoeming als pastoraal werkster in de HH Cosmas en Damianus Parochie te Groesbeek. De twee dvd's? Dagboek van een herdershond, seizoen 1 en seizoen 2. De tekst op de felicitatiekaart luidde als volgt: " Diny, veel succes als herderin van Groesbeek en hierbij een paar dagboeken om in de juiste stemming te komen!"

Ik vond het een enige actie en ik ga zeker van de dvd's genieten, maar ik kan u nu al vast

verklappen dat ik minder naïef en onhandig ben als kapelaan Odekerke in 1914 (!) in Geleen. Maar ik zal even hard als hij mijn best doen om van mijn nieuwe baan een succes te maken.

Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Diny Booyink. Ik ben 60 jaar, getrouwd, moeder van twee (adoptie)kinderen die net allebei uit huis zijn. Met mijn man woon ik in Heelsum, gemeente Renkum. Mijn dochter is 22, mijn zoon 20 jaar.

Van huis uit was ik maatschappelijk werkster, maar ik ben vlak voor mijn 30ste opnieuw gaan studeren: theologie in Nijmegen. In 1989 ben ik in het pastoraat begonnen en daarin ben ik tot op de dag van vandaag actief. Ik heb achtereenvolgens als pastor gewerkt in een gevangenis, een Huis van Bewaring, een ziekenhuis en een verpleeghuis.

Het zou zomaar kunnen, dat ik u bekend voorkom als u mij ontmoet, want ik heb ruim dertien jaar in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen gewerkt. Daar ken ik de pastores van Rooij en van Gestel ook van. In die dagen hadden we vaak wandelgangencontact. Ik verheug me erg op het veelzijdige werk dat me wacht in het mooie dorp Groesbeek en ik hoop velen van u snel te leren kennen.

Diny Booyink

Introductie Jacques van Montfort

Nijmegen, 11 februari 2014

Betreft: introductie aan de parochianen van de nieuwe parochie Groesbeek

Beste parochianen,



Graag voldoe ik aan het verzoek om me aan u voor te stellen. Mijn naam is Jacques van Montfort, 53 jaar, getrouwd met Michaela en woonachtig in Nijmegen.

In mijn jonge jaren studeerde ik af aan de Radboud Universiteit en wel in het vak geschiedenis. Destijds heb ik me veel bezig gehouden met kerkgeschiedenis. Daarna ben ik in het bedrijfsleven terechtgekomen, waar ik voornamelijk in logistieke functies werkzaam ben.

Na mijn stage in de Sint Antonius van Paduaparochie te Breedeweg ben ik in november 2013 in Den Bosch tot permanent diaken gewijd. Het diakenambt zal ik als vrijwilliger naast mijn beroep uitoefenen.

Wat is mijn motivatie om als diaken te werken? Binnen de Kerk zie ik veel mooie dingen gebeuren. Bijvoorbeeld: parochianen gaan in het weekend naar de Mis of een viering, mensen trouwen in de Kerk, overledenen worden kerkelijk begraven, kinderen doen de Eerste Heilige Communie of krijgen het Vormsel toegediend. Daarnaast zijn er echter ook zaken die enigszins blijven liggen. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat pastores vaak een overvolle agenda hebben. In sommige parochies zou bijvoorbeeld meer aandacht kunnen worden besteed aan jongerencatechese en aan de pastorale begeleiding van zieken, bejaarden en alleenstaanden. Ik heb het idee dat ik als diaken een zinvolle bijdrage kan leveren aan enkele taken op parochieel niveau.

In de nieuwe parochie zullen we elkaar de komende tijd ongetwijfeld ontmoeten. Ik heb er veel zin in!

Met vriendelijk groet, Jacques van Montfort

Parochie, Groesbeek, Familie, Vrienden en Kennissen

BEDANKT



Ik voel me zeer VEREERD en VERGULD dat jullie HART en HANDEN hebben laten spreken bij mijn afscheid, zó overweldigend in WOORD en GEBAAR met zó veel

warmte
spontaniteit
hartelijkheid
waardering
vriendelijkheid
gulle gaven

Het was gewoon-heel-fijn, heel bijzonder!!



IEDEREEN HEEL, HEEL HARTELIJK BEDANKT,

pastor Jan van Gestel

(voortaan ZZP'er: Zielzorger Zonder Parochie)



**ANTONIUS LAMBERTUS MARIA HURKMANS
DOOR DE GENADE VAN GOD EN DE GUNST VAN DE
APOSTOLISCHE STOEL
BISSCHOP VAN 's-HERTOGENBOSCH**

Aan alle gelovigen van de Rooms-Katholieke Parochies Groesbeek te Groesbeek en Heilige Antonius van Padua te Groesbeek-Breedeweg:

Overwegende:

- dat op 17 april 2009 ten aanzien van het bisdom van 's-Hertogenbosch nieuw beleid is vastgesteld onder het motto "Groeien in geloof, geloven in groei" teneinde de parochies ook in de toekomst te kunnen vitaliseren en het pastoraat voor de lange termijn te waarborgen;
- dat de pastores en besturen van de parochies Groesbeek en Heilige Antonius van Padua-Breedeweg bij brief van 21 november 2013 hebben verzocht tot samenvoeging van de parochies en tot oprichting van één nieuwe parochie overeenkomstig "Groeien in geloof, geloven in groei";

Besluit:

Om in de zich wijzigende omstandigheden uw geestelijke verzorging goed te blijven behartigen heb ik, gehoord het advies van de Priesterraad van het bisdom, besloten om de R.K. Parochies Groesbeek te Groesbeek en Heilige Antonius van Padua te Groesbeek-Breedeweg te verenigen, zodat hieruit één nieuwe parochie ontstaat. Derhalve bepaal ik het volgende:

1. Met ingang van 1 **januari 2014** voeg ik samen de parochies Heilige Antonius van Padua te Groesbeek-Breedeweg en Groesbeek te Groesbeek (alsmede de onder de parochie Groesbeek ressorterende en nog bestaande parochies Cosmas en Damianus, H. Gerardus Majella en Goddelijk Hart van Jezus) en richt ik in hetzelfde territorium één nieuwe parochie op, welke hierbij de naam R.K. Parochie "**H.H. COSMAS EN DAMIANUS**" krijgt, administratief gevestigd Kloosterstraat 2 te 6562 AW Groesbeek.
2. De grenzen van de Parochie H.H. Cosmas en Damianus omvatten het gebied van de vroegere parochies tezamen.
3. Overeenkomstig canon 121 CIC verkrijgt de nieuwe parochie met ingang van 1 januari 2014 alle zaken en vermogensrechten eigen aan de vroegere parochies, en neemt zij alle verplichtingen op zich, welke op dezen rustten.

4. Hieronder zijn begrepen alle rechten en plichten, schulden en bezittingen, overeenkomsten, fundaties, hypotheeken, geldleningen e.d., zoals deze zijn vastgelegd op de inventarisatie zoals deze ten archieve van de parochie is neergelegd en overigens ook die welke daarbij niet zijn genoemd doch geacht moeten worden hier eveneens onder te vallen.
5. Met ingang van 1 januari 2014 benoem ik als pastoor van de nieuwe parochie de hoogerwaarde heer H.J.A. Janssen.
6. Bij deze benoem ik met ingang van 1 januari 2014 als leden van het bestuur van de Parochie H.H. Cosmas en Damianus de volgende personen:
De heer G..H.J.P.van Gorkum, mevrouw J.M.G.M. Jacobs-Nillesen, de heer A.G.H. Koch, de heer R.F.W. Paulis, de heer G.C.L.M. Peters, de heer E.G.P. Schuivens. de heer D.G.M. Winkel
De hoogerwaarde heer Janssen is als waarnemend pastoor van rechtswege voorzitter van het bestuur.
- 6 De leden van het bestuur zijn aftredend volgens een door het bestuur op te stellen en door mij te fatteren rooster van aftreden.
7. Het nieuwe bestuur draag ik op ervoor zorg te dragen, dat alle nodige regelingen voortkomend uit dit besluit naar Kerkelijk en naar Nederlands recht worden nageleefd, en tevens dat hiervan vóór 1 juli 2014 blijkt uit notariële akte.
8. Als kerken fungeren vooralsnog de bestaande kerkgebouwen van de voormalige parochies, waarbij de HH. Cosmas en Damianuskerk is aangewezen als parochiekerk.
9. De Parochie H.H. Cosmas en Damianus zal worden bediend door een pastoraal team bestaande uit de hoogerwaarde heer H.J.A. Janssen, pastoor, de eerwaarde heer A.A. van Rooij, diaken, en de eerwaarde heer J. van Montfort, diaken, die als zodanig door mij per 1 januari 2014 zijn benoemd.
10. Allen die tot dusver behoorden tot de Parochies Groesbeek te Groesbeek en Heilige An tonius van Padua te Groesbeek-Breedeweg verklaren wij met ingang van 1 januari 2014 te behoren tot de R.K. Parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek.

Aldus besloten te 's/Hertogenbosch, 10 december 2013,



LITURGISCHE AGENDA – 07 MAART t/m 11 APRIL 2014

vr. 07 mrt. C&D 19.30 u. Vastenmeditatie

WEEK VAN ZATERDAG 08 T/M VRIJDAG 14 MAART

1^e Weekend van de Veertigdagentijd – Wereldgebedsdag

za. 08 mrt. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia;
zo. 09 mrt. Antonius 09.30 u. H.Mis; Par. Gemengd Zangkoor;
C&D 10.00 u. H.Mis; Africa Engakoor;
wo. 12 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 14 mrt. C&D 19.30 u. Vastenmeditatie

WEEK VAN ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 MAART

2^{de} Weekend van de Veertigdagentijd

za. 15 mrt. De Meent 17.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis; Cantors;
zo. 16 mrt. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. H.Mis; Installatie Pastoor H. Janssen;
Gezamenlijke koren
K'tuin 10.00 u. H.Mis;
wo. 19 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 21 mrt. C&D 19.30 u. Vastenmeditatie

WEEK VAN ZATERDAG 22 T/M VRIJDAG 28 MAART

3^{de} Weekend van de Veertigdagentijd

za. 22 mrt. De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Dorp;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. G.c.d./gezinsviering; Jeugdkoor Mikado;
zo. 23 mrt. Antonius 09.30 u. H.Mis; Par. Gemengd Zangkoor;
C&D 10.00 u. H.Mis; Cantors Dorp;
wo. 26 mrt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 28 mrt. C&D 19.30 u. Vastenmeditatie

WEEK VAN ZATERDAG 29 MAART T/M VRIJDAG 04 APRIL

4^{de} Weekend van de Veertigdagentijd

- za. 29 mrt. De Meent 17.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
zo. 30 mrt. Antonius 09.30 u. Woordgebedsdienst; Par. Gemengd Zangkoor;
C&D 10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
K'tuin 10.00 u. H.Mis;
di. 01 apr. C&D 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 02 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 04 apr. C&D 19.30 u. Vastenmeditatie

WEEK VAN ZATERDAG 05 T/M VRIJDAG 11 APRIL

5^{de} Weekend van de Veertigdagentijd

- za. 05 apr. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
zo. 06 apr. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St. Caecilia;
wo. 09 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
vr. 11 apr. C&D 19.30 u. Vastenmeditatie

Nieuws van de communiewerkgroep

Communiewerkgroep Groesbeek

Ik doe dit jaar de komunie op 11 mei. Dan is het ook op Moederdag. Ik heb een rondleiding door de kerk gehad en ik heb 3 verhalen over Jezus gehoord.

Pastoor van Rooij komt bij de kinderen van onze school langs om in het boekje te werken. Ik doe met mijn kinderen uit de klas de komunie zij heten koen, nadiah, ties en frank.

We versieren een doos en doen werkjes in het boek. Ik hoop dat iedereen straks een leuke komunedag heeft met mooi weer en alle moeders een heel leuke moederdag !!!!!

Van tomas van kesteren

Groeten, Anita Wijers Communiewerkgroep

Bisschop Hurkmans op bezoek bij de familie Eric en Sabine van Loon

Beste allemaal,

We willen jullie deelgenoot maken van een bijzondere gebeurtenis. Vanavond was Bisschop Hurkmans bij ons op bezoek. Samen met hem hebben we het avondeten gebruikt.

Het was een boeiend en inspirerend diner. We hebben veel gepraat over de kerk en het geloof. De kinderen vonden het erg leuk om zo'n speciale bezoeker in huis te hebben.

Wij hebben in de twee uur dat de Bisschop bij ons aanwezig was uitgebreid kennis met hem kunnen maken. We hebben gesproken over zijn jeugd, zijn keuze voor de kerk, zijn recente bezoek aan de Paus, en nog veel meer. En de Bisschop heeft zich een beeld kunnen vormen van óns leven. Hij vond onze kinderen geweldig en genoot van hun oprechtheid en spontaniteit.



Bij het afscheid zegende hij onze kinderen in woord en gebaar, dat was een ontroerend moment. We zijn dankbaar dat we ons huis voor hem open mochten stellen.

Vriendelijke groet, Eric en Sabine

KATECHESE

Nieuws vanuit de werkgroep gezinsdienst

Gezinsvieringen in maart en april



Wij nodigen iedereen uit voor de eerstvolgende gezinsviering op **zaterdag 22 maart om 19.00 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus**. Deze viering valt midden in de vastentijd en zal daar dan ook over gaan. Wij zijn heel blij dat niet alleen jeugdkoor Mikado dan voor ons komt zingen, maar ook het koor de Wielewaal van Pluryr! Dus kom allemaal en zing lekker mee!

Op **13 april** is het **palmzondag**. Ook die dag is er een gezinsviering, om **10.00 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus**. Als je wilt, mag je een versierde palmpasestok meenemen. We zetten alle stokken vooraan in de kerk, zodat iedereen ze kan bewonderen.

En natuurlijk vieren we ook samen het paasfeest, het feest waarbij we vieren dat Jezus is opgestaan! Dat doen we op **zaterdag 19 april om 19.00 uur**.

Uiteraard is jeugdkoor Mikado bij deze vieringen ook van de partij. Voor alle vieringen geldt: iedereen van harte welkom!

Werkgroep gezinsviering, Pauline, Mieke en Irma

BIDDEN

Wat is bidden ? Het eenvoudige antwoord is: **praten met God**.
Maar praten met God is wel iets heel bijzonders.



Het is:

**datgene wat je van binnen beleeft,
uitspreken naar God.**

Het is:

**stil worden,
naar binnen kijken
en van binnen praten – met God**

Maar het heeft ook te maken met:

Samen doen en ‘van buiten kennen’

Iemand die bidt, is als iemand
die voor een deur staat en klopt
in het absolute vertrouwen dat er wordt opengedaan.
Terwijl je wacht in die houding van vertrouwen en rust
vallen je al veel vruchten ten deel. Bidden verandert je meteen.
En op een **‘gegeven’** moment zal die deur voor jou open gaan.

Het zijn juist kinderen die ons dat absolute vertrouwen laten zien.
Tegelijk kunnen zij dat vertrouwen alleen leren van ons, volwassenen.

Kinderen hebben de capaciteit om hartstochtelijk te bidden.
Het kinder-gebed bestormt de hemel en engelen zullen hen tegemoet snellen.
Maar kinderen leren pas bidden als ze ons zien bidden.
Het is belangrijk om als ouders de kinderen te vertrouwd maken met bidden
Je geeft ze een schat mee waarze heel hun leven op terug kunnen vallen.

We besluiten met een mooi citaatje van Guido Gezelle, een Belgische priester
en dichter, die is gestorven in 1899: Hij schreef over het bidden:

***“Mocht ik toch nooit een dag beleven
of het mij nu mee- of tegenslaat
dat ik vrij niet uit kan geven,
wat daarbinnen in mij ommegaat.”***



VASTENAKTIE 2014

Groesbeek HELPT mensen in SIERRA LEONE
een THUIS opbouwen .



Sierra Leone

Een schitterend landschap, gastvrije mensen . Wie echter verder kijkt, ziet diepe littekens: in het land en in de mensen. Na een militaire staats-greep in 1991 brak een burgeroorlog uit die het land diep heeft verscheurd. Een derde van de mensen sloeg op de vlucht voor bloedige gevechten tussen rebellen van het RUF en soldaten van

het militaire regime. Beide partijen hebben grote wreedheden begaan en grote verwoestingen aangericht. Sinds het einde van de oorlog in 2002 is het land bezig aan moeizame wederopbouw: de kinderen moeten leren leven in een gezin en moeten weer naar school. De verwoeste infrastructuur moet steen voor steen en huis voor huis, weer opgebouwd worden.

Voormalige rebellen en teruggekeerde vluchtelingen moeten samen verder. Ze moeten elkaar kunnen vergeven om te kunnen werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Het Diomplor- saamhorigheid - programma

In de stad Koidu in het Kono-district. hebben zusters het ‘Diomplor—saamhorigheid- programma’ opgericht. Een van de leerlingen van de basis-school, legt uit waarom ‘**saamhorigheid**’ zo belangrijk is: “We hebben in de hel geleefd en daar willen we nooit meer naar terug.”

Het programma begon in de vluchtelingenkampen in Guinee. De zusters zagen mensen in het kamp rondhangen en hoorden hun verhalen: verschrikkelijke verhalen. “Er waren momenten”, vertelt zuster Teresa, “dat ik alle geloof en vertrouwen kwijt was. Dan vroeg ik me af of het iemand iets kon schelen wat er met deze mensen gebeurde”. De vluchtelingen om haar heen bleven echter hopen en vertrouwen op God. Dat helpt zuster Teresa: “Ze herstelden daarmee ook mijn hoop en vertrouwen. Zij hadden zoveel geleden en bleven toch geloven in een betere toekomst”. Zuster Teresa zoekt jonge vrouwen om de kinderen les te geven. Via rollenspellen werken ze aan de oorlogstrauma’s, maar ook aan gezondere man - vrouwverhoudingen.

Terug naar huis

De burgeroorlog is in 2001 afgelopen; de vluchtelingen keren terug naar hun dorpen en de mensen uit Koidu, vragen de zusters of ze zich blijvend bij hen willen vestigen. De situatie die de vluchtelingen aantreffen is “verschrikkelijk” vertelt Ambrose Jimissa: “Alle huizen verwoest, maar ook de scholen en ziekenhuizen. Eigenlijk hadden we het als vluchtelingen beter, toen kregen we voedsel van de VN.”

Zo komen zuster Teresa en haar medezuster Mary Anthony naar Koidu. De zusters zoeken contact met de mensen die ze in de vluchtelingenkampen hebben leren kennen en vragen hen of ze willen meewerken met het vervolg van het Diomplor-programma.

School

Het Diomplor-programma wil de kwetsbare kinderen van Koidu helpen een thuis en een toekomst op te bouwen in hun eigen land. Zuster Mary Anthony: “Er is een hele generatie kinderen die niet naar school is geweest vanwege de oorlog. Wij leren hen lezen en schrijven en basisvaardigheden als eten koken.” Veel kinderen dragen de sporen van de oorlog mee. Dit project leert hen weer de waarde van vrede en tolerantie. De kinderen leren harmonieus samenleven en een gezamenlijk thuis te bouwen. Dat komt de kinderen zelf ten goede én de samenleving in Sierra Leone. Om de mensen een thuis te laten bouwen is er veel financiële hulp en steun nodig, deze steun kunnen wij geven daarom zal er in de vastentijd **één** Huis aan Huis collecte worden gehouden, om u de gelegenheid te geven persoonlijk of met uw gezin te sparen voor deze kinderen en hun samenleving. De huis - aan huiscollecte geschiedt door de bekende **VASTENZAKJES** die bij u aan huis **worden opgehaald. U kunt ons verwachten voor het vastenzakje op:**

Op maandag 14 april 2014 tussen 18.00 en 20.00 uur

Mocht u liever uw bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op de plaatselijke RABO – bank op nummer 11.74.07.550 ten name van het Missiecomité met vermelding **SIERRE LEONA 2014.**

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun en bijdrage

De Vastenactie 2014. Even iets minder.
Tijdens de Vastenactie gaat het er om zelf iets te laten,
zodat er meer is voor een ander.

Namens PCMO Teun van Grinsven

Lief en leed

Gedoopt:

Fenne, dochter v. Linda Brinkhof en Hans Janssen, Cranenburgsestraat 88

Joep, zoon v. Mariëk Verbruggen en Rob van Breemen, 17 Septemberstr. 18

Daan, zoon v. Suzan Krebbers en Matthijs Blom, Hüsenhoff 50

Kim, dochter v. Debbie Derks en Maarten Heijmans, Stekkenberg 93

Overleden:

Ellen Mary Tüss-Rehatta, Pastoor Hoekstraat 3, 74 jaar

Gerardus Wilhelmus Coenen, Zevenheuvelenweg 10, 84 jaar

Maria Johanna Kersten-Jacobs, Hoflaan 31, 89 jaar

Johan Peter Willems, Stationsweg 13g, 74 jaar

Johannes Gerardus Koster, Maarten Trompstraat 37, 75 jaar

Gerardus Thijssen, De Meent 2, 91 jaar

Johannes Franciscus Jochijms, de Meent 2, 91 jaar

Elisabeth Martina Margaretha Ras-Fransen, De Meent 2, 83 jaar

Gerarda Helena Vissers-Janssen, Stationsweg 9d, 77 jaar

Martha Maria Rossen-Giesbers, de Meent 2, 85 jaar

Petronella Johanna Wilhelmina Wilbers-Berndsen, Oude Kleefsebaan 419,
Berg en Dal, 51 jaar

Reacties en Kopij

Inleveren, insturen of e-mailen vóór 17-maart-2014 naar:

Pastorie Dorp., Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473

Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998

Doorgeven van de zieken in het ziekenhuis

Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoeken in het ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal werk. Dus van harte aanbevolen!

Pastoor Janssen, pastor van Rooij.



in 't Wërcken

JAARGANG 45, nr 2 * do. 06 mrt 2014

Red: Sint Antoniusweg 2 024.397.1998

Groesbeek - Breedeweg

Bedevaart naar Lourdes April 2014



In 2014, gaat het bisdom 's-Hertogenbosch van vrijdag 25 april tot en met zaterdag 3 mei op bedevaart naar Lourdes. Het is voor een nieuwe parochie goed om mee te gaan op bedevaart om een gemeenschappelijke reiservaring op te doen en ook om samen in den vreemde ons geloof te vieren met anderen. De bedevaart is bedoeld voor jong en oud, voor gezonden, zieken, dus voor iedereen. De reis valt in de meivakantie. **Als nieuwe parochie H.H. Cosmas en Damianus**

kunnen wij op reis gaan. **Er liggen folders achter in de kerk.**

Henk Janssen, pastoor

Kerstcollecte voor Malawi St. Antoniuskerk

Tijdens de kerstdagen is er in alle vieringen een extra collecte gehouden voor Malawi. Het doel is het aanstellen van extra leerkrachten en uitbreiding van bestaande schooltje met twee klaslokalen. Een mooi bedrag van 390,00 E is opgehaald, waarvoor hartelijk dank.

Comité voor Missie en Ontw. werk Breedeweg.

Installatie pastoor Henk Janssen

I.v.m installatie pastoor Henk Janssen is er zondag 16 maart geen dienst in de St Antoniuskerk.

Vanuit de kerkbestuursvergadering van februari 2014

Woord vooraf

Het kerkbestuur van de nieuwe parochie hecht eraan dat vrijwilligers en andere betrokken parochianen kort en bondig worden geïnformeerd over zaken die het bestuur besloten heeft of waarover binnen het bestuur gesproken is. Daarom zal voortaan van elke bestuursvergadering een samenvatting worden gegeven.

Het kerkbestuur vergadert in principe eenmaal per maand en wel op de eerste dinsdag van de maand om 20.00 uur.

Voor de namen van de leden van het nieuwe kerkbestuur zie het decreet van de Bisschop, blz. 8 in dit parochieblad.

Als pastoraal team van de nieuwe parochie heeft de Bisschop met ingang van 1 januari 2014 benoemd: pastoor Henk Janssen, diaken Jos van Rooij en diaken Jacques van Montfort. Tevens verwachten we als nieuwe pastorale werkster Mevr. Diny Booyink.

De penningmeester, Dick Winkel is verantwoordelijk voor het beheer van de betaalrekening.

Diny Rutten voert de financiële administratie uit.

Gerard van Gorkum en Anke Jacobs zijn in gesprek geweest met alle vrijwilligersgroepen en maken een voorstel over de samenwerkingsstructuren.

Tonny Koch zal met Tom Weber voor het dorp en met Eugène Schuivens en Peter Janssen voor de Breedeweg de overdracht van gebouwen regelen.

Per 1 januari 2014 gaat de telefonische bereikbaarheid voor dringende zaken over naar pastoor Henk Janssen.

Pastor Jan van Gestel is in januari 2014 verhuisd naar zijn woning aan de Zevenheuvelenweg. Van zijn huishoudster kon afscheid genomen worden. Op 2 februari 2014 heeft pastor Jan van Gestel afscheid genomen van zijn parochie Groesbeek, 's morgens in een heilige Mis en 's middags met een receptie in de Linde.

Op 16 maart vindt de installatie van de nieuwe pastoor plaats in een H. Mis waarin ook het besluit van de bisschop van de oprichting van de nieuwe parochie H.H. Cosmas en Damianus zal worden voorgelezen en waarin de leden van het kerkbestuur en van het pastorale team zullen worden voorgesteld.

Actie Kerkbalans vraagt veel aandacht; belangrijk is dat de nieuwe parochie actie uitstraalt. In maart 2014 wenst het bestuur de opbrengst van de Actie Kerkbalans te bespreken en te praten over een verdiepingsslag

Voor de vrijwilligers van beide oude parochies zal voor de zomervakantie 2014 een bijeenkomst worden belegd waarin zij zullen worden bedankt voor hun werk voor de oude parochies en waarin hen zal worden gevraagd door te gaan met hun werk in de nieuwe parochie.

Ander nieuws

Van het bisdom is toestemming ontvangen voor het rooien van bomen en struiken en restauraties aan tuin en muur bij de H.H. Cosmas en Damianus-kerk, ook voor het snoeiwerk aan de eikenbomen bij de pastorie aan de Sint Antoniusweg in Breedeweg.

Besloten is met Monumentenwacht in zee te gaan voor het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan voor de H.H. Cosmas en Damianuskerk.

Er wordt door de werkgroep Communicatie hard gewekt aan een nieuwe website voor de nieuwe parochie; de bestaande website is buiten gebruik totdat de nieuwe website klaar is. De structuur van de website zal aan het bestuur worden voorgelegd.

Het kerkbestuur heeft de tarieven van vieringen en grafrechten voor 2014 vastgesteld.

Het bisdom is op zoek naar een priester die past bij onze parochie in Groesbeek.

Er is binnen het bestuur nog niet gesproken over de toekomst van de 3 kerken binnen onze parochie.

Er gaan allerlei geruchten rond, maar deze zijn **niet** gebaseerd op feiten of besprekingen binnen het bestuur van de parochie.

