

Beste parochianen,

Pasen is meer dan een lentefeest

Hoewel in deze tijd voor Pasen ons folders bereiken met kuikentjes, narcissen, eitjes etc. zeggen we toch dat Pasen meer is dan een lentefeest.

Het is een feest van nieuw leven, van een overwinning op de dood.

Jezus Christus heeft voor ons allen geleden, is aan het kruis gestorven tot ontgoocheling van zijn leerlingen en de mensen die met hem meetrokken.

Op Paasmorgen heeft zijn Vader Hem doen opstaan als dank voor alles wat Hij in de wereld en voor ons mensen heeft gedaan. Jezus Christus leeft op een andere wijze voort dan voorheen en heeft dat zijn leerlingen laten zien, horen en voelen in de tijd tussen Pasen en zijn hemelvaart.

Door zijn overwinning op de dood heeft Jezus de weg naar Zijn vader voor ons geopend.

Bij dit Paasfeest wens ik u allen toe u open te stellen voor het nieuwe leven dat Jezus Christus voor ons heeft bereid. Laten wij samen de weg naar de Vader gaan door Hem te bedanken en om te zien naar de naasten in onze omgeving.



Pastoor Henk Janssen

ANTWOORD VAN DE PAROCHIE OP DE ENQUETE OVER HUWELIJK EN GEZIN I.V.M. DE SYNODE

Aan alle parochies is een omvangrijke enquête toegestuurd over de pastorale zorg voor huwelijk en gezin in verband met het vervolg van de synode hierover in september. We hebben ons standpunt als volgt weergegeven

Zeer geachte Monseigneur, eerwaarde, mevrouw/mijnheer, ...

De vragen die u ons stelt vinden wij dermate onherkenbaar en buiten de praktijk van ons dagelijks leven staan, dat het ons niet verstandig lijkt deze vragen te gaan beantwoorden. Liever geven wij u enig inzicht in de dagelijkse gang van zaken in onze parochie.

We zijn een mens-nabije parochie. We kennen – in alle bescheidenheid - onze mensen en hun wel en wee. Dat is onze kracht en het is het uitgangspunt in ons pastoraal handelen

Dat betekent dat we in veel situaties naast mensen staan en met hen optrekken: niet alleen bij de voorbereiding en de inzegening van hun huwelijk, bij de doop van hun kinderen, maar vaak ook bij huwelijksmoeilijkheden en scheiding. Het is in deze laatste situaties niet onze taak – vinden wij - om daar de leer van de kerk te verkondigen. We vinden het juist fijn dat we daar naast hen mogen staan, dat we hun problemen en pijn – en vaak ook die van hun ouders en soms van hun kinderen – mogen delen. We laten daar iets van de troostende en bemoedigende aanwezigheid en steun van het geloof voelen.

Dat wil niet zeggen dat we de verheven visie op het huwelijk niet delen. Het huwelijk is de hoogste en diepste verbinding tussen twee mensen op aarde. Het is de plek waar God op aarde wil wonen. Waar liefde is, daar is Hij. Een goed huwelijk is ook een verborgen zon voor de samenleving: het geeft ongemerkt kracht aan de omgeving. Een goed huwelijk is heilig en een heel-makende en scheppende kracht voor de mensen zelf en voor de hele samenleving.

Tegelijkertijd is onze samenleving met het geweldige experiment bezig van de ontdekking van de eigen aard van relaties. Wat vroeger onwankelbare norm leek, wordt nu geschud en gemixt in de cementmolen van de toekomst. Wij zien dit als een positief gebeuren, als een ontdekkings- en ontwikkelingsreis. Wij oordelen en veroordelen mensen niet, maar proberen voelend en begrijpend naast hen te staan, ook als we niet helemaal begrijpen, hoe mensen iets beleven of waarom ze iets doen. Ook onze gelovigen en onze trouwe kerkgangers staan in de maalstroom van deze onzekerheid en ontdekkingen op relationeel gebied. Veel gezinnen en families worden geconfronteerd met lesbische of homofiele kinderen, met echtscheidingen, met jeugd-seksualiteit, met een kindervens van een alleenstaande dochter of kindervens van een homofiel of lesbisch echtpaar, kortom met een relatie-verscheidenheid en een relatie-openheid, die zijn weerga in de geschiedenis niet kent.

Wat moeten wij doen ? Met opgeheven vinger langs de kant gaan staan en zeggen dat dit niet mag ? Dat doen we zeker niet. We proberen naast mensen te gaan staan en hen te bevestigen op hun levensweg en hen gevoelig en open te houden voor de diepere dimensies van het leven.

We proberen de schatten van het geloof voor hen beschikbaar te houden, hen binnen de gemeenschap te houden en ook de rijkdom van de sacramenten voor hen en hun kinderen open te houden. We proberen – voor zover mogelijk – voor hen een brugfunctie te vervullen naar de gemeenschap, naar de traditie en naar het geloof.

We hopen van harte dat deze thematiek door u in een heel open dialoog besproken kan worden, met een groot gevoel voor en invoelen van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Hoogachtend,
Pastors en bestuur parochie Groesbeek



GOEDE VRIJDAG

***Goede Vrijdag* 3 april 2015 van 20.00 uur tot 21.15 uur.**

Op Goede Vrijdag 3 april vindt om 20.00 uur in de Sankt Johannes Baptistkerk in Wyler in Duitsland een Passionskonzert (passieconcert) plaats met als titel "O, Amore ineffabile", "O, onuitsprekelijke liefde", een lied van de Marco Frisina. Het Cäcilienchor onder leiding van Theo Giesbers zingt deze avond werken van deze Italiaanse componist en priester.

Het koor wordt op het orgel begeleid door Gerard Rutjes en uiteraard zijn de solisten Kerstin Jansen, sopraan en Chris Jansen, bariton, te horen.

De liederen gaan over het lijden en sterven van Jezus; ze worden ingeleid door pastoor Christoph Scholten. Het nog bedekte kruis wordt de kerk binnengedragen onder het zingen van het lied "Christo nostra pace", Christus onze vrede, gevolgd door "Nostra gloria è la Croce di Christo". Voor in de kerk wordt het kruis opgesteld.

Onder het zingen van het lied "Ecco il lego della Croce", "Ziedaar het hout van het kruis", wordt het kruis onthuld. Dat wordt drie maal gezongen, steeds een halve toon hoger. Vervolgens begint het concert met liederen als "Popolo mio", "Stabat mater", "O, Croce fedele", "Anima Christi", "Credimus", "Vidi la nuova Gerusalemme" en wordt afgesloten met "O, Amore ineffabile". Tijdens de liederen worden tevens filmdelen getoond die speciaal voor deze liederen gemaakt zijn. Afgelopen twee jaar is tijdens dit concert een bloemenhulde gebracht aan het kruis. Ook nu wordt deze oude traditie voortgezet. Dus volop gelegenheid om bloemen te plaatsen of te leggen rond het kruis tijdens het concert. Van harte welkom, gratis toegang, neem rustig een bloemetje mee.

Een gedicht van Jan Groenleer in *schrijftgedichten, poëzie bij het kerkelijk jaar*

Goede vrijdag

Heer, uw handen, ruw geschonden,
wreed doorboord en lam gelegd,
bloedende uit diepe wonden-
alles volgens geldend recht.

Bitterheid hebt U gedronken,
hoog verheven, bovenaards.
Spijkerhard in hout geklonken,
wijst uw voetstap nederwaarts.

Als uw zijde wordt doorstoken
en er bloed en water vloeit,
zijn uw ogen al gebroken.
stervende bent U volgroeid

tot een mens, de meest verachte,
spiegelbeeld van wie ik ben;
lam dat zich voor mij liet slachten;
offer waar ik nooit aan wen.

Kamerkoor Poco Più zingt ***VAN LIEFDE, VUUR EN WEEMOED***

Kamerkoor Poco Più uit Nijmegen zingt op 25 en 26 april een programma met muziek uit de Duitse en Franse Romantiek vol Liefde, Vuur en Weemoed. De Liefde wordt bezongen in de Liebeslieder-Walzer van Johannes Brahms. Hij zorgt ook voor de Weemoed in zijn Fünf Gesänge, die gaan over verloren liefde en jeugd. En het Vuur wordt opgestookt door Djinns: Arabische vuurgeesten die tekeer gaan in Les Djinns, een gedicht van Victor Hugo dat virtuoos op muziek werd gezet door Gabriel Fauré. Camille Saint-Saëns schreef mooie, stemmige liederen voor koor, waar Poco Più er twee van zingt. Het koor staat o.l.v. Saskia Regtering en wordt op piano begeleid door Martje van Damme en Tina Nguyen.

***Zaterdag 25 april 2015, in de Boskapel, Graafseweg 276, Nijmegen.
Aanvang 20.00 uur.***

***Zondag 26 april 2015, in de Cosmas en Damianuskerk, Pannenstraat 1,
Groesbeek. Aanvang 15:00 uur.***

Toegang: € 14,00 in de voorverkoop en € 18,00 aan de zaal. Voorverkoop via www.pocopiui.nl en bij boekhandel Dekker v.d. Vegt, Marikenstraat 29, Nijmegen

in 't Wèrcken

BRUUKS ALLERLEI

Groesbeek - Breedeweg



Sint Antonius

Antoniuspenning voor Piet de Valk.

Piet de Valk heeft tijdens de Eucharistieviering op zondag 1 februari jl. uit handen van pastoor Henk Janssen de Antoniuspenning ontvangen. Piet de Valk kreeg dit eerbetoon voor zijn jarenlange inzet voor de voormalige Sint Antoniusparochie te Groesbeek.

Piet was meer dan 12 jaar penningmeester van het kerkbestuur en heeft meer dan 25 jaar de boekhouding van deze parochie verzorgd en de actie kerkbalans georganiseerd.

Hij heeft ook de kerkhofadministratie opgezet en hierbij mensen begeleid tijdens moeilijke momenten in hun leven.

Pastors en parochiebestuur



Kloosterweekend



Onderleiding van domina Janneke Ruijs en Pastor Diny Booyink hebben 10 werkende vrouwen een weekend doorgebracht in het Klooster van de Kapucijnen in Velp bij Grave. Naar aanleiding van het themagesprek, *Zorg voor de ziel* en naar aanleiding van een mooi gebaar van een van de deelnemers heb ik onderstaande regels geschreven. Bijzonder,

vond ik, hoe sommigen zo zeker wisten dat God voor hen belangrijk is en Hem overal in terugzien. Ik vertelde, dat ik soms de gedachten heb, dat God net zoiets is als de wind, hij is er wel, maar je ziet hem niet. De andere morgen klopte Lisette op mijn deur, vroeg me met haar mee te gaan.

Aan het einde van de dag heb ik onderstaande regels geschreven en aan haar opgedragen.

Wilt u weten hoe het klooster eruit ziet en hoe het daar aan toe gaat? Kijk dan op www.bijdekapucijnen.nl en klik op uitzending gemist. De moeite waard. 1 maart 2015. Voor Lisette

Engel

Zie je de buizerd?

't Roodborstje?

De witte vlinder?

Je ruikt de Lotusbloem toch?

Je ziet de duif...

Het water rimpelt. Kleine golven.

Ganzen vliegen over.

Kou maakt tranen.

Haar lieve gebaar ook.

Ik kom je halen,
breng je naar de wind.

Ik ga weer, zegt ze, hier staat een bankje
Ga zitten,
ervaar de wind. Hij komt van alle kanten.

Lichtgrijs licht nog.
Lopen naar het water.
Zwijgend kijken naar de overkant.
Het water rimpelt. Kleine golven.
Ganzen vliegen over.

Wind waait en droogt de tranen.

Gerie van der Land-Zijderveld

FEESTELIJKE WEEK

Vanwege de officiële opening van de aanbouw aan de Protestantse kerk zijn er in de week van 11 tot 19 april tal van feestelijke activiteiten in de kerk en de nieuwe serre. U bent van harte uitgenodigd om er bij te zijn.

Zaterdag 11 april 14.00 uur: Officiële opening door burgemeester Keereweer. **Vanaf 14.30 uur tot circa 16.30 uur: Muziek!** Open Huis met optredens van Cabaretière Sara Kroos, zanger William Smulders, koor Vivace Groesbeek & zanggroep Pentium bestaande uit Hay Janssen, Niko Raaphorst, Sander van Dalfsen, Ton Duijkers en Wopke Veenstra.

Zondag 12 april 10.00 uur: Feestelijke dienst voor de protestantse gemeente en iedereen die komen wil.

Dinsdag 14 april 10.00 tot 12.00 uur: Open inloopochtend. De koffie staat klaar. **20.00 uur tot 22.00 uur:** Boekbespreking door dominee Dorst. Boek: *De oude koning in zijn rijk*. "Omdat mijn vader de afstand tot mijn wereld niet meer kan overbruggen, moet ik naar hem toe," schrijft Arno Geiger in dit boek. De vader verliest langzamerhand de greep op zijn geheugen en geraakt in het schemergebied van de geest. De verhouding tussen vader en zoon verandert hierdoor sterk. De zoon, in eerste instantie verbijsterd door de grote veranderingen, leeft op van de mysterieuze en poëtische zinnen die zijn vader soms uitspreekt. Hij leert de minder onaangename kanten kennen van wat doorgaans 'dementie' wordt genoemd: een toegankelijk, poëtisch en levendig boek over een bestaan dat onverwachts waardevol is.

Woensdag 15 april 14.00 tot 17.00 uur: Creatieve middag voor kinderen.

20.00 uur: Bijzonder concert kamermuziek, accordeon en viool, door duo Amsterdam. Broer Vincent (accordeon) en zus Jeanine van Amsterdam (viool) spelen de sterren van de hemel.

Zaterdag 18 april 10.30 uur: Start wandeling vanaf de kerk onder leiding van lid Heemkundekring Groesbeek.

Zondag 19 april 10.00 uur: Als afsluiting van de festiviteiten een oecumenische viering met de verschillende kerkkoren uit Groesbeek. Na afloop staat de koffie klaar. Meer informatie op www.pkn-groesbeek.nl

UITNODIGING VOOR ALLE KINDEREN

Leve de Lente! Kindermiddag in en rond de nieuwe aanbouw van de Protestantse Kerk op 15 april a.s.



Op woensdagmiddag 15 april organiseren we een feestelijke ontdek- en knutselmiddag in en rond de nieuwe aanbouw van de Protestantse Kerk voor kinderen van 6 tot ca. 12 jaar. Het thema is 'Leve de Lente'.

Tijd: 14.00 -16.30 uur. De toegang is gratis. Er zijn activiteiten binnen en buiten bij de naastgelegen bron van de Groesbeek. Adres: Kerkstraat 18. We starten **om 14 uur** met een activiteit binnen met lente, avontuur en kikkereitjes... Met daarbij popcorn en 'Holy' Soda!

Om ca. 15.15 uur kun je kiezen: Je kunt meedoen met het buitenprogramma van Dianne de Bruin van de Aardmannetjes. Wat leeft er in en om de bron van de Groesbeek? Ga als jonge onderzoeker op verkenningstocht. Schepnet, loep en soortenkaarten liggen voor je klaar. Ook houdt Dianne een natuurquiz.

Om 15.15 uur starten er ook twee knutselworkshops met Heidi de Vos en Kirsten Kuipers waarbij je kunt kiezen uit 'bootjes maken', 'stenen schilderen', 'uiltjes knutselen' Om. 16.30 uur ronden we af.

Kinderen die willen beginnen met een binnen activiteit, kunnen ervoor kiezen om vanaf 14 uur met het buitenprogramma van Dianne de Bruin mee te doen. Ze biedt het die middag namelijk twee keer aan. We zien je graag op 15 april bij de kerk! Aanmelden is niet verplicht, maar voor ons is het fijn ongeveer te weten hoeveel kinderen er komen. Als je van plan bent te komen, mail dan je naam en telefoonnummer naar Heidi de Vos: hcm.devos@gmail.com .

LITURGIE

Liturgische agenda – 28 maart t/m 15 mei 2015

WEEKEND VAN 28 - 29 MAART

Wijding van de palmen en lezing van het Lijdensverhaal

- za. 28 mrt. De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
- zo. 29 mrt. Antonius 09.30 u. Wo.Co.; KK St. Antonius
C&D 10.00 u. Wo.Co./Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;
- di. 31 mrt. C&D 19.00 u. Boeteviering; KK Horst Sion;
- wo. 01 apr. Antonius 19.00 u. H.Mis;
- do. 02 apr. De Meent 17.00 u. Boeteviering/Witte Donderdagviering;
Seniorenkoor Breedeweg
K'tuin 16.00 u. Boeteviering/Witte Donderdagviering;
G.Hart 19.00 u. Communicantjes;
C&D 19.00 u. Witte Donderdagviering; KK St.Caecilia;
Antonius 19.00 u. Witte Donderdagviering; kinderen zingen;
- vr. 03 apr. De Meent 15.00 u. Kruisweg;
K'tuin 15.00 u. Kruisweg;
C&D 15.00 u. Kruisweg; KK St.Caecilia;
C&D 19.00 u. Goede Vrijdagviering;
KK Horst Sion/KK St.Antonius;



WEEK VAN 04 - 10 APRIL

Pasen

za. 04 apr.	De Meent	17.00 u. Paaswakev.; Seniorenkoor Breedeweg;
	K'tuin	19.00 u. Paaswakeviering; Dameskoor;
	G.Hart	19.30 u. Paaswakeviering; KK Horst Sion;
	Antonius	20.30 u. Paaswake; KK St.Antonius;
	C&D	18.30 u. Wo.Co./Gezinsv.; Jeugdkoor Mikado;
	C&D	21.30 u. Paaswake; Koor Vivace
zo. 05 apr.	Antonius	09.30 u. H.Mis; KK St.Antonius;
	G.Hart	10.00 u. Peuter en kleuterviering;
	C&D	10.00 u. H.Mis; KK St.Caecillia;
ma. 06 apr.	Antonius	09.30 u. Wo.Co.;
	C&D	10.00 u. H.Mis; Cantors
di. 07 apr.	C&D	14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 08 apr.	Antonius	19.00 u. H.Mis;
vr. 10 apr.	C&D	19.30 u. Meditatie

WEEKEND VAN 11 - 17 APRIL

Beloken Pasen

za. 11 apr.	De Meent	17.00 u. H.Mis;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
zo. 12 apr.	Antonius	09.30 u. Wo.Co.;
	C&D	10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 15 apr.	Antonius	19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 18 - 24 APRIL

za. 18 apr.	De Meent	17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. H.Mis; Cantors;
zo. 19 apr.	Antonius	09.30 u. H.Mis;
	C&D	09.15 u. Eerste Communie; Jeugdkoor Mikado;
	C&D	11.15 u. Eerste Communie; Jeugdkoor Mikado;
	Prot.kerk	10.00 u. Feestelijke opening serre; Gez. koren;
wo. 22 apr.	Antonius	19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 25 APRIL - 01 MEI

za. 25 apr.	De Meent	17.00 u. Wo.Co.;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
	C&D	19.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
zo. 26 apr.	Antonius	09.30 u. H.Mis;
	C&D	10.00 u. Wo.Co.; Cantors;
	G.Hart	09.15 u. Eerste Communieviering; Jeugdkoor Mikado
wo. 29 apr.	Antonius	19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 02 - 08 mei

za. 02 mei	De Meent	17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Dorp;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. Wo.Co.; KK St.Caecilia;
zo. 03 mei	Antonius	09.30 u. H.Mis;
	C&D	10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
di. 05 mei	C&D	14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 06 mei	Antonius	19.00 u. H.Mis;
vr. 08 mei	C&D	19.30 u. Meditatie;

WEEK VAN 09 - 17 MEI

Hemelvaart - Moederdag

za. 09 mei	De Meent	17.00 u. H.Mis;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg
	C&D	19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 10 mei	Antonius	09.30 u. Wo.Co.;
	C&D	10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion;
wo. 13 mei	De Meent	17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 14 mei	Antonius	09.30 u. H.Mis;
	K'tuin	10.00 u. H.Mis;
	C&D	10.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia

Op **zondag 17 mei** hebben we weer de jaarlijkse bedevaart naar Katwijk. De lopers vertrekken om 6.45 uur vanaf het Dorpsplein naar Heumen; Daar begint om 7.00 uur de voettocht naar Katwijk. Voor de niet-lopers: de viering in Katwijk begint om 8.30 uur. Kerkkoor St. Caecilia zingt.

Gezins-, Peuter en Kleutervieringen in de Goede Week

Wij nodigen iedereen uit voor de gezinsviering op **zondag 29 maart om 10.00 uur**. Het is dan **palmzondag**. Als je wilt, mag je een versierde



palmpasestok meenemen. We lopen zingend door de kerk met de palmpaasstokken. We wijden de palmtakjes en delen die uit. We zetten alle stokken vooraan in de kerk, zodat iedereen ze kan bewonderen.

Op Goede Vrijdag vieren we 's middags om **3 uur** het sterven van Jezus. We lopen langs de 14 schilderijen, waarop het lijden van Jezus staat afgebeeld. Alle mensen en kinderen krijgen een bloem om die bij het kruis neer te leggen.

Natuurlijk vieren we ook samen het Paasfeest, het feest waarbij we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood! Dat doen we op **zaterdag 4 april om 18.30 uur (dus een half uur eerder dan gebruikelijk!)**. Wij willen je vragen om dan je vastendoosje mee terug te nemen naar de kerk. Dit doosje kun je gebruiken om in de vastentijd te sparen voor de uitbreiding van een kindercrèche in Hlabisa, een dorpje in Zuid Afrika. Hiervoor wordt onze hulp gevraagd. Dus spaar allemaal mee!

Op 1^e Paasdag is er 's morgens om 10. uur de Peuter- en Kleuterviering. We vieren dan Pasen met de allerkleinsten. We



ontsteken het vuur, we maken de fontein aan en we vertellen over Jezus en over het nieuwe leven dat Hij heeft gegeven, maar ook over het nieuwe leven in de lente.

Uiteraard is jeugdkoor Mikado bij deze vieringen ook van de partij.

Iedereen van harte welkom!!

**Werkgroep gezinsviering,
Pauline, Mieke en Irma**

Het orgelonderhoudsfonds van de Horst

Per 1 januari 2014 is de fusie van de twee parochies Breedeweg en Groesbeek een feit.

De nieuwe parochie "Cosmas en Damianus" gaat op weg naar een nieuwe toekomst.

Besloten is om die reden om de Orgelonderhoudsfondsen van de centrumkerk en van De Horst samen te voegen. Dat vergemakkelijkt het beheer van de financiën voor beide orgels en ook het overleg binnen de parochie. Dat betekent dat de rekeningen zijn samengevoegd, en er dus op het rekeningnummer **van orgelonderhoudsfonds De Horst GEEN geld meer kan worden gestort.**

Wie nog wil doneren voor het orgel kan een bijdrage storten op het rekeningnummer van de parochie Cosmas en Damianus, te weten:

NL82 RABO 0117 4373 52 onder vermelding van Bijdrage Orgelfonds.

We willen alle mensen die vanaf de restauratie van het orgel van De Horst in 1989 trouw een bijdrage hebben gestort (velen deden dat elk jaar !) daarvoor heel hartelijk bedanken. Door uw bijdrage is het orgel tot op de dag van vandaag goed bespeelbaar gebleven en is in bijzondere vieringen, bij rouw- en trouwdiensten en op de hoogtijdagen een geweldige steun geweest voor het koor en heeft het bijgedragen tot vele mooie vieringen.

Hoe de toekomst van het orgel zal worden is met geen mogelijkheid te zeggen; dat hangt vooral af van de toekomst van de kerk.

Als de kerk gebruikt zou kunnen worden om ook mooie muziekuitvoeringen te verzorgen dan bestaat de kans dat het orgel weer een nieuw leven krijgt. Dat zou toch geweldig zijn, nietwaar!?!?

We zullen het over niet al te lange tijd weten.

Nogmaals hartelijk dank voor de trouwe fans van het orgel!

De leden van Orgelonderhoudsfonds De Horst

DIACONIE

REKENING EN VERANTWOORDING 2014

van het Parochieel Comité voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking.

Inkomsten

Saldo bet.rek 1-1-2014 € 1.603,06
Saldo sp.rek 1-1-2014 € 32,00

Vastenactie	6.882,95
Kerkbestuur Breedeweg	591,90
Week Ned. Missionaris	462,69
Miva	225,76
Missio	143,15
Verjaardagactie	1.347,25
Adventsactie 2014	249,94
Rente spaarrek.	0,34

Uitgaven

Adventsactie 2013	427,65
Vastenactie	6,75
Vastenactie	6882,95
James Davies	367,00
Week Ned. Mis.	462,69
Miva	225,76
Missio	143,15
Theo Raaymakers	500,00
St. Gast	500,00
S.H.O. Ebola	250,00
Zr. Car. Borromaeus	500,00
Bankkosten	28,28
Abon. Missio	11,00
Abon. Van Berne	20,00
Saldo bet.rek. 31/12/14	1. 181,47
Saldo spaarrek. 31/12/14	32,34

Totaal generaal € 11.539,04
=====

€ 11.539,04
=====

Vastenactie 2015 Groesbeek

helpt mee aan uitbreiding van een kindercrèche en nieuwbouw
van een community center in Hlabia te Zuid-Afrika.

Wat is er aan de hand?

In de provincie KwaZulu-Natal bij het dorp Hlabisa staat een kindercrèche genaamd **Sizakala**. Dat betekent 'Haal Hulp' in het Zulu (de lokale taal). De crèche bestaat 7 jaar en wordt gerund door een paar enthousiaste vaste

krachten en vrijwilligers. De bedoeling van deze crèche is een veilige plek te bieden voor de kinderen van het buurtschap Machibini want er is daar veel armoede en werkeloosheid. Het aantal kinderen dat komt varieert van 25 tot 70 in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. **Vastenactie 2015, even iets minder, voor een ander. Tijdens de Vastenactie gaat het om zelf iets te laten, zodat er meer is voor een ander medemens.**

De collecte geschiedt door middel van de voor u bekende **VASTENZAKJES** die zowel in Breedeweg als in Groesbeek bij u aan huis worden opgehaald.

Op maandag 30 maart 2015 tussen 18.00 en 20.00 uur

Mocht u liever uw bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op de plaatselijke Rabobank op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missie comité met vermelding **Sizakala 2015.**

Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun aan ons project in Zuid-Afrika.

Kerkelijke inzameling gebruikte kleding niet meer toegestaan.

Sedert enkele jaren kon men 1 x per jaar, meestal in de maand mei, gebruikte kleding bij de hoofdingang van de kerk in de Breedeweg, De Horst en in het Dorp inleveren. Deze kleding was bestemd voor Mensen in Nood ook wel SAM's Kledingactie genoemd. Ook had SAM's kledingactie 2 containers in Groesbeek staan, de totale opbrengst in Groesbeek bedroeg jaarlijks ongeveer 20.000 kg, dus een behoorlijke hoeveelheid.

Het inzamelen van textiel valt onder Afvalstoffenwet en om te kunnen inzamelen moet je een vergunning hebben. De kerk bezit geen vergunning en krijgt deze ook niet gezien het nieuwe beleid.

Het nieuwe gemeentelijke beleid inzameling huishoudelijk textiel houdt o.a. in dat:

- inzameling van textiel bij verenigingen in 2015 vooralsnog te continueren.
- aanvragen van nieuwe inzamelaars voor 2015 en verder worden afgewezen.

Wilt u SAM's kledingactie toch steunen dan kunt u uw kleding inleveren bij de Kringloopwinkel St. Michael aan de Industrieweg te Groesbeek op dinsdag- en donderdagavond van 18.00-20.00 uur en op zaterdagen van 10.00-16.00 uur en op koopzondagen.

Namens SAM's Kledingactie dank ik alle mensen die vele jaren hun gebruikte kleding via de kerken hebben ingeleverd.

Namens PCMO Teun van Grinsven

*Extra collecte in het weekend van
23 en 24 mei 2015
t.b.v. Week Nederlandse Missionarissen.*



Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms hebben zij echter wel steun nodig. Daarom organiseert WMN van 16 tot en met 24 mei de Pinksteractie in Nederlandse parochies om geld in te zamelen voor hun belangrijke werk.

Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door geloof en naastenliefde geven zij zekerheden op om het leed van anderen te verzachten. Hierbij hebben zij onze hulp hard nodig. Steun de WNM en doe mee aan de activiteiten die we dit jaar organiseren onder het thema 'Luisteren met je hart – De taal van de missionaris' U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies allemaal achter onze missionarissen staan.

Mocht u liever uw bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op de plaatselijke Rabobank op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missie comité met vermelding **WNM 2015.**

Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun.

Namens PCMO Teun van Grinsven

KATECHESE

EERSTE COMMUNIEWERKGROEPEN

Op zondagochtend zijn we naar de kerkbezoeking geweest op de Horst. Pastor Diny vertelde over de schilderijen aan de muur, het altaar en het tabernakel. Daarin zitten de hosties.

Boven was het orgel. Er was ook iemand die jaagde. Hij heette Hubertus en hij moest anders gaan leven.

Riekie heeft iets vertelt over de pakken die de pastor aan heeft.

Op witte donderdag heeft de pastor een rood pak aan. Hij heeft ook een paars pak. En het grijze pak heeft hij aan als iemand overleden is.

We mochten ook alvast een hostie proeven.

Het was heel leuk.

Femke van Tilburg

In De sacristie vertelde de pastoor over Jezus.

En over Jezus huis als het lichtje aan staat is Jezus thuis. En als het lichtje uit is dan is Jezus niet thuis.

En de pastor had ons een rondleiding in de kerk gegeven.

En wij waren bij het Maria beeldje geweest de pastor had ons ook verteld over hoe Jezus aan het kruis gemaakt word. Hij vertelde over het onze Vader, de zoon en de heilige geest.



Anne Ebbers

PASTORAAT

Lief en leed

Gedoopt:

- F**loor, dochter v. Laura Eversen en Chris Poelen, Derdebaan 12
Djivey, zoon v. Kelly Weijers en Antoon Weijers, Hüsenhoff 86
Royenna, dochter v. Mariëlle Voss en Robert Kersten, Hoflaan 73
Olivier, zoon v. Judith Kemperman en Christian Maldonado, Pieter de Hoogweg 6
Sem, zoon v. Desiree v. Gemert en Michel Quack, Eekhoornstraat 21
Royenna, dochter v. Mariëlle Voss en Robert Kersten, Hoflaan 73
Dex, zoon v. Melanie Bons en Roy Jacobs, Parachutistenstraat 25
Sara,, dochter v. Alexandra Hoogveld en Niels Rikken, Kloosterstraat 43
Raf, zoon van Lindsey Bons en Danny Winkels, Cranenburgsestraat 40

Overleden:

- W**ilhelmus Simon Peter Johannes Marie Müskens, De Meent 6, 62 jaar
Antonius Adrianus Martinus Lammers, Mariëndaalseweg 54, 79 jaar
Gerarda Geertruda van Gaal-van Bergen, Pannenstraat 23a, 81 jaar
Engelbert Reinier Johannes Franciscus Janssen, Plakseweg 8, 66 jaar
Hendrika Matthea Antoinetta Langeveld-Gerrits, Nieuwe Holleweg 12, 84 jaar
Wilhelmina Johanna Maria Verriet-Matthijssen, Cranenburgsestraat 24, 64 jaar
Heinrich Peter Jacobs, Goudenregenstraat 48, 81 jaar
Helmut Bernardus Antonius Gerardus Wijnhoven, Lankforst 5337, Nijm., 31 jaar
Geertruida Johanna Wijnhoven-Meijers, Stationsweg 13N, 82 jaar
Maria Johanna Willems, De Merelle 14, 62 jaar
Peter Visser, De Merelle 7, 84 jaar
Richard Albertus Maria Lieskamp, Bremstraat 13, 47 jaar
Louisa Maria van de Kamp-Jansen, De Meent 69, 85 jaar
Johanna Maria Bernards-van Doorn, Herwendaalsehoek 15, 80 jaar
Magdalena Hendriks-van Grinsven, parklaan 127, 98 jaar
Will de Bruin-van Uden, Knapheideweg 12, 58 jaar
Petrus Johannes de Bruin, Jacob Marisweg 4, 87 jaar

Reacties en Kopij

Inleveren, insturen of e-mailen vóór 08-06-2015 naar:

Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473

Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998

E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl

Doorgeven van de zieken in het ziekenhuis

Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoeken in het ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal werk. Dus van harte aanbevolen!

H. Janssen, pastoor, J. v. Rooij en J. v. Montfort diaken,

D. Booyink, pastoraal werkster

De parochie is ook te vinden op pagina 809 van Omroep Groesbeek.

U vindt hier algemene informatie terug en de actualiteiten met betrekking tot vieringen en andere activiteiten. Dus voor de meest actuele informatie: pagina 809 Omroep Groesbeek.

Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H Janssen Kloosterstraat 2 6562 AW Groesbeek

Vice-voorzitter:

Dhr. G. van Gorkum Gen. Gavinstr. 72 6562 ML Groesbeek

Secretaris:

Dhr. R. Paulis St. Antoniusweg 2A 6562 GM Groesbeek

Penningmeester:

Dhr. D. Winkel Jonkershof 1 6561 AN Groesbeek

Beheerder gebouwen:

Dhr. T. Koch Frieselaan 8 6562 BE Groesbeek

Beheerder administratie:

Dhr. G. Peters Zwanenveld 9123 6538 SH Nijmegen

Personeel en vrijwilligers:

Mw. A. Jacobs-Nillesen Mooksestraat 13 6562 ZT Groesbeek

Communicatie:

Dhr. E. Schuivens Bruuk 81 6562 KK Groesbeek