

## **Beste parochianen**

### **Pinksteren 2017**

Onze wereld is in de laatste eeuwen een wereld geworden met torens die tot aan de hemel reiken. Met raketten zijn we die enorme ruimte rondom onze aarde aan het verkennen geslagen. In een recordtijd hebben we ook een wereldwijd communicatienetwerk tot stand gebracht, waarmee we binnen een minuut alle werelddelen kunnen overbruggen. We hebben zelfs ontdekt hoe we nieuw menselijk leven kunnen laten ontkiemen in een reageerbuisje. We zijn zelf schepper geworden, maar we zijn ons onderlinge verband kwijt geraakt: we spreken niet meer dezelfde taal. Er is binnen de mensheid een verwarring ontstaan die als een moderne toren van Babel de breuklijnen laat zien tussen mij en de ander, tussen de mens van hier en de mens van daar, tussen rassen en stammen, tussen het ene volk en het andere.

Die verwarring van geesten, dat niet meer gericht staan op elkaar, dat is de eigenlijke toren van Babel, die vanuit menselijke hoogmoed is opgebouwd. In honderden gezichten komt die verwarring onder de mensen terug: in de moeizame verhoudingen in het Midden - Oosten, in de breuklijnen tussen de twee Korea's, de stammenstrijd in Afrika, in de verschillende visies binnen ons eigen Europa, en soms vlakbij in de ruzie tussen familieleden of burens.

Met Pinksteren wijst de Bijbel ons een andere weg, een weg die een keerpunt kan betekenen onder de mensen. Die weg houdt in, dat wij niet langer zelf voor God willen spelen, maar ons door God laten inspireren. Dat we ten opzichte van Hem ons hoofd buigen, onze eigen beperktheid erkennen en ons open willen stellen voor zijn Geest, een heilige Geest, die ons verstand met echte wijsheid voedt, die nieuwe inzichten aan ons openbaart en ons ook de kracht geeft om het uit te leggen; een heilige Geest die onze kennis vergroot en ontzag en liefde genereert voor alles wat heilig is in ons bestaan en ons de ene taal van de liefde leert spreken. Want dat is de taal die mensen verenigt.

Het vraagt wel om een nieuwe levenshouding, waarin we afstand nemen van dat almaar belangrijker en sneller en rijker, en waarin we ons ik door Gods Geest laten veranderen in wij. Dat Pinksteren zo een mooi feest mag worden voor ons allen, vol van genade, vol zijn Geest.

U toegewenst door het pastoraal team

## Beste parochianen van Breedeweg, Groesbeek en Horst,



Op Paaszondag heeft u mij op een bijzondere manier verrast met een receptie na de viering in Breedeweg bij gelegenheid van mijn gouden priesterjubileum. Velen kwamen mij onder het genot van een kopje koffie of thee met een gebakje feliciteren en hebben me iets aangeboden als cadeau.

Mag ik u allen langs deze weg heel hartelijk bedanken voor deze verrassing en in het bijzonder onze pastoor Henk Janssen, het parochiebestuur, de koster Pierre Ronden, de liturgie-assistenten en collectanten die dit hebben georganiseerd. En niet te vergeten het koor dat zo prachtig heeft gezongen tijdens de H. mis.

Er is in de 7 jaren dat ik assistent ben in Breedeweg een echte band ontstaan tussen u en mij en dat heeft u duidelijk laten merken door dit gebaar. Ik hoop dat ik nog vele jaren bij u mag assisteren, want ik vind het heel fijn dit nog te mogen en kunnen doen. Nogmaals heel hartelijk dank voor uw medeleven en ik hoop dat het u allen goed gaat.  
Pater Kees Bruin, cssp.

### Vakantie pastores

Met het naderen van de zomer komen ook de vakanties van de pastores weer in zicht. Ter informatie volgen hier de periodes dat de pastores afwezig zijn.

***Kapelaan R. Franken: afwezig van 03 t/m 14 juli***

***Diaken J. van Rooij: afwezig vanaf 1 augustus***

***Secretariaat: gesloten van 20 juli t/m 11 augustus***

In de vakantieperiode is de pastorie niet bereikbaar, maar we zorgen dat alle brieven of briefjes die binnenkomen worden verwerkt.

Wij wensen de pastores een welverdiende vakantie toe.

Telefoonnr. pastors en e-mailadres zie binnenkant kaft parochieblad of Website

## Afscheid - Beste medeparochianen

vanaf mijn 65<sup>e</sup> ben ik als vrijwilliger actief gebleven in de parochie: als lid van het pastorale team heb ik me met ingezet voor alle taken die op ons pad kamen. Ik heb met plezier Diny Booyink ingewerkt en haar begeleid. Vanwege haar ziekte is - toen het zover was - haar tijdelijk contract niet omgezet in een vast contract en is ze ontslagen. Dat doet nog steeds pijn. Daarna heb ik opnieuw met plezier Isabel van Baal ingewerkt. Ze draagt de catechese van kinderen en ouders rond de Eerste Communie, het Vormsel, gezinsdienst, kleutervieringen, bijbelknutsel-groep etc. en ze gaat voor in uitvaarten en de weekenden. Intussen is ons team sinds september uitgebreid met kapelaan Rudo Franken, die - als voormalig pastoor - het pastorale werk in zijn volle breedte kent.

Al lang geleden heb ik met Els afgesproken dat ik zou stoppen met full-time werk als ik 70 werd. Dat is nu in september het geval. Ik zie dat stoppen als volgt: allereerst zal ik drie maanden nergens voor beschikbaar zijn. Dat gaat dan om de maanden: augustus, september en oktober. Dus vanaf 1 augustus ben ik niet meer beschikbaar - los van 2 huwelijken op de Horst, die lang geleden afgesproken zijn. Daarná kan het pastorale team een beroep op mij doen, als zij daar behoefte aan hebben.

Mijn feitelijke afscheid van de parochie is midden in de periode van de drie maanden: in de viering van de opening van het nieuwe pastorale werkjaar op zondag 24 september om 10.00 uur. Ik wil dat bescheiden doen. De viering van mijn 25-jarige jubileum in de parochie, twee jaar geleden, staat me nog zo vers in het geheugen, dat ik niet weer zo in het middelpunt van de belangstelling wil staan.

Mij is gevraagd naar een cadeau. Ik zou het fijn vinden dit besteden aan een goed doel in onze parochie ( Stichting Schuldhulpbuddies bijv. ). Van harte aanbevolen Verder neem ik afscheid achter in de kerk na de viering. Er is dan koffie, thee en gebak.

Ik neem afscheid met veel heimwee. Veel mensen in de parochie zijn me erg dierbaar geworden, ik heb veel met ze mogen delen en vaak in stilte veel van hen geleerd, gezien hoe ze met vreugde en verdriet, met hun liefde en met hun leed omgingen en in stilte heb ik mezelf daar vaak aan gespiegeld. Het zijn mijn levenslessen geworden.

**Ik dank iedereen van ganser harte !**

En wat mij betreft: u bent niet uit het oog én niet uit het hart - Jos van Rooij.

## Evaluatie van de Goede Week

Met de kosters, delegaties van de koren en lectoren, de pastores en een acoliet hebben we de vieringen Goede Week geëvalueerd. Het volgende bleek: De vieringen van de Goede week hebben veel positieve en veel negatieve reacties opgeroepen. Sommige mensen vonden het fijn de liturgie van de Goede Week met acolieten en misdienaars in zijn volledigheid mee te maken, anderen zeiden: “onze kinderen en kleinkinderen zitten hier niet op te wachten. En wij ook niet”.

**Reden om u uit te leggen wat we als pastoraal team hebben gedaan.** We hebben besloten het Paastriduum, - de tijd van de avondmis van Witte Donderdag tot en met de H. Mis van Paaszondag, - te gaan uitvoeren zoals we ook op iedere zondag de liturgie vieren: met de boekjes van Berne. Dat is de liturgie die in de kerk over de gehele wereld wordt gevierd en waar tot nu toe in Groesbeek met eigen boekjes soms van werd afgeweken. Witte Donderdag is de dag van het Laatste Avondmaal van Jezus, de dag van de instelling van de Eucharistie, het is ook de dag van het priesterschap. Het spreekt vanzelf dat we op deze dag het Laatste Avondmaal van Jezus zo feestelijk mogelijk vieren en in onze traditie is daar ook plaats voor de voetwassing, een beeld van Jezus' dienstbaarheid. Ook op Paaszaterdagavond en Paaszondag vieren we de Verrijzenis van de Heer met vanzelfsprekend als het maar enigszins kan een Eucharistie als teken van de levende Heer. De Paaswake is de moeder van alle kerkelijke vieringen. Deze begint met het ontsteken en het zegenen van het nieuwe vuur, waarmee de Paaskaars ( Christus als licht van de wereld) wordt aangestoken. Daaraan worden de kaarsen van alle kerkgangers ontstoken, als teken dat ze Jezus willen volgen en mensen naar Jezus willen trekken. Dan wordt de Paas-jubelzang gezongen. Daarna begint de liturgie van het Woord waarin negen lezingen worden gelezen over de grote daden van God. Om pastorale reden heeft het team het aantal lezingen beperkt tot vijf. Na de lezingen is er de zegening van het doopwater waarover de heilige Geest wordt afgeroepen in een litanie van alle heiligen. Daarna volgt de hernieuwing van de doopbeloften van alle gelovigen waarvoor alle kaarsen weer worden ontstoken en de besprenkeling van de gelovigen met water. Daarna start de liturgie van de Eucharistie. De Paaswake is en blijft een lange viering. Het Paastriduum met daarin de Paaswake is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar.

**Pastoor Henk Janssen**

## Traditie en de beleving ervan

*terugblik op de Goede Week*

Ikzelf - en wellicht velen van u - ben opgevoed in de traditie van de kerk. Die zat als een strakke mantel om me heen. Ik herinner me nog hoe bevrijdend het was, toen we in de priesteropleiding voor het eerst mochten zeggen, hoe we ons daarbij voelden. Voor het eerst, in de vijfde klas, we waren 16/17 jaar. Ik heb datzelfde bevrijdende gevoel gezien bij veel medewerk(st)ers in de Groenestraatskerk in Nijmegen, toen ik daar als pastor werkte vanaf 1976. Geloven is geen keurslijf, het belemmert me niet in mijn groei, maar geeft me alle ruimte. Het gevolg: Misdienaars afgeschaft, volwassen mannen en vrouwen op het altaar, allerlei gespreks- en werkgroepen. De woorden van Jezus werden actueel: “Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden, want alles wat de Vader mij gegeven heeft, geef ik ook aan u”.

Geweldige acceptatie ook van mij als pastoraal werker door het team van de (3) priesters. “Jos, je bent toevallig getrouwd, daar kun je ook niks aan doen jongen, maar voor ons ben je gelijke, we zijn allemaal pastor”. We werden ook allemaal met pastor aangesproken. Ruimte voor het leven in de kerk. Ruimte ook voor mensen in hun huwelijk: zelf bepalen hoe je ermee omgaat. Acceptatie van homofiele en lesbische medemensen. We zijn allemaal in de groei ...

Maar als de Poolse kinderen en hun begeleiders twee weken op vakantie kwamen in de parochie en ik zag hoe devoot en met hoeveel diepe eerbied zij de kerk betraden, dan kreeg ik vaak een pijnlijke steek en voelde ik: ***‘We laten iets liggen, we laten misschien zelfs wel iets verloren gaan: ons besef van het Heilige’.***

Het besef van het Heilige is voedsel voor de ziel. Het is voor onze ziel hetzelfde als ademen voor het lichaam. Het is de diepte-dimensie van het leven.

Veel mensen zoeken én vinden het Heilige in zichzelf. Dat vind ik heel mooi.

Daar en nergens beter is het Heilige te vinden: in onszelf, in ons hart.

Ik bid vaak een gebed dat begint met de woorden: ***“Innerlijkst leven, zijn van mijzelf, gij stralende ster van oer-goddelijk licht ....”.***

Het Heilige zit van binnen, maar het moet ook zichtbaar/ voelbaar zijn in onze liturgie. Misschien dat daarom juist jonge mensen zich weer aangesproken voelen door een liturgie die ‘Het Heilige’ laat zien, die veel meer ‘ritueel’ in zich heeft, plechtiger en afstandelijker is, maar die voor ouderen soms voelt als: “Iets, waar onze kinderen niet op zitten te wachten, iets van terug in de tijd’ ... Misschien!

Voor mij horen die twee werelden bij elkaar: de wereld van het innerlijk, van ruimte, van groei, van je gevoel volgen én de wereld van het Heilige. Maar we moeten ze wel op elkaar afstemmen; we moeten begrip kweken voor wat we in de kerk doen, bijvoorbeeld nu, nu we in de parochie de Goede Week op een wat andere manier hebben gevierd. De winst van de 70-er jaren was dat parochianen mochten meepraten en zelf ook wat in te brengen hadden. We hebben dat nu vorm gegeven door een evaluatie achteraf met de direct betrokkenen: de kosters, een delegatie van de koren, lectors en acoliet. Maar dit mag niet het laatste woord zijn. Graag blijven we ook met u in gesprek over de liturgie. Het is de liturgie van de kerk, maar het is ook ónze liturgie.

Jos van Rooij.

## Opbrengst vastenactie 2017 Groesbeek € 4600, -.



Frans van der Lugt Centre  
Bourj Hammoud, Libanon

Dekenaat Nijmegen



- We werken mee aan het dekenaal vasten-project met de parochies uit Ooij en drie uit Nijmegen.

### Waar gaat het om?

In Beiroet te Libanon staat een school voor vluchtelingen uit Syrië en Irak voor zowel moslims als christenen. De school heet Frans van de Lugt Centre. ( twee jaar geleden vermoord in Homes te Syrië, Frans wou zijn mensen niet in de steek laten) Het is een project van de Jesuit Refugee Service (JRS) waarvan oud-deken Jan Suyt S.J. secretaris is.

### Begroting:

Vanuit Beiroet schetst de directie wat er financieel nodig is: Totaal € 485.632,00 met daarin allerlei posten als: elektriciteit, salarissen, onderwijsmaterialen, meubilair, schoonmaak etc.

De eenmalige huis aan huis collecte heeft in totaal circa € 4.600,00 opgebracht een prachtig bedrag waarvoor wij de gulle gevers en geefsters alsmede de collectanten hartelijk willen bedanken.

**U kun nog altijd bijdrage door storting op banknr. NL24RABO 0117 4075 50 t.n.v. het missiecomité met vermelding Beiroet Fvdl school 2017. Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun aan de Frans van de Lugt school te Beiroet. Namens MOV Teun van Grinsven.**

\*\*\*\*\*

## **Spirituele rondreis Frankrijk Spanje Portugal 3-18 oktober**

Tijdens deze 16-daagse rondreis per bus, die door kapelaan Rudo Franken wordt begeleid, komen we o.a. in Ars, Lourdes, Santiago de Compostela, Fatima, Montserrat en Nevers. Voor deze reis voor maximaal 48 personen kunnen zich nog 15 mensen aanmelden.



Meer info op folder achter in de kerk en op de website van de parochie (onder Nieuws vanuit Parochie kunt u de folder downloaden). U bent van harte welkom.

## **Bedevaart naar Banneux: Heilig Landstichting woensdag 7 juni**



We vertrekken om 7.00 uur precies op de Nijmeegse baan tgo. Hotel Rozenhof.

We maken een tussenstop in Grathem bij hotel Geraats voor een kopje koffie en komen daar 's-avonds ook weer terug voor de koffietafel.

We komen rond 11.30 uur in Banneux aan en zullen daar dan gezamenlijk de Eucharistie vieren. Daarna is er voldoende tijd om de belangrijke plaatsen in het Heiligdom te bezoeken en daar of in het dorp wat te eten.

Om 15.00 uur vertrekken we op de opstapplaats in Banneux en gaan we voor de ziekenzegening naar Thorn, naar de 'Kapel onder de Linden', toegewijd aan Onze Lieve vrouw van Loretto. Aansluitend rijden we naar Grathem. Rond 20.00 uur zijn we terug in de Heilig Landstichting.

Rollators en opvouwbare rolstoelen kunnen in de bus worden meegenomen.

**Inlichtingen: Hans Jurcka Ruyterstr. 29, tel.: 024 - 3971284**



## *Geloven in de ander*

*Steun de Week Nederlandse Missionaris*

### **Geloven in de ander - samen werken aan een andere wereld**

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris 27 mei – 4 juni 2017.

**Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander. Solidair met arme en uitgesloten mensen, blijven zij als anderen gaan.. Dat geeft de mensen daar kracht en moed om de eigen levensomstandigheid te veranderen. Doneer via de collecte of een (eenmalige) machtiging aan de Pinksteractie van de WNM; vanuit úw geloof in de ander.**

We geven twee voorbeelden:

- **Father Nol Verhoeven**, Mill Hill-missionaris in Kameroen en
- **Ellen Schouten**, missionair werkster in Venezuela.

### **Ellen Schouten: 'Ik geloof in solidariteit met de ander'**

Ruim dertig jaar werkt missionair werkster Ellen Schouten in Venezuela met buitengesloten bevolkingsgroepen. 'Internationale solidariteit is noodzaak in onze geglobaliseerde wereld. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid van anderen op aarde.' Als lid van lekenorganisatie Calama woont ze ook waar de arbeiders en de armen wonen. 'We trekken samen op voor ons recht op water, op elektriciteit, dat de vuilnis wordt opgehaald, dat de school opengaat of open blijft, dat de gezondheidszorg gratis wordt of blijft'. Uit solidariteit met de arbeiders en armen aanvaardden Calama-leden ook nooit een hoge functie

### **Leven van afval**

Op zondagen is Ellen in Cambalache te vinden, een dorp aan de Orinoco-rivier. Daar leven de Warao, indianen uit de delta. Zij verkopen het afval dat zij vinden. 'Veel families zijn weer teruggegaan naar de delta omdat er in de stad voor hen bijna geen eten te krijgen is.' Ellen stimuleert het verbouwen van verschillende gewassen. 'Ik luister naar de mensen. Zo iets als een ruilmarkt kennen zij niet. Zij geven van wat zij hebben, als de ander iets nodig heeft.' 'Pinksteren betekent voor mij uitgezonden zijn over de hele wereld in Zijn navolging om zijn Geest te ontdekken in de strijd van armen voor een menswaardig bestaan.'



## **Father Nol Verhoeven: Het gaat goed met de missie in Kameroen**

‘Het gaat goed met de missie,’ zegt father Nol Verhoeven. hij werd eind jaren zestig naar Kameroen gezonden. Zijn eerste standplaats was Mamfe in het noordwesten van het land, inmiddels bijna vijftig jaar geleden. ‘Ik maakte mij eerst het pidgin eigen,’ herinnert hij zich. Ook begon hij enkele lokale talen te leren. Hij leerde de tradities kennen en bouwde vriendschappen op met de mensen. ‘Ik werd één met deze nieuwe wereld in het oerwoud in Kameroen,’ vertelt hij over deze beginperiode. Het meeste indruk maakten de jaren in Akway; een jonge parochie midden in het oerwoud, die alleen toegankelijk was via buurland Nigeria of met een vliegtuigje. ‘Er was een kliniek, een weeshuis en een school. Ik bezocht honderdvijftig dorpen en gehuchten te voet,’ vertelt father Nol. Een weg was er niet. Hij was er met een priester, vier zusters, een lekenmissionaris en een verpleegster. Zij gaven catechese, sacramenten en zorgden voor basisgezondheidszorg. ‘In de twaalf grootste plaatsen bouwden we een verblijf en een gezondheidspost en hier en daar we een kabelbrug met steun uit Europa,’ vertelt hij.

## **Actieve parochiegemeenschap**

Begin jaren negentig was er een hechte samenwerking tussen christelijke en moslimgemeenschappen door de onrustige situatie in het land. Net voor de eeuwwisseling werd Mamfe een bisdom. ‘Het jonge bisdom ging voortvarend te werk.’ Parochieraden vergaderden hele weekenden. Het waren steeds feestelijke reünies. ‘Comités en raden schoten uit de grond. Als pionier-vicarisgeneraal deed ik de pastorale planning. Tegelijk was ik pastor van de kathedraal.’ Father Nol ging nog steeds naar de buitenstaties op lange voettochten die soms dagen konden duren. ‘Mamfe had de juiste energie en kreeg lokale aanwas. Die ene parochie telt er nu in totaal maar liefst zestien. En dat in minder dan twintig jaar tijd. Missie met plaatselijke mensen en middelen. De kerk bruist.’

**Wees solidair! Steun deze mensen** , die met honderden anderen de meest kwetsbare mensen bijstaan. Mocht u niet in de kerk zijn of liever uw bijdrage via de bank willen overmaken dat kunt u dat doen door storting op de Rabobank op **IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550** ten name van het Missie Comité met vermelding: **Ned. Missionaris 2017.**

## LITURGISCHE AGENDA – 20 MEI t/m 14 JULI 2017

### GEBEDSAVOND OP DE 3e VRIJDAG VAN DE MAAND

Elke derde vrijdag van de maand is er een gebedsavond, met om 18.30 u. Rozenkransgebed. 19.00 u. Eucharistieviering, 19.40 Aanbidding en 20.00 u. koffie. U bent van harte uitgenodigd voor het geheel of een gedeelte van deze avond.

### WEEK VAN 20 - 26 MEI

za. 20 mei	De Meent	17.00 u. WoCo; Seniorenkoor Dorp;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
	C&D	19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 21 mei	Antonius	09.30 u. H.Mis;
	C&D	10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 23 mei	C&D	09.00 u. H.Mis;
wo. 24 mei	De Meent	17.00 u. H.Mis/Hemelvaart;
	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 25 mei	Antonius	09.30 u. H.Mis/Hemelvaart;
	C&D	10.00 u. H.Mis/Hemelvaart; KK St.Caecilia;
	K'tuin	10.00 u. WoCo/Hemelvaart;

### WEEK VAN 27 MEI - 02 JUNI - *Katwijk*

za. 27 mei	De Meent	17.00 u. H.Mis;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 28 mei	Katwijk	08.30 u. H.Mis; 65 <sup>e</sup> bedevaart;
	Antonius	09.30 u. H.Mis; KK St.Caecilia – 65 <sup>e</sup> keer;
	C&D	10.00 u. WoCo;
	G.Hart	09.15 u. 1 <sup>e</sup> Communie; Jeugdkoor Mikado;
	Antonius	11.15 u. 1 <sup>e</sup> Communie;
di. 30 mei	C&D	09.00 u. H.Mis;
wo. 31 mei	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 01 juni	C&D	09.00 u. H.Mis;
vr. 02 juni	C&D	19.30 u. Meditatie;

**WEEK VAN 03 – 09 JUNI - Pinksteren**

za. 03 juni	De Meent	17.00 u. WoCo; Seniorenkoor Breedeweg;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
	C&D	19.00 u. WoCo/Gezinsviering;
zo. 04 juni	Antonius	09.30 u. H.Mis Kerkkoor Horst Sion Breedeweg;
	C&D	10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
ma. 05 juni	C&D	10.00 u. WoCo.; Cantors;
di. 06 juni	C&D	09.00 u. H.Mis;
	C&D	14.00 u. Gebedsviering voor en met zieken;
wo. 07 juni	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 08 juni	C&D	09.00 u. H.Mis;

**WEEK VAN 10 - 17 JUNI – Zondag van de Heilige Drie-eenheid**

za. 10 juni	De Meent	17.00 u. WoCo;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. WoCo; KK St.Caecilia;
zo. 11 juni	Antonius	09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
	C&D	10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 13 juni	C&D	09.00 u. H.Mis;
wo. 14 juni	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 15 juni	C&D	09.00 u. H.Mis;
vr. 16 juli	C&D	18.30 u. Rozenkransgebed;
		19.00 u. Eucharistieviering;
		19.40 u. Aanbidding;
		20.00 u. Koffie;

**WEEK VAN 17 - 23 JUNI – Sacramentsdag**

za. 17 juni	De Meent	17.00 u. H.Mis;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 18 juni	Antonius	09.30 u. H.Mis;
	C&D	10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
di. 20 juni	C&D	09.00 u. H.Mis;
wo. 21 juni	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 22 juni	C&D	09.00 u. H.Mis;

### **WEEK VAN 24 - 30 JUNI**

za. 24 juni	De Meent	17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
zo. 25 juni	Antonius	09.30 u. WoCo;
	C&D	10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
di. 27 juni	C&D	09.00 u. H.Mis;
wo. 28 juni	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 29 juni	C&D	09.00 u. H.Mis;

### **WEEK VAN 01 – 07 JULI**

za. 01 juli	De Meent	17.00 u. H.Mis;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
	C&D	19.00 u. H.Mis;
zo. 02 juli	Antonius	09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
	C&D	10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
di. 04 juli	C&D	09.00 u. H.Mis;
	C&D	14.00 u. Gebedsviering voor en met zieken;
wo. 05 juli	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 06 juli	C&D	09.00 u. H.Mis;
vr. 07 juli	C&D	19.30 u. Meditatie;

### **WEEKEND VAN 08 t/m 14 JULI**

za. 08 juli	De Meent	17.00 u. WoCo; Seniorenkoor dorp;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. WoCo; KK St.Caecilia;
zo. 09 juli	Antonius	09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
	C&D	10.00 u. WoCo;
	God.Hart	10.00 u. Peuter- en kleuterviering;
di. 11 juli	C&D	09.00 u. H.Mis
wo. 12 juli	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 13 juli	C&D	09.00 u. H.Mis;

## WEEKEND VAN 15 t/m 21 JULI – vakantie

za. 15 juli	De Meent	17.00 u. H.Mis;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. WoCo;
zo. 16 juli	Antonius	09.30 u. H.Mis;
	C&D	10.00 u. H.Mis; Cantors;
di. 18 juli	C&D	09.00 u. H.Mis
wo. 19 juli	Antonius	19.00 u. H.Mis;
do. 20 juli	C&D	09.00 u. H.Mis;
vr. 21 juli	C&D	18.30 u. Rozenkransgebed;
		19.00 u. Eucharistieviering;
		19.40 u. Aanbidding;
		20.00 u. Koffie;

## Meimaand – Mariamaand

In de kerk van H.H. Cosmas en Damianus wordt op de doordeweekse avonden in de meimaand om 18.30u de rozenkrans gebeden en naar Marialiederen geluisterd en mee gezongen.

In de kerk van St. Antonius wordt op woensdag in de sacristie het Rozenhoedje gebeden, voorafgegaan met Marialiederen en gevolgd door de Eucharistieviering. U wordt van harte uitgenodigd.

## Bedevaart naar Kevelaer in 2017



Wilt u alvast in uw agenda noteren:

De jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op dinsdag 8 augustus.

De mis in de basiliek begint om 11.15 uur.

Na de middag is weer de viering van het lof en daarna wordt de kleine kruisweg gedaan.

Uitgebreider informatie volgt in het volgende parochieblad.

Het broederschap van Kevelaer

## 65<sup>e</sup> Bedevaart naar Katwijk op 28 mei 2017



**06.45 uur: Pelgrims** die meelopen vertrekken per auto vanaf het Dorpsplein in Groesbeek naar het parkeerterrein bij 'de Taerp' in Heumen. Pelgrims van elders, die mee lopen, komen ook hier heen. Van hieruit begint **om 07.00** uur de voettocht naar Katwijk. Onderweg bidden we gezamenlijk het eerste rozenhoedje.

Na aankomst in Katwijk sluiten de niet-lopers zich bij de bedevaart aan om samen in de Mariatuin (bij slecht weer in de kerk) het tweede rozenhoedje te bidden.

**08.30 uur:** Feestelijk Maria-viering. Het kerkkoor St. Caecilia zingt met ons gezangen en bekende Marialiederen. We bidden voor onze eigen intenties en voor onze overleden pelgrims. Er is gelegenheid om in de kerk of in de grot kaarsen te laten branden.

Na de viering drinken we koffie in het tegenoverliggende café van Kempen. Ieder mag daar zijn/haar zelf-meegebrachte lunch opeten. Omdat het de 65<sup>e</sup> keer is trakteren wij u deze keer graag op een kopje koffie of thee. Ter afsluiting van de bedevaart gaan de lopers vanuit Katwijk terug richting Heumen en bidden het 3<sup>e</sup> rozenhoedje, waarmee de rozenkrans van deze bedevaart wordt afgerond. In Heumen gaat ieder weer zijns weegs.

**Van harte welkom op 28 mei. Toos Kolvenbach.**

### **Een concert om in uw agenda te noteren: 23 Juni.**

Op vrijdag 23 juni 2017 om 20:00 uur geeft het Groesbeeks Gemengd Koor in de Protestantse Kerk een concert, samengesteld uit liederen rond Maria Magdalena. Het koor wordt geleid door zijn vaste dirigent Eugène Ceulemans, en er wordt bijzondere medewerking verleend door de sopraan Claudia Wijers en de tenor Emiel Hoefnagel. Instrumentale begeleiding wordt verzorgd door Leo Driesenaar, piano, en Marit Broekroelofs, lid van het Margaretha Consort, cello en discantgamba.

De entreprijs bedraagt € 10; u krijgt een fraai programmaboekje met de originele teksten en vertaling. Het belooft een gedenkwaardige avond te worden.

# Uitnodiging voor uniek optreden Zuid-Afrikaans koor

Noteert u alvast in uw agenda:

## Die Potchefstroomse



## Universiteitskoor

**Zondag 2 juli 2017 om 20.00u.**

Het fantastisch mooie Potchefstroomse Universiteitskoor uit Potchefstroom (Zuid-Afrika) geeft een groot concert in de kerk van Cosmas en Damianus in Groesbeek.

**Het Potchefstroomse Universiteitskoor**

Het koor staat onder leiding van zijn dirigent Kobus Venter.

Degenen die ook in 2003, 2008, 2001 of 2014 bij het indrukwekkende optreden van dit koor zijn geweest, zullen nu zeker wéér van de partij willen zijn! Mocht u er toen niet bij zijn geweest, dan is dit uw kans!

### **Kerk van Cosmas en Damianus in Groesbeek**

Het koor reist 3 weken lang vanaf Zuid-Afrika door Europa, via Bommel en Groesbeek naar Duitsland, Slovenië, Kroatië, Oostenrijk en Italië, alvorens weer terug te vliegen naar Johannesburg.

In Nederland verblijft het koor een aantal dagen in Bommel en Groesbeek en zal overnachten bij gastgezinnen.

### **De entree is gratis**

Door de hoge kosten, die het koor maakt (vooral door de sterke Euro), zal er na het concert in de Cosmas een **collecte** worden gehouden.

Na afloop zullen Cd's van het koor worden verkocht voor €10,- per stuk.

Ik zou het ontzettend fijn vinden, wanneer de kerk helemaal afgeladen vol zou zitten en we het gastkoor op die manier een geweldig onthaal zouden geven, net als in 2003, 2008, 2011 en 2014. Ook dat was een overweldigend succes. Niemand zal er spijt van krijgen. Voor mij is dit het mooiste koor in de wereld!

Van harte aanbevolen. Eugène Ceulemans

## Het verhaal van Lucy

Op 20 februari 2017, de dag van ons vertrek uit Oeganda, troffen wij Lucy uit Karamoja aan in het Mill Hill House in Kampala. Ze zat op een bankje een Engelstalige krant te lezen en begroette ons vriendelijk. Ze zat er in afwachting van een gast, die haar zou kunnen helpen. Een jaar voor haar afstuderen in "human resource management" was haar studie afgebroken bij gebrek aan geld. Nu waren de colleges weer begonnen. We hebben haar 'geadopteerd' om te kunnen afstuderen nadat ze in het kort haar verhaal had verteld. Ik heb haar gevraagd het verhaal op te schrijven om het te verspreiden. Daarmee ging ze meteen akkoord. Dit is - vrij vertaald - het verhaal:

### **Beste dokter.**

Ik bid dat dit je bereikt in goede gezondheid. Ik ben de tweede van de vijf kinderen van mijn moeder. We waren met vier meisjes en een jongen. Mijn oudste zus stierf vorig jaar, vijf kinderen achterlatend, waarvan de jongste een jaar oud. Die noemt mij nu mamma. Onze vader had tien vrouwen; mijn moeder is nummer negen. Ze werd gedwongen door haar vader om met mijn vader te trouwen, hoewel hij erg oud was. Maar hij had toen koeien en ook vanwege de onderdrukkende cultuur van Karamoja. Haar vader dwong haar naar hem toe op de leeftijd van elf jaar. Als kind en vanwege de cultuur van de Karamojong had ze geen verweer tegen zijn beslissing. Ze betreurt het feit dat ze met hem getrouwd is, want ze heeft nooit van hem gehouden.

Zelfs wij als kinderen hebben nooit liefde van onze vader ontvangen; misschien omdat wij met zovelen waren, dat hij geen tijd had om aandacht aan ons allen te geven. Samen van de tien moeders zijn er 57 kinderen. Toen ik een kind was, zag ik sommige van zijn eerste kinderen als onze grootouders.

Wat mij betreft: ik verbleef nooit bij mijn ouders, maar mijn moeder gaf me aan onze grootmoeder (haar moeder). Ik was een intelligent, open en eerlijk meisje. Mijn oom hield meer van mij dan van de andere kinderen en ook het feit dat hij geleerd had, onderwijzer van beroep, bracht hem op de gedachte om mij naar school te sturen. Dat was tegen de wil van onze vader, die mij wilde uithuwelijken tegen betaling van koeien. In 1995 werd ik gestolen door mijn oom en naar school gestuurd ver van huis, waar mijn vader niet kon komen. Die school werd geleid door een Italiaanse zuster met de namen Zr. Lucia Karedu (RIP) Daar bleef ik zeven jaar zonder thuis te komen. De zusters hielden zoveel van mij, dat ik vanaf de eerste dag gesponsord werd door Zr. Lucia, die mij als haar eigen kind aannam. Ik mis haar zo! L



Ik studeerde zeven jaar, dus van P1 tot P7 zonder problemen. Na mijn examen nam mijn oom me mee naar huis om mijn moeder te ontmoeten na lange tijd. Mijn vader was niet blij, dat ik op school was geweest.

Mijn moeder werd afgeranseld door mijn vader, omdat ze had toegestaan, dat haar broer mij naar school had gestuurd. Het werd nog slechter, toen mijn oom werd gedood op zijn werk en mijn moeder niemand had, tot wie ze zich kon wenden. Mijn vakantie was vol verdriet. Spoedig werden de examenresultaten bekend en bleek ik tot de besten van de school te behoren. Dus waren de zusters erg blij en haalden me terug naar school. Ik werd naar de Aboke middelbare school voor meisjes gestuurd.

Toen ik daar voor S1 in 2002 aankwam, ontvingen we het slechte nieuws, dat Zr Lucia was overleden. Dit was ook slecht voor mij, omdat ik besepte dat dit het einde van mijn opleiding was. Tot mijn verrassing kreeg ik het nieuws, dat Zr een wilsbeschikking had, waarin ze stelde, dat wie haar ook zou opvolgen, moest betalen voor mijn opleiding. Dit werd gevolgd door haar opvolgsters tot S4. Toen kwam er een nieuwe opvolgster, een Afrikaanse zuster uit Kenya, die weigerde mijn schoolgeld te betalen.

Mijn vader overleed dat jaar. Ik had hem zo graag in leven gezien, zodat hij mijn succes in het leven zou kunnen zien. Ik neem hem niets kwalijk, want hij wist niet wat hij deed, omdat hij onwetend was. Maar de Heer was er snel bij om het voor mij te regelen, omdat ik nooit de hoop op Hem verloren was. Ik wist, dat als het Zijn wil was dat ik studeerde, er altijd een weg was en dus werd het bewaarheid. Kort daarna kwam er een priester van de Mill Hill missionarissen met de naam Bernard Phelan met de redding. Hij betaalde het schoolgeld voor S5 en S6. Hij kwam echter geld te kort en dat bracht me in verwarring. Ik raakte zwanger met de gedachte, dat dit de oplossing was voor mijn probleem. Te weinig besepte ik dat dit alles alleen maar verslechterde. De vader van mijn baby is niet van plan voor ons te zorgen. Ik worstelde met het leven. Toen FR. Bernard zag hoe ik leed, riep hij me om de studie te vervolgen. Hij betaalde mijn eerste en tweede jaar aan de universiteit. Vorig jaar kwam hij weer geld tekort om het derde jaar te voltooien, Daar toonde de Heer mij genade dit jaar door U te ontmoeten, Dr. Harrie, die mij in staat stelde mijn opleiding voort te zetten. Dit is in het kort wat ik heb doorgemaakt. Ik zal doorgaan meer mee te delen. Dat God je mag zegenen, dokter. Lucy.

**Het rekeningnummer van de ANBI stichting Poor people's Fund is:  
NL 09 RABO 0117 4185 87.**

## Eerste communie



Wanneer ik dit stukje schrijf hebben we twee mooie communie vieringen gehad in de Cosmas en Damianus.

Op **28 mei** zijn er nog twee communie vieringen om **9.15 uur op de Horst** en om **11.15 uur in de Breedeweg**.

Met de kinderen van de basisscholen: Adelbrecht, Vossenhol en op de Heuvel hebben we terug gekeken naar de communieviering, ze vonden dit een bijzondere viering. Ook waren ze super blij

met alle cadeautjes die ze hebben gekregen en het gezellig feest na de communie.

De cadeautjes zijn heel leuk maar volgens de kinderen was dit niet het belangrijkste, ze zeiden: 'door de communie hoor je bij God en mag je aan tafel bij Jezus.' Eén van de kinderen zei: 'ik heb mijn communie voor Jezus gedaan'.

De kinderen mochten een tekening maken van hun mooiste Bijbel verhaal. Het scheppingsverhaal en de ark van Noach zijn favoriete verhalen. Ook mochten ze op schrijven wat ze leuk vonden en wat minder leuk was. Hiernaast staat een tekening van een kind die het erg leuk vond om mee de tafel klaar te maken. De kinderen van de Breedeweg en Op de Horst krijgen nog een paar lesjes op school en op 28 mei is hun eerste communieviering, u bent van harte welkom om ook te komen!

Dankzij de werkgroep eerste communie zijn de voorbereidingen goed verlopen en waren de vieringen mooi. Via deze weg wil ik de communiewerkgroep nogmaals danken voor hun inzet!

En mochten er ouders zijn die het leuk vinden om zich in te zetten voor de eerste communie, we zoeken nog vrijwilligers voor volgend jaar!

Groeten, Isabel

## Peuter / kleuterviering

Op **zondag 9 juli om 10.00 uur in het Goddelijk Hart van Jezus**, op de Horst, is er weer een peuter / kleuter viering. Voor de allerkleinste is er een korte viering waarin we samen naar een verhaal luisteren, zingen en bidden. Volwassene die het leuk vinden om mee te zingen in het koor zijn van harte welkom! Als je rond 9.45 uur er bent kun je mee oefenen en dan in de viering mee zingen.

Groetjes mede namens de werkgroep, Isabel

## Gezinsviering

Op **zaterdag 3 juni** is er weer een gezinsviering, we vieren dan Pinksteren. Jezus beloofde voor zijn Hemelvaart dat Hij ons een Helper zou geven. Met Pinksteren vieren we dat we de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest helpt ons onder andere om elkaar te verstaan.

Op **zaterdag 8 juli** is de laatste gezinsviering van dit schooljaar. Dit is de communie dankviering alle kinderen zijn van harte uitgenodigd en in het bijzonder de eerste communicanten.

Beide vieringen zijn in de Cosmas en Damianus en beginnen om 19.00 uur.

Graag tot dan!

Groetjes Pauline, Mieke en Isabel

## Vormsel

Beste jongeren uit groep 7,

Net voor de zomervakantie ontvangen jullie een brief met de vraag je gevormd wil worden. We hebben een leuk vormselproject. Bij een gastouder werk je samen met je klasgenoten in het werkboek. Op school komt de pastor les geven en er zijn twee uitjes. De voorbereidingsperiode is altijd een gezellige periode!

In september als je in groep acht zit, begint het vormsel project. Het duurt nog even voordat je de uitnodiging krijgt, maar je kunt alvast nadenken en het met je ouders bespreken of je gevormd wilt worden.

Beste ouders,

Voor de vormselwerkgroep zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je leuk om onze werkgroep te versterken? Stuur dan een mail naar:

[isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl](mailto:isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl), ook als je meer informatie wilt over de werkzaamheden, bellen mag natuurlijk ook!

Groetjes de vormselwerkgroep

## Bijbelknutselclub

De bijbelknutselclub is voor alle kinderen vanaf groep 4. Op zaterdag **3 juni** sluiten we het jaar af met een film. Alle kinderen zijn dan weer van harte welkom op de pastorie. Welke film we gaan kijken is nog een verrassing. We beginnen wel 15 minuten eerder.

De bijbelknutselclub is van **14.45-16.30 uur**. Als je mee wilt doen graag een mailtje (naar [isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl](mailto:isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl)) sturen voor woensdag 31 mei, mocht je dit vergeten dan ben je nog van harte welkom.

Groetjes, Xandra en Isabel

## PASTORAAT

### Lief en leed

Gedoopt:

**I**sa, dochter van Susan Wijnhoven en Roy Lanters, Bezembinder 25

**M**ex, zoon v. Desiree Kamps en Mark Eichelsheim, De Stalrepeel 4

**M**erel, dochter v. Sigrid v.d. Berg en Rick Bleize, Heinrich Böllstraat 45, Nijmegen

**N**oud, zoon van Sandra Eeren en Thijs Lenssen, Kon. Wilhelminaweg 1a

Overleden:

**P**iet Hendrikus van Well, v. Nispenstraat 88, 84 jaar

**E**lisabeth Allegonda Gerarda Lenssen, Hobbemaweg 108, 59 jaar

**G**erarda Johanna Jamlean-de Haas, Boslaan 21, 82 jaar

**T**heodorus Cornelis Wijers, De Meent, 93 jaar

**F**ranisca Geertruida Johanna Maria Sommerdijk-Kouws, Klein Amerika 1, 71 jaar

**J**ohanna Maria Gertruida Grim-Willems, Kard. Gerardstraat 30, 89 jaar

**P**eter Johan Wilhelm Driessen, Kerkstraat 4, 80 jaar

**A**ntonius Johannes Kuijpers, Stationsweg 11-O, 88 jaar

**J**olanda Petronella Maria Janssen-Thijssen, De Sikkel 10, 53 jaar

**B**erdina Geurts-Janssen, De Meent 15, 89 jaar

**M**athilda Wilhelmina Maria Rutten-Giebels, Wisselpad 5, 76 jaar

**G**erardus Albertus Verstegen, Maarten Trompstraat 13, 79 jaar

**P**etronella Wilhelmina Eijkhout-Poelen, Litsenhof 6, 93 jaar

Getrouwd:

**F**loortje Spiertz en Ton Kersten, Mariëndaalseweg 8