

PAROCHIE
H.H. COSMAS EN DAMIANUS

JAARGANG 5, NO. 3

MEI-JULI 2018



JE GEVEN VOOR EEN ANDER

Zondag 3 juni 2018, Sacramentszondag – Marcus 14,22
Neemt, dit is mijn Lichaam

Om te beginnen...

*Moeder Teresa van Calcutta – in 2016 heiligverklaard –
heeft juist in deze tijd van supertechnologie,
individualisering, rationalisering en wereldwijde secularisatie
de realiteit van Christus' aanwezigheid in de Eucharistie bevestigd.
Zij bleef benadrukken dat die realiteit voor haar de enige bron was
om Christus in de lijdende mensen te kunnen dienen.
De Eucharistie was voor haar de bron van de diaconie.
Het feit dat velen haar daarin blijvend kunnen navolgen
toont aan dat die Bron inderdaad een realiteit is.*



*God,
open mijn ogen,
opdat ze de noden van de mensen zien.
Maak mijn handen vrij,
om al wie honger heeft te voeden.
Beroer mijn hart,
opdat het vertwijfelden warmte schenkt.
Leer mij de grootmoedigheid,
om vreemdelingen welkom te heten.*

*Leer mij delen wat ik bezit,
om naakten te kleden.
Schenk mij het medeleven,
dat zieken sterkt.
Laat mij deelhebben
aan de bevrijding van gevangenen.
Want als wij onze angsten en onze liefde,
onze armoede en onze rijkdom delen met elkaar,
dan zullen wij ook delen
in uw goddelijke tegenwoordigheid.*

*IF WE HAVE
NO PLACE
IT IS BECAUSE
WE HAVE FOR
GOTTEN WE
BELONG TO
EACH OTHER*

Van de redactie

Pinksteren hebben we net gevierd of bijna gevierd, als je dit leest.

Als wij zijn Geest hebben ontvangen, kunnen wij pas echt aan de slag ... als bezielde mensen ...

Daarover gaat deze uitgave: je geven voor een ander. Ieder doet dat op zijn of haar eigen manier en met de talenten die je hebt gekregen. En vooral als bezielde man of vrouw.

In de Eucharistie ligt daarvoor ons voedsel. Want in de woorden die worden gelezen uit de heilige Schrift en in de heilige Communie die wij ontvangen, kunnen wij de Heer zelf ontmoeten die zich geeft voor ons.

Door deze liefde stelt Hij ons in staat om op onze beurt onszelf te geven voor een ander. We worden als Hij door onze zorg voor armen, voor mensen die het niet terug kunnen geven, maar in wie we de Heer zelf ontmoeten: wat gij voor de minsten van mijn broeders en zusters hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan.

Aanwezig is Hij dus in het heilig Sacrament van de Eucharistie. Maar niet minder in de 'armen'. Ook daarvoor probeert Hij ons de ogen te openen.

De redactie



“God, die niet overtroffen kan worden in vrijgevigheid, heeft jou en mij nodig om onze broeders en zusters te helpen.”
(Paus Franciscus maart 2018)

Inhoudsopgave

2	Om te beginnen...
3	Inhoud
4	Pastorale gedachte
5	Nieuws uit de parochie
8	Nieuws dekenaat, bisdom en wereldkerk
9	Activiteitenagenda
10	Belangrijke parochie info
10	Gods Woord op zondag
11	Liturgische agenda
15	Wel & Wee
16	Verdieping & Inspiratie
19	Op de koffie bij
20	Uit het verleden
21	Kind & Gezin
22	Contactgegevens
23	Strip
24	Bezinning

Pastorale gedachte

HG doet wat het belooft...

Het is niet mijn bedoeling om reclame te maken voor een schoonmaakmiddel, maar een tv-commercial heeft mij wel aan het denken gezet. Een tijd geleden gaf ik les aan groep 8, we spraken over de Heilige Geest. Ik kortte dit op het bord af met 'HG'. Er werd om gelachen en er werd gezegd: 'HG doet wat het belooft'. De reclame kende ik niet, maar vond het wel toepasselijk. HG zegt dat het schoonmaakmiddel doet wat het belooft. Of dat echt zo is...?

Kunnen we over de Heilige Geest zeggen 'doet wat ze belooft?' En wat belooft ze dan? In de brief aan de Galaten (5,22-23) lezen we over de gaven van de Geest: 'De vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing'.

De Heilige Geest helpt ons in ons leven en kan ons kracht geven, zo kunnen we met 'spirit' door het leven gaan. Gerald Troost heeft een lied geschreven over de Heilige Geest, hieronder staat de tekst.

*De Geest geeft goede gaven aan wie er om vraagt
En wie zoekt die zal zijn liefde steeds meer zien
De een die spreekt met wijsheid. De ander profeteert
En alles komt van God om de ander mee te helpen*

*De Geest geeft goede gaven aan wie nederig is
En wie klopt die zal een deur zien opengaan
De een die brengt genezing. De ander vindt geloof
En alles komt van God om de wereld te bereiken*

*Jaag naar de liefde en streef naar de gaven van de Geest
Blijf steeds geloven. Altijd hopen, maar de liefde is het meest!
Jaag naar de liefde en vind vrede voor je hart
Open je handen. Stil verwachtend. Tot zijn liefde jou geneest*

*De Geest geeft goede gaven aan wie naar vrede zoekt
En wie bidt die zal ontvangen wat hij vraagt
De een spreekt nieuwe talen en de ander legt ze uit
En alles komt van God om zijn kerk weer op te bouwen*

Open je hart. Open je ziel. Ontvang zijn Geest. Ontvang het leven.

Hartelijke groeten, Isabel van Baal

Nieuws uit de parochie

VASTENACTIE

Groesbeek helpt mensen in Zambia door de vastenactie 2018 die € 4.872,14 heeft opgebracht. Dat is meer dan vorig jaar. Hiermee dragen we bij voor hulp bij eigen initiatieven in Zambia om in eigen levensonderhoud te voorzien in situaties waar HIV/aids een enorm impact heeft (gehad) op het dagelijks leven. Een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers die huis aan huis de collecte hebben verzorgd, en niet te vergeten alle parochianen die deze actie financieel hebben ondersteund.

In ruim de helft van de straten van onze parochie hebben vrijwilligers bijdragen opgehaald, m.n. de parochiebladbezorgers die ervoor kozen om door te gaan met deze collecte, maar ook nieuwe vrijwilligers. Tegen rondgaan voor zo'n collecte kun je best opzien, maar eenmaal bezig blij je zomaar de smaak te pakken te kunnen krijgen. Het mes snijdt aan meerdere kanten. We helpen mensen van het project, maar we helpen ook mensen hier. Want als je uitnodigt om te geven, een kleine bijdrage, dan roep je in mensen het beste wakker, maak je mensen zelfs blij, en word je ook zelf blij. Wie weet, ga jij volgend jaar ook rond.

Mocht u de collectant gemist hebben en nog uw bijdrage willen overmaken, dan kunt u dat doen door storting op IBAN nummer NL24RABO 01174 07 550 ten name van het missie comité met vermelding Zambia 2018. Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun aan de mensen in Zambia.

Namens MOV, Teun van Grinsven

MISSA IN MYSTERIUM, GOEDE WEEK EN PASEN IN BEEK, OOIJ EN LEUTH

Zoals waarschijnlijk wel bekend is, hebben de priesters van het pastoraal team van Groesbeek ook pastorale zorg in de dorpen Beek, Ooij en Leuth. Op 19 maart is er voor deze dorpen een geloofsavond gehouden waarbij gezamenlijk is gekeken naar Missa in mysterium van Herman Finkers. Dit initiatief is – met goedkeuring van pastoor Henk Janssen – door de toengroep van Ooij en kapeiaan Rudo Franken gezamenlijk opgepakt om mensen uit Beek, Ooij en Leuth met elkaar samen te brengen rond geloof. In het nagesprek kwam bij de 90 belangstellenden herkenning en waardering naar voren.

Deze avond bleek ook een goede opstap te zijn om de vieringen van de Goede Week en Pasen gezamenlijk te vieren. Behalve in de hoofdkerk (Ooij) waar alle vieringen plaatsvonden, was er een Palmpaasviering in Beek (protestante kerkje) en een Paasviering in Leuth (Kulturhus). Bij alle vieringen was er een betrokken deelname. Zoals de avond van 19 maart velen uit Beek, Ooij en

Leuth dichter bij elkaar heeft gebracht, zo hebben ook deze vieringen dat effect gehad: dichter bij elkaar en dichter bij het mysterie van Gods liefde waaraan in deze dagen met elkaar werd deelgenomen.

KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING VOOR KOSTERES RIKIE

Niets vermoedend werd kosteres Rikie Straatman op donderdagmorgen 26 april door Isabel naar het gemeentehuis begeleid om daar getuige te zijn van de zogezegd officiële viering van de koninklijke onderscheiding die Jos van Rooij bij zijn afscheid van de parochie afgelopen september reeds uitgereikt had gekregen door de burgemeester. Toen bij binnenkomst in het gemeentehuis bleek dat zijzelf één van de acht gedecoreerden zou zijn, was ze compleet verrast. Onwonderlijk, zo was haar reactie, dit kan niet. Leuk dat iedereen die in het 'complot' zat, er was en dit ook geheim had kunnen houden.

Rond de klok van elf kreeg Rikie door de burgemeester de koninklijke onderscheiding als lid van de orde van Oranje Nassau opgespeld, nadat hij haar namens de gemeenschap uitvoerig had



geprezen om haar bijzondere verdiensten voor met name de kerk van de Horst en de Cosmas en Damianus. Met de zes jaren van Malden erbij, waar zij het kosterstak heeft geleerd, is zij nu maar liefst 31 jaar koster.

Je zou haar de spin in het web kunnen noemen. Want naast het vele werk dat ze ziet en doet, coördineert ze de hulpkosteres, stuurt ze de vrijwilligers van het kerkhof aan, regelt grote schoonmaakbeurten van de kerk door een tiental dames, spreekt de kerststalbouwers op tijd aan, zorgt dat de kerk altijd mooi versierd is, aangepast aan de tijd van het jaar, zorgt voor de was en de (liturgische) strijk, is aanspreekpunt voor mensen bij voorbereiding van vieringen, en heeft natuurlijk ook een sleutelrol in het contact met de pastoraal teamleden. Het was dus nog niet zo vreemd dat een communicantje van de Horst op weg naar de voorbereiding in de kerk tegen anderen zei: 'We gaan nu naar de moeder van de kerk'. En daar bedoelde ze Rikie mee. Rikie heeft veel met Maria. Na een prachtige koninklijke dag heeft ze de bloemen die ze had gekregen, een mooie plaats gegeven bij Maria in de kerk.

DANK VOOR UW AFSCHEIDSCADEAU: EEN REIS NAAR IRAN ...

Samen met onze zoon en twee broers vlogen we via Istanbul naar Teheran. Bij aankomst op het vliegveld werden we aangesproken door een jonge vrouw. Ze was nieuwsgierig wie we waren, heette ons welkom en nodigde ons uit om de volgende avond bij haar thuis, ze reisde samen met haar vader, op bezoek te komen. Zo ging het herhaaldelijk.

Mensen die je aanspreken, die een eindje met je oplopen, die je thuis uitnodigen en graag met je praten. De hartelijkheid en gastvrijheid is het eerste wat opvalt. De mensen zijn enerzijds mooie, zelfbewuste mensen, die op deze zachte lenteavonden graag tot 10 uur met hun kinderen op straat lopen en in de parken zitten, anderzijds mensen die in zwarte chadors gehuld, zichzelf verbergen en ontoegankelijk lijken.

Alle mensen die we echt spraken, zeiden onomwonden dat ze niet geloofden. Ze zijn natuurlijk een engels-sprekende bovenlaag. Ze vonden het raar dat wij als toeristen ook naar Qom wilden, hun heilige stad. Dat was de enige plaats waar we - op het plein bij de heiligdommen- eruit gepikt en apart genomen werden en geëscorteerd. Het is er wel mooi. Je ziet geen armoede.

Iran is een modern land, waar je ter plekke met je mobiel je taxi en overnachting kunt regelen. Je kunt er geen geld pinnen. Je moet op straat euro's wisselen. Dat gebeurt open en eerlijk tegen een 10% hogere koers dan bij de bank. Het is een veilig land met eerlijke mensen.

We hebben veel prachtige moskeeën en oude bazaars bezocht, in Isfahan het op één na grootste plein ter wereld, omzoomd met een paleis, 2 moskeeën en een bazaar en in een bergdorp een oeroud gastenverblijf voor langstreckende karavanen op de zijderoute. Het was verbouwd voor toeristen. Drie keer per dag aten we op de grond (tapijten) samen met de familie.

Iran is een groot land, 6 keer Duitsland, met 82 miljoen inwoners, waarvan 12 in Teheran. Er zijn vruchtbare streken, maar ook honderden kilometers kale vlakten. Ruimte is er genoeg. Het openbaar vervoer (de trein en luxe bussen) is praktisch gratis. We waren ook een middag in de woestijn en beklommen ten noorden van Teheran een berg. Te veel om te vertellen ... U hebt veel gegeven bij mijn afscheid. Graag wil ik ook wat besteden aan enkele goede doelen, zoals het project van dr. van den Hout in Oeganda en het 'maatjesproject' van pastoor Janssen: mensen begeleiden bij het omgaan met financiën. Hopelijk met uw goedvinden.

Hartelijke groeten, *J. van Rooij*

Nieuws uit dekenaat, bisdom, wereldkerk

PAUS OVER ROEPING TOT HEILIGHEID

In zijn schrijven over roeping tot heiligheid ('Verheugt u en juicht' van 19 maart 2018) wijst paus Franciscus erop, dat de heiligen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard. Maar dat we allemaal zijn geroepen tot heiligheid op de plekken waar we ons bevinden.



Je kunt groeien in heiligheid door kleine gebaren. Door geduld te hebben, aandacht, door vriendelijkheid en door af te zien van geroddel. De paus laat zien bv. door de zaligsprekingen hoe je heilig kunt zijn in je dagelijks leven: door mild en nederig te

zijn, door te treuren met wie verdriet heeft, door barmhartig te zijn, door vrede te stichten. Meer hierover zie rkdocumenten.nl

EEN NIEUW MARIAFEEST OP 2^E PINKSTERDAG

Het gebeurt niet zo heel vaak dat er nieuwe feesten op de kerkelijke kalender bij komen. Maar op 11-2-2018 heeft paus Franciscus besloten dat er een nieuw Mariafeest komt: Tweede Pinksterdag is voortaan het feest van 'Maria, Moeder van de Kerk'. Dit heeft hij besloten om de groei te bevorderen van de moederlijke kant van de Kerk bij de gelovigen, en ook de groei van een authentieke Mariadevotie.

Die titel voor Maria bestaat al veel langer, maar er was nog geen speciale dag voor. Tweede Pinksterdag is een heel logisch moment om dit te vieren. Met Pinksteren vieren we namelijk dat de apostelen de kracht van de heilige Geest krijgen en de wereld intrekken om het evangelie te verkondigen.



Eigenlijk is Pinksteren het begin van de Kerk. In de tijd ná de verrijzenis van Jezus was Maria steeds bij de apostelen. Jezus had tegen Johannes gezegd: "Zie daar uw moeder." En tegen Maria zei Hij: "Zie daar uw zoon." Daarmee werd Maria een moeder voor de leerlingen van Jezus en Moeder van de Kerk. Op 22 mei van dit jaar vieren we het feest voor de eerste keer.

Activiteitenagenda

WANDELEN MET AANDACHT – een gezamenlijk initiatief van de katholieke en protestante kerk op iedere eerste donderdag van de maand. Vertrek vanuit de Serre bij de protestantse kerk om 9.45 uur. We wandelen, met een thema als leidraad, alles bij elkaar net iets meer dan een uur en sluiten af met het aansteken van een kaarsje en een kopje koffie of thee. Om 11.45 uur klinken de hartelijke groeten ten afscheid. Zie ook website parochie.

SAMEN BIJBEL LEZEN is op elke woensdag in de oneven weken van 10.00 -11.30 u. in het parochiecentrum. We lezen samen de lezingen van de zondag en praten erover met elkaar. Data: 23 mei, 6 en 20 juni, 4 en 18 juli. Van harte welkom. Zie ook website parochie. Info: riahopman@XS4all.nl

BEDEVAART NAAR KATWIJK OP 27 MEI 2018 – zie vorige parochieblad

KERK GROESBEEK OPEN TIJDENS 4DAAGSE - Vorig jaar was de Cosmas en Damianus voor het eerst tijdens de 4daagse open voor een gebed, gesprek, stilte, of een kaarsje opsteken. Door velen werd daar dankbaar gebruik van gemaakt. Bijna 800 kaarsjes werden gebrand. Uiteraard gaan ook dit jaar de deuren weer open en is iedereen van harte welkom op donderdag 19 juli, ook voor deelname aan de Mis van 9.00 uur in de Mariakapel.

LIEFDE OP Z'N FRANS - Groesbeeks Gemengd Koor zingt over de liefde



Afgelopen jaren heeft het koor voor u gezongen in het Zweeds, Noors, Bahassa, Roemeens, Russisch – te veel om op te noemen. Dit jaar doen we het in het Frans. GGK Chante L'Amour. Lieder over – hoe kan het anders – de liefde, maar in vele variëteiten. We zingen klassiekers als “Sous le ciel de Paris” dat bekend werd in vele uitvoeringen, waaronder die van Juliette Gréco uit 1951, en

“la Mer”, onverwoestbare bestseller uit 1946 van Charles Trenet. Op het programma staat verder ook een gezang van de Katharen. Als zij de liefde bezingen, gaat het over de man die voor zijn zieke vrouw soep maakt. Er is een loflied op de geliefde koning Henri IV, die bewondering oogstte om zijn prestaties in oorlog, liefde en drankgebruik. Voor de minder koningsgezinden

is er de Marseillaise met de oproep om ons uit liefde voor het vaderland te scharen onder bebloede banieren. En verder “Après un Rêve” en “Cantique de Jean Racine”, bekende liederen van een van de grote Franse componisten, Fauré. En nog veel meer, werken uit vele eeuwen en in vele stijlen, die één ding gemeen hebben: liefde op z'n Frans, met veel liefde ingeoefend met de nodige hulp van Flory Poels, koorlid (alt) en lerares Frans.

Uitvoering: vrijdag 8 juni 20.00 u – Mallemolen, Groesbeek; zondag 17 juni 15.00 u - Verenigingsgebouw Overasselt en vrijdag 28 september 20.00 u - Kandinsky College Nijmegen. Entree, incl. programmaboekje met tekst en vertaling, bedraagt € 10,- Van harte aanbevolen; komt allen naar het concert.

DAGBEDEVAART BANNEUX – Op woensdag 6 juni vindt de jaarlijkse bedevaart per bus naar Banneux plaats vanuit H. Landstichting (vertrek 7.00 uur bij Hotel Rozenhof). In Banneux is een gezamenlijke eucharistieviering en tijd om het heiligdom te bezoeken. Op de terugweg is in de kapel Onder de Linden in Thorn een ziekenzegening en in Grathem een koffietafel. Kosten € 50,-. Voor meer info/aanmelding: Trudy Wijers 024-3975759, g.wyers2@upcmail.nl of website



BEDEVAART NAAR KEVELAER IN 2018 - Wilt u alvast in uw agenda noteren: de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op dinsdag 7 augustus. De mis in de basiliek begint om 11.15 uur. Na de middag is weer de viering van het lof en daarna wordt de kleine kruisweg gedaan. Uitgebreider informatie volgt in het volgende parochieblad. *Het broederschap van Kevelaer*

LOURDESBEDEVAART – Van 11-16 september 2018 kunt u mee naar Lourdes. We reizen eventueel samen vanaf Groesbeek en vliegen vanaf Maastricht voor een zesdaagse bedevaart. We sluiten aan bij het programma van Huis voor de Pelgrim (voorheen: Organisatie Limburgse Bedevaart Lourdes). Kapelaan Rudo Franken gaat mee. Hij kan u meer informatie hierover geven. Zie ook website: www.huisvoordepelgrim.nl

11DAAGSE RONDRUIS ITALIË – 16-26 oktober 2018 -- bij voldoende deelname uit Groesbeek e.o., georganiseerd door Rudo Franken, kapelaan. Na de succesvolle spirituele rondreis van 16 dagen in Frankrijk, Spanje en Portugal hopen we dat deze kortere reis - op suggestie van mensen uit Groesbeek - voor meer mensen uit de parochie mogelijk zal zijn. Hoogtepunten zijn **Rome** (3 nachten) en **Assisi** (2 nachten). Kosten € 750,- p.p. op basis van halfpension. Voor meer info, zie website. Of bij de kapelaan, zie colofon.

Belangrijke parochie informatie

IK WIL / IK ZOEK (zie ook colofon)	CONTACT
huis- en ziekenbezoek, misintenties, kerkbijdrage, meehelpen in de parochie, in- en uitschrijven, adreswijziging en overige vragen	parochiecentrum
doopsel, huwelijk, biechtgesprek, ziekenzalving	priester/parochiecentrum
huis- en ziekenbezoek, avondwake en uitvaart	pastoraal teamlid / pc
eerste communie en vormsel	pastoraal werkster / pc

- **Doopvoorbereiding** eerstvolgende datum: 4 juli 19.30 uur
- **Pastoraal teamleden afwezig:** R. Franken 17-23 juni

Het Woord van God op de zondag

27 mei: Deut 4,32-34.39-40 / Ps 33, 4-6.9.18-22/ Rom 8,14-17 / Mattheüs 28,16-20 (Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld)

3 juni: Ex 24,3-8 / Ps 116, 12-13.15-18/ Hebr 9,11-15 / Marcus 14, 12-16.22-26 (Onder maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: Neemt, dit is mijn Lichaam)

10 juni: Genesis 3,9-15 / Ps 130, 1-8, / 2Kor 4,13 – 5,1 / Marcus 3,20-35 (mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen)

17 juni: Ez 17,22-24 / Ps 92,2-3.13.16 / 2Kor 5,6-10 / Marcus 4, 26-34 (Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; ...en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe)

24 juni: Jes 49,1-6 / Ps 139, 1-3.13-15 / Hand 13,22-26 / Lucas 1,57-66.80 (ieder die het hoorde dacht er over na en vroeg zich af: wat zal er worden van dit kind? Want de hand des Heren was met hem.)

1 juli: Wijsh 1,13-15; 2,23-24 / Ps 30, 2-6.11-13 / 2Kor 8,7.9.13-15 / Marcus 5, 21-43 (Jezus zei tot de overste van de synagoge: wees niet bang maar blijf geloven)

8 juli: Ez 2,2-5 / Ps 123,1-4 / 2Kor 12,7-10 / Marcus 6,1-6 (Jezus kon geen enkel wonder doen ... Hij stond verwonderd over hun ongelooft)

15 juli: Amos 7,12-15 / Ps 85,9-14 / Ef 1,3-14 / Marcus 6,7-13 (In die tijd riep Jezus de twaalf bij zich en begon hen twee aan twee uit te zenden)

Liturgische agenda

Legenda: WCV = Woord-Communieviering; Cosmas= Cosmas en Damianus (Dorp); K'tuin= Kloostertuin; Beek= (zondag) prot.kerkje in Beek; Leuth= Kulturhus in Leuth

26-27 mei Hoogfeest H. Drieëenheid B

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken– Seniorenkoor Dorp
19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – Samenzang
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
zo 8.30 u. **Katwijk** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – Samenzang
9.15 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen/l.v.Baal – Viering van Eerste Communicanten – Jeugdkoor Mikado
11.15 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen/l.v.Baal – Viering van Eerste Communicanten – Jeugdkoor Mikado
9.30 u. **Ooij** WCV – H. Nieuwenhuis – Gemengd Koor Beek
11.00 u. **Beek** WCV – H. Nieuwenhuis – Samenzang
di 29 mei **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
wo 30 mei **Breedeweg** 19.00 H.Mis (na rozenkrans) – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
do 31 mei **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

2-3 juni Sacramentszondag B

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken - Samenzang
19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK St. Caecilia
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
19.00 u. **Ooij** H.Mis – H. Janssen – Encore
zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin - Samenzang
10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
11.00 u. **Leuth** H.Mis – H. Janssen - Samenzang
di 5 juni **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
wo 6 juni **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
do 7 juni **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken

9-10 juni 10^e zondag door het jaar B

- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen/l.v.Baal – Jeugdkoor Mikado
19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Rikhof – Samenzang
zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – R. Franken - KK Horst Sion Breedeweg

- 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen– KK St. Caecilia
 9.30 u. **Ooij** H.Mis – E. Smits – Gemengd Koor Ooij
- di 12 juni **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 13 juni **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
 do 14 juni **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- 16-17 juni 11^e zondag door het jaar B**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Seniorenkoor Breedeweg
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Janssen – Dameskoor
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin - Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – Gregoriaans – Schola Cantorum
 9.30 u. **Ooij** H.Mis - H. Janssen – Mannenkoor Beek
- di 19 juni **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen
 wo 20 juni **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
 do 21 juni **Cosmas** 9.00 H.Mis – H. Janssen
- 23-24 juni Hoogfeest geboorte H. Johannes de Doper**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Samenzang
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken - Samenzang
 19.00 u. **K'tuin** WCV – I.v. Baal - Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** WCV – I.v. Baal – Samenzang
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
 9.30 u. **Ooij** H.Mis – R. Franken – Gemengd Koor Ooij
 11.00 u. **Beek** H. Mis – R. Franken - Samenzang
- di 26 juni **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 27 juni **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
 do 28 juni **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- 30 juni-1 juli 13^e zondag door het jaar B**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Breedeweg
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – KK St. Caecilia
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – R. Franken – Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin - Samenzang

- 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen– KK Horst Sion Breedeweg
 9.30 u. **Ooij** H.Mis – R. Franken – Mannenkoor Beek
 11.00 u. **Leuth** H.Mis – R. Franken - Samenzang
- di 3 juli **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 4 juli **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
 do 5 juli **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- 7-8 juli 14^e zondag door het jaar B**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – H. Janssen – Seniorenkoor Dorp
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis – H. Rikhof – Seniorenkoor Breedeweg
 19.00 u. **Ooij** H.Mis – R. Franken – Encore
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – R. Franken – KK Horst Sion Breedeweg
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – H. Janssen– KK St. Caecilia
- di 10 juli **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 11 juli **Breedeweg** 19.00 H.Mis – R. Franken
Beek 9.00 H.Mis – H. Janssen
 do 12 juli **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
- 14-15 juli 15^e zondag door het jaar B**
- za 17.00 u. **Meent** H.Mis – R. Franken – Samenzang
 19.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken – Samenzang Cantors
 19.00 u. **K'tuin** H.Mis - H. Janssen - Samenzang
- zo 9.30 u. **Breedeweg** H.Mis – K. Bruin – Seniorenkoor Breedeweg
 10.00 u. **Cosmas** H.Mis – R. Franken - Samenzang
 9.30 u. **Ooij** H.Mis – H. Janssen – Samenzang
- di 17 juli **Cosmas** 9.00 H.Mis – R. Franken
 wo 18 juli **Breedeweg** 19.00 H.Mis – H. Janssen
Beek 9.00 H.Mis – R. Franken
 do 19 juli **Cosmas** 9.00 H.Mis - R. Franken

In meimaand rozenkransgebed ma t/m vr 18.30 u. in Cosmas

Eucharistieviering in Millingen - E. Smits

Zaterdag 19.00 en zondag 11.00 u.

Ma, wo en do 9.00 u. Dagkapel; di en vr 9.30 u. Gasthuis St. Jan de Deo

Eucharistieviering in Kekerdom - E. Smits

1^e zondag van de maand 9.15 u.



Wel & Wee



GEDOOPT:

11-03-2018: Jonna Peters, dochter van Sjon Peters en Marie-José Boerman, Wylerbaan 19

18-03-2018: Senn Coenen, zoon van Bart Coenen en Sharon Klaassen, De Stalrepeel 12

25-03-2018: Milly Janssen, dochter van Wesley Janssen en Larissa Janssen, Hoge Horst 64c

08-04-2018: Marith Lamers, dochter van Marc Lamers en Ellen Lamers-Heijink, Husenhoff 52

KERKELIJK GEHUWD:

21-04-2018: Mark Eickelmann en Monique Wijers, Frambozenstraat 8 in de H.H. Cosmas en Damianus, Groesbeek

28-04-2018: Mark Atto en Rasha Putros, Harsseveldhoek 41, Enschede in de H. Antonius, Breedeweg

OVERLEDEN:

02-03-2018: Hent Gerrits, Veenbeshof 64, 89 jaar

03-03-2018: Maria de Bruijn-Vullings, Albanystraat 7, Nijmegen, 92 jaar

08-03-2018: Wil Tunnessen, Broekkant 16, Malden, 83 jaar

09-03-2018: Door Meijer-Kerkhoff, Parklaan 51, 88 jaar

13-03-2018: Truus de Haan-de Bruin, Eekhoornstraat 3, 88 jaar

15-03-2018: Annie Thijssen-Wijers, De Meent 2, 94 jaar

16-03-2018: Jan Thijssen, Abeelstraat 45, 69 jaar

20-03-2018: Sjaak Nillessen, Bellevue 69, 75 jaar

02-04-2018: Marie Krebbers-Peters, Binnenveld 7, 87 jaar

03-04-2018: Riekie Janssen-Straatman, Groesbeekseweg 327, 81 jaar

24-04-2018: Wiel Schoenmakers, Muldershof 76, 80 jaar

Verdieping & Inspiratie

BLOEDWONDER BOXMEER - In het archief van St. Antonius te Breedeweg lezen we in het jaar 1954 dat er op Sacramentsdag en in de hele week daarna – de Vaartweek genoemd – Plechtige heilige Missen, vespers, lof, openlucht-kruisweg en processies worden gehouden ter ere van het eucharistisch wonder te Boxmeer. Hoe is dit zo gekomen?

In het jaar 1400 leest een priester de H. Mis. Na de consecratie twijfelt hij aan de wezenlijke tegenwoordigheid van Jezus Christus onder de gedaanten van brood en wijn. God grijpt in. De gedaante van wijn verandert eensklaps in de gedaante van bloed ... bruist op in de kelk, stroomt gedeeltelijk over de rand van de kelk en vloeit op de corporaal (wit linnen doek waarop volgens voorschrift de H. Eucharistie moet rusten). De priester ziet dit, vraagt luid in het openbaar God om vergiffenis. En nu verandert de gedaante van bloed dat nog in de kelk is weer in wijn, zodat de priester het H. Misoffer kan voortzetten. Doch datgene wat op de corporaal was gestort, ... heeft de gedaante van bloed behouden ... ter grootte van een muskaatnoot en in deze vorm is het onveranderd gebleven tot nu toe. Deze relikwie van het wonderbaar H. Bloed wordt daarom in de grote processies van eerherstel aan Christus in Zijn H. Sacrament meege dragen ...



Het Bloedwonder van Boxmeer wordt nog altijd jaarlijks herdacht. Hieronder de data van 2018:

Zaterdag 2 juni 18.55 uur: In de avond feestelijke opening van de Boxmeerse Vaart in de St. Petrus Basiliek met het traditionele beieren en binnenvoeren van de Relikwie geëscorteerd door het H. Bloedsgilde en de Vaartmeesters. Daarna plechtige openingsmis.

Zondag 3 juni Plechtige Hoogmis om 10.30 uur in de St. Petrus Basiliek met daarna om 11.45 uur aanvang van de Boxmeerse Vaart, de Heilig Bloedprocessie. Na afloop van de Vaart Power Point presentatie in de Basiliek.

Kijk voor meer informatie op de website www.boxmeersevaart.nl

(met dank aan Teun van Grinsven, kerkarchivaris)

ZORG VOOR ARMEN? WORDEN ALS HIJ !

Geef niet aan hem die niets teruggeeft

Deze gedachte leefde bij de Grieken en de Romeinen.

Als je rijk was, werd je gezien als gunsteling van de godenwereld.

Rijkdom was het zichtbare bewijs van die gunst.

Armen konden dan ook moeilijk tot de goden bidden om bijstand.

Armoede was juist een hindernis in het contact met de goden.

Armen werden gezien als moreel ondergeschikt aan de rijken vanuit de opvatting dat armoede vaak je eigen schuld was.

De Grieken en Romeinen hadden dus geen georganiseerde armenzorg.

Als je als rijke wat gaf, wilde je dat ook weten of nog meer terugkrijgen.

Georganiseerde armenzorg werd bedacht door Joden en overgenomen door christenen

Als je mensen ontvangt,

nodig dan kreupelen, armen en blinden uit,

zij kunnen het niet teruggeven, zei Jezus.

Daden van barmhartigheid wogen zwaarder dan alle andere geboden.

Belangrijk was het om het zo te doen dat niemand het ziet en ook niet-gelovigen hierin te laten delen.

Vertrouwen op God en hulp voor armen zijn sterk verbonden in alle Joodse en christelijke geschriften uit de Oudheid.

Nergens is dit religieuze principe krachtiger uitgedrukt dan in de uitspraak van Jezus in Matteüs 25: *Wat je voor de minsten doet, doe je voor Mij.*



Willen we op Christus lijken,

dan kan dat niet los van zijn barmhartigheid.

In de Eucharistie blijft Hij zich aan ons geven

als de barmhartige,

opdat wij Hem zo ontvangen

en worden zoals Hij.

Bovenstaande gedachten zijn grotendeels ontleend aan het artikel in Trouw 3-2-2018 door Pieter W. van der Horst

Op de koffie bij...

Degenen die gemiddeld elke zeven weken bij elkaar komen om het parochieblad te vergaren, te vouwen en te nieten, doen dit op de Horst meestal op de woensdagmiddag, op de Breedeweg op de donderdagmorgen, in het Dorp op de donderdagmiddag, terwijl de Sionsheuvel dit daar op de donderdagmorgen doet. Daaraan voorafgaand wordt het op het parochiecentrum gedrukt door de vaste drukkers Ria en Reinier. Het lukt hun – met het nodige geduld - om met zeer oude machines nog tamelijk goed drukwerk te leveren. Toch wordt er inmiddels verlangend uitgekeken naar nieuwe(re) machines die de pastoor heeft toegezegd.

Op bezoek op de Horst ging het koffiegesprek onder andere over de recente overlijdens binnen de groep. Dan is het fijn als je daar met elkaar over kunt praten, zeker met mensen die dit zelf al eerder hebben meegemaakt. Daarin blijkt ook humor een plaats te hebben. *'Aan de koeken ligt het niet'*, zo wordt over de koeken gezegd die 'gangmakers' blijken te heten. Ja, het is goed dat je aan de gang blijft, dat je b.v. wandelt, contacten onderhoudt, en natuurlijk deze blaadjes vouwt. Voor iedereen is dit wel anders, zo wordt opgemerkt.



Lien (90 j) van de Sionsheuvel vouwt de blaadjes al meer dan 25 jaar, eerst samen met haar man, maar die is 11 jaar geleden overleden. Net als de meeste anderen heeft zij nog blaadjes gevouwen in de kerk van de Sionsheuvel. Er zijn ook een paar 'jongeren' die het pas 3 à 4 jaar doen. Onlangs zijn ze van boven in de pastorie naar beneden verhuisd. Iedereen heeft alweer een vaste plek.

Lies van de Breedeweg is er al van het begin bij, ongeveer 35 jaar. Er wordt pas koffie gedronken als het werk gedaan is, rond de klok van elf. 'We zijn altijd met hetzelfde groepje'. Toch is er al twee jaar een nieuweling Yvonne. En Pierre niet al ruim drie jaar de boekjes.

Bij de vouwploug van het Dorp die in 1980 begonnen is met Corrie, Diny en Addie, wordt net een referendum gehouden over de op handen zijnde automatisering. Als er nieuwe(re) machines komen, hoeft er waarschijnlijk niet meer geraapt te worden, slechts gevouwen en geniet en gepakt; een aantal zal dat niet erg vinden, neemt afscheid, anderen blijven doorgaan met wellicht een iets andere invulling van hun taak.

Veel dank aan allen voor jullie geweldige inzet,

Rudo Franken kapelaan

Op de koffie bij...

Toon en Nellie Janssen van de St. Antonius-hoeve tegenover de St. Antoniuskerk op de Breedeweg. Het gedenkboek van 50 jaar Sint Antonius Breedeweg (1933-1983) wordt erbij genomen. Maar Toon die al 85 jaar op deze hoeve woont en al 55 jaar getrouwd is met Nellie, maakt duidelijk dat Sint Antonius al veel langer verbonden is aan de Breedeweg, nl. door de Sint Antoniuskapel die reeds in de 15^e eeuw aan de huidige St. Antoniusweg stond op de plaats waar nu een sterk verkleinde replica in hout te zien is. Deze hoeve hoorde bij deze kapel, toegewijd aan St. Antonius abt, de woestijnvader met het varken.



In 1935 werd de nieuwgebouwde St. Antoniuskerk ingezegend. Vanaf die tijd dateert ook het kerkhof. In 1976 werd een beheerderscommissie opgericht die samen met de pastoor zorg droeg voor het kerkhof. Gerrit Zegers was voorzitter, Nol Spanjers penningmeester, Toon Janssen secretaris, en Hein Giesbers zorgde voor indeling en onderhoud. Toen Gerrit in 1996 stierf kreeg Toon het

voorzitterschap erbij. Van de oude garde is alleen Toon nog over. Uiteraard is de commissie aangevuld, ook met de leden van de werkgroep onderhoud. Sinds het vertrek van pastoor Thüring uit de Breedeweg wordt er niet meer vergaderd in de pastorie, maar bij Toon en Nellie.

Natuurlijk is er in al die jaren heel wat veranderd. Vroeger deed de buurt heel veel bij een overlijden: aanzeggen, geld ophalen voor Missen en bloemen, als drager optreden. En de koffietafel was toen meestal aan huis. En dan vertelt Toon hoe hij als 18-jarige ook eens 'droeg'. Gedragen werd van huis naar de kerk. Maar eerst werd er nog wat geschonken. Wat was dat? Een eindje verder zakte het gelukkig weer. Het was de eerste kennismaking met jonge jenever. Die mensen wilden het eens goed doen. Tja, en als het gaat over kinderen, de Engelenmis, de grote kindersterfte, dan word je stil. Gelukkig zijn er mensen die heel veel zorg besteden aan de laatste rustplaats.

Dank jullie wel, ook voor het fijne gesprek,
Rudo Franken kapelaan

Uit het verleden...

Religieuzen, prominent benoemd in het boek: *“Groesbeekse heelmeesters en gemeentegeneesheren 1813 -1974, een voortdurende bron van zorg”*

In deze uitgave wordt niet alleen aandacht besteed aan de indertijd te Groesbeek ‘praktiserende’ heelmeesters, gemeentegeneesheren, particuliere huisartsen en vroedvrouwen. Naast de artsen en vroedvrouwen speelden de zusters van het ‘Hollands klooster’ en die van het ‘Duits klooster’ als eerste een belangrijke rol in de bejaardenzorg en de wijkverpleging. Daarnaast wordt de



geschiedenis belicht van de plaatselijke R.K. Vereniging Het Wit-Gele Kruis, later Kruisvereniging Groesbeek genoemd. Deze vorm van katholieke charitas was met zijn twee wijkgebouwen letterlijk zichtbaar in het Groesbeekse straatbeeld en werd mede gedragen door Groesbeekse bestuursleden, wat niet ver-

geten mag worden. Dit geldt tevens voor het liefdewerk, wijkverpleging en bejaardenzorg, verricht door de zusters Franciscanessen uit Roosendaal van het klooster op de Horst en de zusters Franciscanessen uit Waldbreitbach van het klooster van Breedeweg.

Het klooster van de Horst werd in 1962 in gebruik genomen als Internaat De Lage Horst, dependance van de Stichting Werkenrode. De ontwikkeling van Werkenrode is mede te danken aan de steun, gegeven door de Zusters Franciscanessen van Oudenbosch en de Broeders van Huybergen. Tot slot wordt aandacht besteed aan de verrichtingen van de Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borromeus van het klooster Onder de Bogen te Maastricht, wier naam nauw verbonden is met het in 1913 geopende Sanatorium Dekkerswald. In deze uitgave is aangetoond dat de inbreng van religieuzen in de vorige eeuw niet gering is geweest. En niet alleen in de zorg, ook in het plaatselijk onderwijs hebben ze een belangrijke rol gespeeld. Behalve de in dit boek genoemde zusters, hebben de Broeders van de congregatie van de Orde van O.L Vrouw van Dongen zich hier van 1957 tot 1980 zeer verdienstelijk gemaakt.

Samengesteld door Gerrie Driessen. Bruna € 20,00.

Kind & Gezin

Werkgroep gezinsviering

We kijken terug op de goede week, er waren veel enthousiaste kinderen met mooie Palmpasenstokken. De betekenis van de versierselen werd uitgelegd en de kinderen liepen in optocht door de kerk. Met de Paaswake hebben we het licht doorgegeven, wat door kinderen verspreid werd van het licht van de Paaskaars. En we hebben onze doopbeloften hernieuwd. Ook was er een drukbezochte peuter- en kleuterviering, waar een mooi verhaal werd verteld.

De komende gezinsviering is op **9 juni**. Wij nodigen daar speciaal de communicanten van dit jaar voor uit. Wij kijken dan terug op dat mooie feest! Jullie mogen ook wat je gekregen hebt meebrengen om te laten zegenen, denk dan aan een kettinkje, horloge of bijbel. Daarna gaan we vakantie vieren en komen we weer terug op zaterdag 25 augustus! Graag tot dan, werkgroep gezinsvieringen

Werkgroep eerste communie

De communicanten van de basisscholen in Groesbeek doen op 27 mei hun communie in een viering om 09.15 uur en om 11.15 uur. Op de derde avond zijn de silhouetten geknutseld. De kinderen hebben geoefend met het kinderkoor Mikado, dat ging super goed met dank aan Eugene de dirigent. We zijn er klaar voor om er met z'n allen een geweldige dag van te maken!!



Vormsel werkgroep

Voor de zomervakantie krijgen alle kinderen uit groep 8 een uitnodiging. Het duurt nog een paar maanden voor de uitnodiging komt, maar zit je in groep 8 dan kun je alvast nadenken over het vormsel.

Jongeren activiteiten

Op 29 april zijn acht jongeren naar Dekkerswald gegaan om daar mensen op te halen en te helpen in de vieringen. De jongeren schrijven het volgende: 'We gingen niet met lege handen naar Dekkerswald we hadden cup cakes gemaakt. Voor de dienst hebben we de mensen opgehaald. Kort samengevat het was een geslaagde ochtend waar jong en oud van hebben genoten'.

Britt, Roos, Meike, Robin, Eline, Milou, Liz, Weronika

25 mei spelen we Escape Room je krijgt hierover een mail!

Contactgegevens parochie H.H. Cosmas en Damianus

PAROCHIECENTRUM

Bezoekadres: Kloosterstraat 2, Groesbeek, 024- 397 1473

Archief: Teun van Grinsven, 06-20623972

Postadres: Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek

Email: par.groesbeek@kpnmail.nl

Website: www.cosmasendamianusgroesbeek.nl

Facebook: Parochie Cosmas en Damianus

Openingstijden: werkdagen tussen 9.15 - 12.00 uur

Anmelding, afmelding en wijzigingen van persoonlijke gegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie via par.groesbeek@kpnmail.nl.

LITURGISCHE VIERINGEN

kerk H.H. Cosmas en Damianus, Pannenstraat 1, Groesbeek

Za 19.00 uur, Zo 10.00 uur, Di en Do 9.00 uur

kerk St. Antonius, Kerkplein 2, Breedeweg

Zo 9.30 uur en Wo 19.00 uur

PASTORAAL TEAM (024-397 1473 tijdens kantooruren)

pastoor H. Janssen, 06-51105494 - henkjanssen876@gmail.com

kapelaan R. Franken, 06-46193591 - rfrankenpr@hotmail.com

p.w. I. van Baal, 06-23949774 - isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl

PAROCHIEBESTUUR

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H. Janssen, p/a Kloosterstraat 2, 6562 AW Groesbeek, 06-51105494

Vicevoorzitter:

Dhr. G. v. Gorkum, Gen. Gavinstraat 72, 6562 ML Groesbeek, 024-3971324

Secretaris:

Dhr. R. Paulis, St. Antoniusweg 2A, 6562 GM Groesbeek, 024-3977718

Penningmeester:

vacant

Gebouwen:

Dhr. T. Koch, Frieselaan 8, 6562 BE Groesbeek, 06-27292370

Administratie:

Dhr. G. Peters, Zwanenveld 9123, 6538 SH Nijmegen, via parochiecentrum

KERKHOFBEHEER

C&D/De Horst: Tom Weber, 0612787297, tomenlidy@gmail.com

Breedeweg: Toon Janssen, 024-3971503 / Rob Paulis, 024-3977718

COSMAS EN DAMIANUS - Kloosterstraat 2 (parochiecentrum), 024-3971473,

Groesbeek, par.groesbeek@kpnmail.nl

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

Misintenties: parochiecentrum of sacristie (voor publicatie in krant graag doorgeven vóór maandag 12.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage H.H. Cosmas en Damianus:

NL86RABO0117405949

Algemeen rekeningnummer: NL82 RABO 0117 4373 52

ANTONIUS – St. Antoniusweg 2, 6562 GM Breedeweg, 024-3971998

Koster: Pierre Ronden, St. Antoniusweg 2, Breedeweg 06-22214898

Misintenties: sacristie of brievenbus Breedeweg of parochiecentrum C&D (publicatie in krant via parochiecentrum, dus in Breedeweg graag doorgeven vóór maandag 10.00 uur)

Rekeningnummer kerkbijdrage St. Antonius: NL29RABO0117405132

GODDELIJK HART – Ketelstraat 1, De Horst

Alleen incidenteel vieringen

Koster: Rikie Straatman, via parochiecentrum

PAROCHIEBLAD GROESBEEK

Redactie: kapelaan Rudo Franken (eindred.), Carla Windau, catechist (eindred.), Martijn Pouwelsen (lid), Hemmie Cillessen (lid)

Volgende uitgave: juli-sept; vouwen: 12 juli; bezorgen: voor 21 juli;

Kopij en reacties parochieblad: Haydnstraat 48, 6561 EG Groesbeek, rfrankenpr@hotmail.com - vóór 25 juni

Wilt u geen parochieblad ontvangen, of hebt u per abuis geen parochieblad ontvangen, geef dit dan door aan het parochiecentrum.

STRIP



VOEDSEL VOOR LICHAAM EN GEEST

Wat kun je daar toch van genieten:
met een groep aan tafel zitten en samen eten.
Geluiden van pratende en lachende mensen
vermengen zich met rinkelend bestek en klinkende glazen.
Je neus wordt geprikkeld met heerlijke geuren.

“Eten verbindt” zegt een bezoeker van een tentoonstelling
over voedsel in een krantenstukje.

En dat is ook zo.

Niets is zo contactrijk, gezellig, informatief en troostend tegelijk
als samen met anderen de maaltijd gebruiken.

Daarbij is aandacht wel belangrijk;
aandacht voor de gerechten,
wat is het dat je eet, hoe smaakt het?

En aandacht voor je tafelgenoten,
heb je belangstelling voor elkaars verhaal?

Je zit tenslotte wel een poos bij elkaar dus pak die tijd!
Het is niet toevallig dat een onderzoek uitgewezen heeft
dat bij maar liefst 50 % van de mensen er een verbod heerst
op het gebruik van de mobiel aan tafel.

Het is fijn als bij een maaltijd de focus ligt op samen-zijn.
Niet voor niets wordt er al samen gegeten
sinds het begin van de geschiedenis.
Grottekeningen en archeologische vondsten bewijzen dat.
Mensen willen onder het eten bij elkaar zijn.
Het is hét stukje van de dag
waarbij je niet alleen je lichaam voedt
maar ook je geest.

Netty

