

VAN HARTE WELKOM IN DE OPENINGSVIERING

VAN HET NIEUWE PASTORALE WERKJAAR

*zondag 21 sept. om 10.00 uur in de kerk van Cosmas en Damianus
met medewerking van alle gemengde koren en het pastorale team.*

**Beste medewerksters en medewerkers van alle geledingen
in de parochie en Beste medeparochianen,**

We nodigen u van harte uit om samen het nieuwe werkjaar te openen. We zijn definitief één parochie, we werken samen aan een nieuwe toekomst voor onze geloofsgemeenschap en voor ons geloof. Dat willen we vieren en daarom hebben we dit thema gekozen:

“Wat of Wie inspireert ons”.

Aan de afbeelding op de voorkant en de tekst op de achterkant kunt u zien waar óns hart ligt: bij de persoon van Jezus'. We willen u daarin graag voorgaan en meenemen. Als iemand ons de weg kan wijzen naar een nieuwe toekomst met elkaar, als iemand ons over ons kleine 'ik' kan heen tillen, dan is Hij het. Hij geeft diepte aan ons geloof, Hij is de eenheid die ons met God verbindt, Hij kan ons de weg wijzen, als we in praktische problemen blijven steken. Hij kan ons er boven uit tillen.

We willen aan dit thema twee thema-avonden knopen, waarop we stil willen staan bij het beleid van onze parochie. Deze avonden zijn op maandag 3 november en op dinsdag 10 maart in 'De Sleutel'. U hoort er meer van.

**PS: - We nodigen u ook uit om na de viering te blijven voor een gezellig samen-zijn bij een kopje koffie en een plakje cake.
- De icoon op de voorkant is geschilderd door Esther den Engelse. Zij zal enkele iconen en boekjes van al haar werk ten toon stellen**

De pastores

Aan het begin van een nieuw pastoraal jaar met een grotendeels vernieuwd pastoraal team willen we proberen u een visie voor de toekomst van de parochie te geven. Een visie die open staat voor aanvulling en verbetering.

Samen onderweg

We ondervinden dat Groesbeek een bruisende gemeenschap is waarin tal van activiteiten en evenementen worden georganiseerd door allerlei groeperingen en verenigingen. Als volk van God zijn we in dat Groesbeek samen onderweg.

We merken dat we verschillende tochtgenoten minder vaak zien en dat sommigen afhaken om wat voor een reden dan ook. Daarnaast is er een kern die trouw deelneemt aan de activiteiten, anderen die op afroep bereid zijn aan een activiteit deel te nemen en we zien ook nieuwe tochtgenoten aansluiten.

Geloofsgemeenschap zijn in de samenleving

We zien ook dat de plaats van de kerk in de samenleving anders is geworden. 50 Jaar geleden werden allerlei taken mede door de kerk uitgevoerd op het terrein van het onderwijs, het welzijn en de zorg. Nu heeft de staat deze overgenomen, maar is ze weer aan het doorgeven naar de gemeente met daarin verpakt een bezuiniging. Deze bezuiniging raakt met name ouderen en kwetsbaren. Als parochiegemeenschap willen we goed blijven kijken hoe deze veranderingen uitpakken en hoe we ouderen en kwetsbaren daarin misschien kunnen bijstaan. Het kan niet zo zijn dat we terecht komen in een maatschappij waarin niet meer naar elkaar omkijken..

Als pastoraal team willen wij werken aan een geloofsgemeenschap die nabij is bij mensen bij verdriet, vreugde en problemen. Gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Gedeelde problemen komen sneller tot een oplossing. We worden graag betrokken bij wat ú beweegt.

Catechese aan kinderen

Je thuis voelen bij een geloofsgemeenschap, begint al in je vroegste jeugd. Leren ervaren wat mensen in oude verhalen hebben neergeschreven en die ervaringen vertalen naar de situatie van nu in Groesbeek en een plaats geven in je eigen leven. Geloven in God doe je niet in je eentje, maar doe je in een groep en hoe groter die groep is, des te leuker het wordt.

Om die reden willen we starten met kindercatechese vanaf 4 jaar, gevolgd door de voorbereiding van de Eerste Communie .

In de periode van de basisschool gaan we verder met catechese, wegwijs worden in de verhalen van het Oude en Nieuwe Testament en wegwijs worden in de Kerk. We sluiten dit af met de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel.

Jongerenpastoraat

Na het Vormsel hebben we gedachten over jongerenpastoraat. Jongerenpastoraat moet jongeren aanspreken. Zij kunnen dat zelf mede vormgeven in activiteiten en vieringen. Daarvoor kan ook contact worden gelegd met Jong Katholiek, het Jongerenpastoraat van het bisdom Den Bosch. Het zou een mooi doel zijn wanneer de parochie van H.H. Cosmas en Damianus vertegenwoordigd wordt door een groep jongeren bij de Wereldjongerendagen in 2016 in Polen. Naast catecheseactiviteiten willen we ook vieringen ontwerpen voor en samen met jeugd en jongeren.

Diaconie

Naast catechese en een verzorgde en aansprekende liturgie willen we ook komen tot diaconale activiteiten. Mensen nabij zijn. Dichtbij in Groesbeek en verder weg in andere landen

Dat kan met een welkomstgroep om nieuwe parochianen in de parochie te verwelkomen en wegwijs te maken in de parochie.

Dit kan gebeuren door een ziekenbezoekgroep, of door een groep mensen die rondkijkt of mensen hulp nodig hebben en die ook willen verlenen.

Voor al dit soort activiteiten hebben we mensen nodig die ons willen helpen en die op den duur mee gaan sturen aan die parochie.

We zoeken versterking voor de groep die bezig is met activiteiten rond missie, ontwikkelingssamenwerking en vredesinitiatieven.

Wij zoeken mensen die actief willen worden in allerlei activiteiten en die zich ook willen toerusten voor een taak in de geloofsgemeenschap en zich daarvoor een aantal avonden willen laten scholen door middel van een cursus of een training.

We willen toe naar een geloofsgemeenschap die in het weekend bijeenkomt om het geloof in een God die liefde is te vieren en die door de week bezig is dat geloof handen en voeten te geven in allerlei activiteiten.

Pastores

Open avond over de bestemming van de kerk op de Horst

Openbare bijeenkomst op donderdag 30 september a.s. in het Dorpshuis de Slenk om 20.00 uur, om van gedachten te wisselen over de toekomst van de Kerk in De Horst.

Het parochiebestuur heeft besloten aan de bisschop van Den Bosch te verzoeken de Kerk van De Horst aan de eredienst te onttrekken met ingang van 1 januari 2016.

Van nu tot in 2015 zullen er nog activiteiten plaatsvinden in de kerk, zolang de verwarming het blijft doen. Het parochiebestuur heeft besloten geen geld meer uit te trekken voor het groot onderhoud van de Kerk, maar dat alleen gezorgd wordt voor het wind- en waterdicht houden van de kerk.

Het bestuur is tot dit besluit gekomen vanwege de teruglopende inkomsten



van de parochie en de oplopende kosten van dit gebouw. Meerdere keren in het verleden is gesproken en besloten over onttrekking aan de eredienst van dit kerkgebouw.

Het parochiebestuur is van mening, dat in samenspraak met de inwoners van De Horst en het gemeentebestuur van Groesbeek - de kerk is aangewezen als een gemeentelijk monument - gezocht moet worden naar een nieuwe bestemming die passend is als een profaan gebruik van dit kerkgebouw.

Met het gemeentebestuur van Groesbeek zal overlegd worden welke functies het huidige kerkgebouw in het huidige bestemmingsplan heeft en kan hebben en welke functies in een mogelijk nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan mogelijk en wenselijk worden geacht.

Omdat het niet tot de kerntaken van een parochiebestuur behoort gebouwen te exploiteren die geen relatie met de kerk hebben, zal de exploitatie van dit kerkgebouw bij een nieuwe bestemming aan een ander overgaan tegen een redelijke vergoeding van de waarde die het gebouw nog heeft. De inkomsten uit deze overdracht zullen worden ingezet voor de bekostiging van toekomstige activiteiten van de parochie.

Om onrust te voorkomen zij uitdrukkelijk vermeld, dat het kerkhof blijft bestaan en onderhouden blijft worden.

Namens het parochiebestuur Henk Janssen, pastoor

Weekend voor drukbezette vrouwen

In de hectiek van het dagelijks leven willen we een oase van rust aanbieden om stil te staan bij jezelf en je leven. Pastor Diny Booyink en dominee Janneke Ruijs (predikante van de Prot. gemeente) organiseren een bezinningsweekend in het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen te Velp bij Grave. Het weekend is met name bedoeld voor vrouwen die druk zijn met hun gezin, werk en soms ook nog met mantelzorg. We willen in dit weekend met behulp van verschillende werkvormen in gesprek gaan over wat onze verlangens zijn en onze bronnen van kracht.

We eten samen met de broeders en er is de mogelijkheid om de gebedsbijeenkomsten bij te wonen. Naast het programma is er dus ook volop gelegenheid om iets te ervaren van de rijke kloostertraditie. Drukbezette vrouwen zijn harte uitgenodigd om zichzelf een weekend van rust en bezinning cadeau te doen. En misschien zijn er wel partners die hun vrouw zo'n weekend willen schenken.

Iedereen beschikt over een eenpersoonskamer.

Opgave uiterlijk voor 1 november 2014. Er kunnen niet meer dan tien vrouwen meedoen, dus wacht niet telang met een beslissing als je geïnteresseerd bent in dit weekend. In overleg willen we zoveel mogelijk samen naar het klooster rijden.

Plaats: Minderbroeders Kapucijnen te Velp bij Grave. Adres: Bas. Van Bruggelaan 4, 5363 VA Velp-Grave

Datum: vrijdagavond 27 februari 19.30 uur –zondagmiddag 1 maart 2015
16.00 uur.

Thema: Hoe zorg ik goed voor mezelf te midden van alle drukte.

Kosten: € 100,00 (exclusief reiskosten)

Aantal deelnemers: 10

Meer info: bij Diny Booyink en Janneke Ruijs

Opgave: voor **1 november** 2014 bij Diny Booyink tel 0623949774, email: d.booyink.parochie.groesbeek@kpnmail.nl
of Janneke Ruijs tel 0243976628, email: ruijsjanneke@hotmail.com

GESPRESKRING OUDEREN GROESBEEK 2014-2015

In het seizoen 2014-2015 gaan KBO Groesbeek/De Horst en de werkgroep Kerk en Samenleving verder met de Gesprekskring Ouderen Groesbeek. De data zijn: dinsdag 16 september, 18 november, 17 februari en 20 april van 14.30 – 16.30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op het parochiecentrum op de Pannenstraat 1.



Verhalen vertellen en verhalen hóren, dat hoort bij ons leven. We raken aan de praat of luisteren mee... bij de slager, bij de kassa, op de markt, op een verjaardag... Soms over het weer, soms over een nieuwtje, soms over niks... En zoals het begint, zo gaat het ook weer voorbij. Verhalen horen bij ons samenleven. Verhalen vertellen en horen, dat maakt ons méér mens. Ieder mag haar/zijn eigen verhaal zijn en ieder verdient aandacht voor dat verhaal. En daar zijn geen dure woorden voor nodig; je eigen woorden zijn

goed genoeg.

Zo willen we met de **Gesprekskring Ouderen Groesbeek** een plaats vrijmaken voor die verhalen. Onder het motto: *“... ik vond laatst op zolder”* is ieder van harte welkom om mee te doen.

Als we in gedachte eens zouden rondneuzen op de zolder van onze herinneringen, dan komen we dingen tegen die onze persoon en ons leven hebben gevormd. Je zou die dingen haast zijn vergeten, maar al doende

komen ze weer terug. En het zal je misschien verbazen! Wanneer een ander jouw verhaal hoort, wordt die persoon daardoor geraakt en geïnspireerd.

Er is maar één voorwaarde. Dat we met aandacht en respect luisteren naar elkaar. De werkgroep zorgt voor een plaats, koffie/thee, een koekje en een rustige sfeer.

BEDEVAART NAAR KEVELAER

Het was weer een mooie bedevaart



De bedevaart naar Kevelaer was op dinsdag 26 augustus. Ondanks het kennelijk teruglopend kerkbezoek waren er toch heel veel bedevaartgangers die zich de moeite hadden getroost om af te reizen naar Duitsland. Met de bus waren er 73 mensen gekomen, maar in de kerk zaten tussen de 225 en 250 mensen. Vrijwel allemaal mensen uit de parochies van Groesbeek. En dat maakt de vieringen zo bijzonder; samen bidden en zingen, samen het lof bezoeken en samen de kruisweg gaan. Zoals altijd was pastor Jan van Gestel weer de

voorganger. Twee solisten zongen een Ave Maria, en leden van de koren van de parochie Cosmas en Damianus luisterden de diensten op met gezang. Toen de bussen om 17.00 uur vertrokken waren de bedevaartgangers moe, maar zeker voldaan. Gezegend door Maria was iedereen gesterkt voor weer een nieuwe periode in het leven.

Bijna de hele dag door viel er een trage regen. En toch was die regen geen belemmering voor een mooie sfeer en een fijne dag. Je zou kunnen zeggen dat het eerder een “zegen van boven” was.

Volgend jaar is de bedevaart op **dinsdag 11 augustus**.

Het Broederschap Kevelaer Groesbeek

ONTHULLING PANEEL PESTKAPEL SINT ANTONIUS ABT

Op vrijdag 12 september is op de Grafwegen 31 een paneel onthuld dat herinnert aan de oude pestkapel die daar ooit heeft gestaan en waaraan de parochie St. Antonius haar naam ontleent.



Sint Antonius

in 't Wërcken

BRUUKS ALLERLEI

Groesbeek - Breedeweg

Bezint eer ge begint september 2014

Stel: je verft je haar in die hippe kleur die bij nader inzien heel anders blijkt uit te pakken. Of je schrijft je in voor een cursus die halverwege toch meer inhoudt dan je dacht. Stel dat je mee wilt lopen om de 4Daagse medaille te behalen maar dat dat pittiger bleek te zijn dan je inschatte.

Of je wordt verliefd, koopt samen een huis en dan lijkt de liefde nog eerder af te brokkelen dan de muren. Stel dat dat verre werelddeel waar je altijd al heen wilde toch meer gevaren herbergt dan er aangegeven werd. Of dat een nier afstaan aan een broer meer complicaties geeft dan je denkt aan te kunnen?

En toch – en toch – en toch... Het kan geen kwaad om eens een sprong te wagen. Iets doen waarvan je de uitkomst niet kent.

Tuurlijk; je moet weten wat je doet. Maar wie nooit iets waagt wint ook nooit. Een pad met veel hobbels leidt vaak naar het mooiste uitzicht.

Daarom is bezinnen goed, maar gewoon beginnen soms beter!

Netty Hubbers – van Riet

Om op tijd te zijn

ga op tijd op reis

om het meest
en het mooiste
mee te maken

Leer je buik de klok
dan weet je precies
hoe laat het is

want wie weet
hoe laat het is
gaat op tijd op reis.

Erik van Os

INTERNETSITE VAN PAROCHIE IS ONLINE!!

Op donderdag 28 augustus is de geheel vernieuwde site van onze parochie in de lucht gegaan.

Dit is gebeurd, na een ruime tijd van voorbereiding en discussie over **hoe** de site er uit moet zien en **wat** er op moet komen te staan.

De site kan op 2 manieren bereikt worden, via

www.cosmasendamianusgroesbeek.nl de officiële naam van onze site

www.parochiegroesbeek.nl vanuit deze site wordt automatisch doorverwezen naar de site.

We hebben geprobeerd om deze site eenvoudig en overzichtelijk te houden.

Op deze site kan het merendeel van de informatie gevonden worden onder de koppen “ik zoek” of “ik wil”.

Op de site kan het meeste recente parochieblad gelezen worden, maar ook de oudere bladen kunnen hier gevonden en gelezen worden.

Nieuws dat vlak na het drukken van het papieren parochieblad verschijnt, zal als eerste op de site van de parochie te lezen zijn. Meestal zal dit als eerste op de hoofdpagina “Home” verschijnen en later naar de rubriek “Nieuws” verhuizen. Onder de kop “Nieuws” kan ook ouder nieuws terug gelezen worden (het archief).

Omdat de ruimte in het papier parochieblad beperkt is, kan het gebeuren dat op de site een uitgebreider artikel staat, met meer foto's.

Wij nodigen jullie van harte uit om op de site te kijken.

Suggesties, op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.

Deze kunnen jullie via mail sturen aan par.groesbeek@kpnmail.nl

LITURGIE

Liturgische agenda – 13 september t/m 31 oktober 2014

WEEK VAN ZATERDAG 13 T/M VRIJDAG 19 SEPTEMBER

Nationale Ziekendag

- za. 13 sept. De Meent 17.00 u. H.Mis;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 19.00 u. H.Mis;
- zo. 14 sept. Antonius 09.30 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
Prot. Kerk 10.00 u. Herdenkingsviering – 70 jaar Market Garden;
Kerkkoor Horst Sion
- wo. 17 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN ZATERDAG 20 T/M VRIJDAG 26 SEPTEMBER

H.H. Cosmas en Damianus – Opening Pastoraal Jaar – Begin Vredesweek

- za. 20 sept. De Meent 17.00 u. Wo.Co; Dameskoor;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. Wo.Co./
voorstelviering vormelingen;
Jeugdkoor Mikado
- zo. 21 sept. Antonius 09.30 u. Géén viering;
C&D 10.00 u. H.Mis; gezamenlijke koren;
- wo. 24 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;



WEEK VAN ZATERDAG 27 SEPTEMBER T/M VRIJDAG 03 OKTOBER

- za. 27 sept. De Meent 17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D 19.00 u. Wo.Co.; Kerkkoor Horst Sion;
- zo. 28 sept. Antonius 09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St. Antonius;
C&D 10.00 u. H.Mis; Kerkkoor St.Caecilia;
- wo. 01 okt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
- vr. 03 okt. C&D 19.30 u. Meditatie;

WEEK VAN ZATERDAG 04 T/M VRIJDAG 10 OKTOBER

za. 04 okt.	De Meent	17.00 u. Wo.Co.;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. Wo.Co.; Cantors Dorp;
zo. 05 okt.	Antonius	09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St.Antonius;
	C&D	10.00 u. Wo.Co.; Kerkkoor Horst Sion;
wo. 08 okt.	Antonius	19.00 u. H.Mis;

WEEKEND VAN ZATERDAG 11 T/M VRIJDAG 17 OKTOBER

za. 11 okt.	De Meent	17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. Wo.Co./Gezinsviering/ Inschrijven 1 ^e communie; Jeugdkoor Mikado;
zo. 12 okt.	Antonius	09.30 u. Wo.Co.; Kerkkoor St. Antonius;
	C&D	10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
wo. 15 okt.	Antonius	19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN ZATERDAG 18 T/M VRIJDAG 24 OKTOBER

Missio Wereldmissiemaand

za. 18 okt.	De Meent	17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
	C&D	19.00 u. H.Mis; Kerkkoor Horst Sion;
zo. 19 okt.	Antonius	09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St.Antonius
	C&D	10.00 u. H.Mis; Cantors Dorp
wo. 22 okt.	Antonius	19.00 u. H.Mis

WEEK VAN ZATERDAG 25 T/M VRIJDAG 31 OKTOBER

za. 25 okt.	De Meent	17.00 u. Wo.Co.; Seniorenkoor Breedeweg;
	G.Hart	18.00 u. H.Mis/Caeciliafeest; Koor Horst Sion;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. Wo.Co.; Cantors;
zo. 26 okt.	Antonius	09.30 u. H.Mis; Kerkkoor St.Antonius;
	C&D	10.00 u. H.Mis; Groesbeeks Gemengd Koor;
wo. 29 okt.	Antonius	19.00 u. H.Mis

WEEK VAN ZATERDAG 01 T/M VRIJDAG 08 NOVEMBER

za.01 nov.	C&D	19.00 u. Wo.Co.; Cantors Dorp;
zo. 02 nov.	Antonius	09.30 u. Allerzielenviering; Kerkkoor St.Antonius;
	De Meent	17.00 u. Allerzielenviering;
	K'tuin	19.00 u. Allerzielenviering;
	C&D	19.00 u. Allerzielenviering; Kerkkoor St.Caecilia;
	G.Hart	19.00 u. Allerzielenviering; Kerkkoor Horst Sion;
di. 04 nov.	C&D	14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 05 nov.	Antonius	19.00 u. H.Mis;
vr. 07 nov.	C&D	19.30 u. Meditatie

Twee koren, samen apart.



De nieuwe parochie H.H. Cosmas en Damianus is een feit.

Er zijn echter nog veel zaken die nader uitgewerkt moeten worden. Alle groepen hebben hun visie op de toekomst kenbaar kunnen maken, met wensen, mogelijk-heden en haken en ogen. Die inbreng moet nog worden "samengevoegd" en leiden tot een

nieuw, uniform en helder beleid voor de hele parochie.

Ook de koren van de parochie hebben hun visie ter tafel gebracht

Gebleken is dat de koren van St. Antonius uit Breedeweg en Kerkkoor Horst Sion zoveel mogelijk willen voortgaan op de manier die al jaren naar volle tevredenheid gebruikelijk is geweest.

Het koor van St. Antonius verkeert echter in een lastige situatie. De dirigent wordt sinds enige tijd slechts betaald voor repetities die om de twee weken plaatsvinden. Het koor kan dus niet vaker repeteren dan één keer in de twee weken. Daarbij moest de repetitieavond verschuiven van de maandag naar de vrijdag. En ook dat is bepaald geen gunstige ontwikkeling.

De gevolgen van deze beslissingen zullen op enige termijn zeker negatief zijn.

Om die gevolgen zoveel mogelijk het hoofd te kunnen bieden heeft het koor van St. Antonius toenadering gezocht tot Kerkkoor Horst Sion en met de dirigente daarvan.

Er is samen gesproken over deze situatie. Na goed overleg is besloten dat het koor van St. Antonius om de andere week mee gaat repeteren met kerkkoor Horst Sion, in De Slenk. De andere repetitie blijft in Breedeweg op de vrijdagavond.

De eerste gezamenlijke repetitie op 12 juni jongstleden is in zeer goede harmonie tussen de koren en de dirigente verlopen. Voorlopig zijn er voor de rest van het jaar een aantal data van gezamenlijke repetities vastgelegd. Na enige tijd zal er worden geëvalueerd, en zal de werkwijze zo nodig worden aangepast.

Inmiddels zijn ook een avondwake en een uitvaart gezamenlijk gezongen. Dat zal incidenteel nog eens plaatsvinden. Dat zijn echter uitzonderingen! Het is beslist niet de bedoeling om tot een fusie te komen, zeker niet op korte termijn; daarvoor zijn er vanuit beide koren en in de voortgang van de parochiefusie nog teveel randvoorwaarden en onduidelijkheden. Maar deze samenwerking zal voor de koren en de parochie alleen maar positief zijn, is de verwachting.

Besturen van Kerkkoor St. Antonius Breedeweg, Kerkkoor Horst Sion

Nieuws vanuit de werkgroep gezinsdienst

De eerste gezinsviering na de vakantie is op **zaterdag 20 september a.s.** Tijdens deze viering zullen de kinderen die dit jaar hun vormsel doen, zich aan ons voorstellen. Het thema dat we gekozen hebben is: je sporen nalaten in de harten van de mensen. We gaan het dan hebben over de vraag hoe je iets kunt betekenen voor anderen. Eén van de verhalen die we gaan vertellen is het verhaal van de barmhartige samaritaan. Dat past natuurlijk heel goed bij dit thema. Dus van harte welkom, om **19.00 uur** in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus.

In oktober vindt de gezinsviering plaats op **11 oktober, ook om 19.00 uur.** Tijdens deze viering kunnen kinderen zich inschrijven voor de eerste communie.

Zoals altijd is jeugdkoor Mikado bij deze vieringen ook van de partij!

**Graag tot ziens,
Pauline, Mieke en Irma (werkgroep gezinsdienst)**

GEZAMELIJKE HERDENKINGSVIERING OP 14 SEPTEMBER om 10.00 uur in de protestantse kerk

'Market Garden' wordt nu – 70 jaar later – groots gevierd. In die benauwde dagen en jaren van toen heeft ook het geloof een grote betekenis gehad voor de mensen. Velen zullen in hun geloof hun diepste houvast hebben gevonden. Daarom willen we deze gebeurtenissen ook gelovig herdenken: De werkgroep Vredesinitiatieven, de Bahaï, de protestantse en katholieke kerk hebben samen een viering gemaakt, waarin de hoop en het geloof uit die dagen weerklinkt. Van harte welkom.

KATECHESE

Data Eerste Communie 2015

De planning voor het komend jaar is gemaakt. De inschrijving is op zaterdag 11 oktober 2014 na de gezinsviering. De Eerste Communie is in de kerken van onze parochie op 19 en 26 april 2015. De kinderen krijgen begin oktober een uitnodiging

Het heilig Vormsel op 15, 22 en 23 november 2014

De voorbereiding op het \vormsel is gestart. 71 kinderen hebben zich opgegeven. Ze zullen begeleid worden door 15 gastouders. Zij zullen zes bijeenkomsten hebben met groepjes van 5 of 6 kinderen. Tegelijk zullen de kinderen ook op de scholen begeleid worden is een serie van 6 – 8 lessen. Pastor Diny Booyink zal stapje voor stapje deze lessen overnemen van pastor van Rooij. Op de Breedeweg hebben zich 6 kinderen aangemeld. Pastor Jacques van Montfoort zal met hen naast de bijeenkomsten in het gastgezin 7 bijeenkomsten hebben in de sacristie om daar met hen het schoolproject te doen. Het vormsel zelf zal gevierd worden in de kerk van de Horst op 15 nov. In de kerk van Cosmas en Damianus op 22 nov. En in de kerk van St. Antonius op zondagmorgen 23 nov. **Werkgroep Vormsel**

GOOI UW OUDE SPULLEN NIET WEG MAAR LEVER DEZE IN

Het missie comité van de Breedeweg zamelt reeds vele jaren allerlei oude spullen in die u waarschijnlijk zo weg gooit, daarom een verzoek aan u om onderstaande genoemde spullen te bewaren en graag inleveren in de kelder onder de pastorie/sacristie Breedeweg te bereiken via een gemetselde trap aan de buitenzijde van de kerk. Alle spullen krijgen een 2^e leven en worden via de Stichting De Keilbout en Driestroom indien nodig hersteld c.q. gerepareerd en naar derde wereldlanden verzonden.

De keilbout zoekt voor haar projecten;

- Brei- en haaknaalden,
- Breiwol,
- Restanten van kraampakketten,
- Babykleding,
- Brillen, zonnebrillen en brilhoesjes,
- Potloden, kleurpotloden, puntenslijpers en gum,
- Gehoorapparaten en horloges,
- Kunstgebitten,
- Naaigarnituren,
- Kalenderplaten.



En voor financiële ondersteuning;

- Cartridges en mobiles,
- Aluminium dekseltjes en – waxinecups,
- Oude postzegels en munten.

U kunt ook uw spullen brengen naar 't Steenhuys, Kloosterhof 5, 6581 BT Malden kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Overige inzamelpunten in de regio;

- Praxis te Malden uitsluitend gereedschap,
- Parochie Breedeweg Groesbeek – gereedschap, hulpgoederen, cartridges, aluminium – onder de kerk – zijingang van de pastorie, op de **1^e zaterdag van de maand tussen 11.00 en 13.00 uur.** Informatie; 024-397 5185, 024-3480484.

Voor meer informatie; secretariaat De Keilbout, Hartertseweg 19, 6581 KD Malden. Telefoon 024 – 355637- bgg. 3552466. Giften welkom op ING. 212244.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Namens PCMO Teun van Grinsven

18 en 19 OKTOBER 2014

WERELDMISSIEDAG

MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Vluchtelingen

Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur eigen milities opgericht en strijden tot op de dag van vandaag voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden de laatste tijd steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen in het buitenland (Thailand). In Myanmar zelf bevindt zich in het noorden (Kachin State) een groot opvangkamp in Myitkyina waar veel christenen verblijven in moeilijke omstandigheden.

Katholieke Kerk in opbouw

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en genationaliseerd, buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roeping tot het priesterschap, enerzijds vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus Christus bevrijdt. Grote behoefte aan onderwijs Het onderwijs -niveau is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht. De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die naast een staatsschool liggen. Leven in vrijheid moet men leren. Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Wereld Missiedag.

Tijdens alle missen zal er op **zaterdag 18 en zondag 19 oktober 2014 een extra kerkcollecte** gehouden worden voor Wereldmissiedag mocht u liever een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABO bank rekeningnummer 11.74. 07. 550 ten name van het Missie comité met vermelding Wereldmissiedag 2014.

Namens PCMO Teun van Grinsven

WERKGROEP KERK EN SAMENLEVING GROESBEEK

Geroepen om te delen

Deze titel is gegeven aan een brief van de religieuzen in Nederland van mei 2014 over de economie. De economische crisis zien ze als een “moment van de waarheid”. Men baseert zich op de tekst van het evangelie van Lucas (12): *Het heeft jullie Vader behaagt je het koninkrijk te schenken. Verkoop je bezit en geef aalmoezen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.*

De oorzaak van de crisis is, zoals zij zeggen, het systeem dat winstmaximalisatie nastreeft. Het enige doel is winst maken, het maakt niet uit ten koste van wat en het liefst met geen enkel risico. Dit holt elke vorm van maatschappelijke verantwoordelijkheid uit. Zoals paus Franciscus zegt: “we moeten nee zeggen tegen een economie van uitsluiting. Deze economie doodt.”

Leed, armoede in geest en materie, is iets van een individueel mens, maar ook van de samenleving. Een doel dat bindt, brengt samenhang: denk hierbij bijvoorbeeld aan de sfeer rond het wereldkampioenschap voetballen van dit jaar.

De kerken hebben de plicht en opdracht aanvaard de inspiratie uit te dragen van de innerlijke liefde, die een gezamenlijk bestaan draagt. Gebaseerd op de blijde boodschap, de liefde voor elkeen, is er ook maar één geheel van bezit: het samen beheren met als doel de heilheid en gezondheid van de mens en de schepping. Behoud van de wereld is het behoud van de menswaardigheid. Een omkeer is nodig in ons doen en laten elke dag opnieuw.

Initiatieven in deze richting zijn er (ook door onze kerken gesteund): de kringloopwinkel en het repaircafé. Kleinschalige projecten als het delen van auto's, gereedschap en diensten in de straat en wijk komen van de grond. Het is een actie tegen de grootschaligheid in de zorg en de hulpverlening. Het is goed dat de oproep van de religieuzen verschijnt en probeert bij te dragen aan onze samenleving met de inspirerende gedachten. Met elkaar leven doe je dicht bij elkaar.

U kunt de gehele brief lezen op de site van de Conferentie Nederlandse Religieuzen: www.KNR.nl. Frans Jongeneel

PASTORAAT

Lief en leed

Gedoopt:

- A**nne, dochter v. Marieke Berkemeijer en Herman Jeurissen, Cranenburgsestraat 10
- H**ugo, zoon v. Paulien Schijf en Harold Zeitzen, de Tuier 25
- B**ram, zoon v. Yvonne Willems en Ivo Poelen, De Klös 5
- L**iv, dochter v. Danielle Janssen en Wout van de Broek, Mansberg 73
- J**ens, zoon v. Miranda Hendriks en Robert Dennissen, De Haarhamer 53
- W**illemijn, dochter v. Sanne Wiegerink en Gerben Matijssen, Gen. Gavinstraat 67
- L**ieke, dochter v. Marieke Kerkhoff en Ronnie Janssen, de Strekel 36
- J**enna, dochter v. Sandy Hendriks en Michel van Leur, De Merelle 5
- L**ina, dochter v. Noortje Lelivelt en Ruud Sillessen, van de Veldeweg 89
- M**aks, zoon v. Heidi Meijers en Fred Berndsen, Dries 34a
- L**ivia, dochter v. Frauke Nielen en Rick Weijers, Vijverweg 8
- S**ep, zoon v. Frauke Nielen en Rick Weijers, Vijverweg 8
- J**oep, zoon v. Jeroen van Loon en Monique van Baal, Herwendaalsehoek 2
- J**ulia, dochter v. Katrien Medendorp en Pelle Gerrits, Binnenveld 35
- S**kye, dochter v. Daisy Janssen en Esmond Windefelde, Heidebloemstr. 56
- N**oa, dochter v. Wendy Janssen en Mark v.d. Brink, Mansberg 100
- Y**ara, dochter v. Tamara Marees en Roy Perenboom, Gen. Gavinstraat 333
- D**elano, zoon v. Joyce Peters, Bredeweg 61d
- G**uus, zoon v. Marleen Jaspers en Patrick Coopmans, Pottenbakker 66
- J**oep, zoon v. Hanneke van Rooij en Rob Jacobs, Lage Horst 22
- L**isa, dochter v. Hanneke van Rooij en Rob Jacobs, Lage Horst 22

Overleden:

- H**élène Versteeg-Chaméra, Stationsweg 9, 94 jaar
- G**erardus Reinier Janssen, Wylerbaan 55a, 87 jaar
- J**ohannes Bartholomeus Janssen-Groesbeek, De Meent 42, 83 jaar
- J**ohannes Lambertus Janssen, Eikstraat 24, 81
- H**enrika Jacoba Maria Hombergen, Hobbemaweg 25, 80 jaar
- M**argaretha Theodora Maria Gijselhart-Tünnessen, Herwendaalseweg 49, 88 jaar
- P**etronella Janssen-Janssen, Stekkenberg 98, 86 jaar
- G**radus Eijkhout, De Wijer 9, 86 jaar

Hermanus Paulus Meijers, Hoge Horst 25, 81 jaar
Maria Petronella van der Horst-Nikkelen, Grafwegen 15, 72 jaar
Marianne Dorothea Huberdina Wilhelmina Kuypers, Wylerbaan 41, 67 jaar
Gerardus Theresia Cornelis Janssen, Gen. Gavinstraat 32, Mook, 74 jaar
Wilhelmina Kersten-Visser, Frambozenstraat 57, 80 jaar
Maria Johanna Lucia Hofmans-Albers, Pannenstraat 24a, 83 jaar
Theodorus Wilhelmus Eikholt, De Merelle 18, 79 jaar
Jacobus Johan Leonardus Bleize, Jonkershof 38, 63 jaar
Jacobus Johannes Pouwels, Kruispad 24, 78 jaar
Wilhelmina Jacoba Wilbers-Schreven, 79 jaar



Gehuwd:

Marieke Berkemeijer en Herman Jeurissen, Cranenburgsestraat 10
Laura Mulders en Tim Nillesen, Mansberg 51
Marjolein Goossens en Paul Roukema, Gerard Douweg 6
Nicole Lamers en Henk Schaap, Vendelierstraat 15
Marloes Huizing en Berry Kersten, Gen. Gavinstraat 457
Chantal Nillesen en Twan Koch, Lage Horst 8
Sandra Eeren en Tijs Lenssen, Kon. Wilhelminaweg

50-Jarig Huwelijk:

Fam. Driessen-Houben, Kerkstraat 17b
Fam. van Boven-van de Ven, van Grotenhuisstraat 3



Reacties en Kopij

Inleveren, insturen of e-mailen vóór 06 10-2014 naar:

Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473

Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998

E-mailadres: par.groesbeek@kpnmail.nl

Doorgeven van de zieken in het ziekenhuis

Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoeken in het ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal werk. Dus van harte aanbevelen!

H. Janssen, pastoor, J. v. Rooij en J. v. Montfort diaken,

D. Booyink, pastoraal werkster

De parochie is ook te vinden op pagina 809 van Omroep Groesbeek.

U vindt hier algemene informatie terug en de actualiteiten met betrekking tot vieringen en andere activiteiten. Dus voor de meest actuele informatie: pagina 809 Omroep Groesbeek.

Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H Janssen Kloosterstraat 2 6562 AW Groesbeek

Vice-voorzitter:

Dhr. G. van Gorkum Gen. Gavinstr. 72 6562 ML Groesbeek

Secretaris:

Dhr. R. Paulis St. Antoniusweg 4 6562 GM Groesbeek

Penningmeester:

Dhr. D. Winkel Jonkershof 1 6561 AN Groesbeek

Beheerder gebouwen:

Dhr. T. Koch Frieselaan 8 6562 BE Groesbeek

Beheerder administratie:

Dhr. G. Peters Zwanenveld 9123 6538 SH Nijmegen

Personeel en vrijwilligers:

Mw. A. Jacobs-Nillesen Mooksestraat 13 6562 ZT Groesbeek

Communicatie:

Dhr. E. Schuivens Bruuk 81 6562 KK Groesbeek