

Bij de opening van het Pastorale jaar 2016 – 2017

Na terugkeer van de Wereldjongerendagen in Polen werd het bestuur en het pastorale team blij verrast door het besluit van de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte, dat kapelaan Rudo Franken met ingang van 1 september 2016 is benoemd in onze parochie.

Ook pastoraal werkster Isabel van Baal is met ingang van 1 september 2016 benoemd tot pastoraal werkster van onze parochie en nu niet als invalster.

Kapelaan Rudo Franken en pastoraal werkster Isabel van Baal zullen zich in de plechtige H. Mis bij de opening van het pastorale jaar 2016 – 2017 op zondag 25 september om 10.00 uur in de Cosmas en Damianuskerk in Groesbeek presenteren aan de parochiegemeenschap.

Met dit vernieuwde team zullen wij de uitdagingen in onze parochie aangaan. Bij de opening van het pastorale jaar willen wij wat meer kwijt over onze plannen voor de toekomst van de parochie. Naast het bestaande werk dat hier en daar wordt ververst zullen ook nieuwe accenten worden gelegd.

Belangrijk is dat wij dicht bij de parochianen willen zijn in goede en minder goede tijden.

Vanuit deze nabijheid willen we activiteiten gaan ontplooiën die aansluiten bij de wensen van de mensen die we spreken.

Gezien de omvang van de parochie blijft het noodzakelijk dat wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met iemand van het pastorale team, u dit even kunt laten weten aan het secretariaat van de parochie, elke werkdag in de ochtend van 09.00 tot 12.30 uur bereikbaar onder nummer 024-3971473. Dat geldt ook voor het geval iemand die in het ziekenhuis ligt graag iemand van het pastorale team wil zien.

Ook voor het ontvangen van de H. Communie op de eerste vrijdag van de maand kunt u zich melden op het reeds genoemde telefoonnummer.

Emeritus-Pastor Jan van Gestel is met lichamelijke klachten in het Radboudziekenhuis opgenomen. Voorlopig zal hij niet in een liturgische viering voor kunnen gaan. Wij wensen hem van harte beterschap en een spoedig herstel toe.

Namens het bestuur en het pastorale team van de parochie nodig ik u hierbij uit voor de plechtige viering van de opening van het pastorale jaar 2016- 2017.

Namens het pastorale team, Henk Janssen, pastoor

VAN HARTE WELKOM

IN DE OPENINGSVIERING VAN HET NIEUWE PASTORALE WERKJAAR

*op zondag 25 sept. om 10.00 uur in de kerk van Cosmas en Damianus
met medewerking van beide gemengde koren en het pastorale team.*

Beste parochianen, medewerkers en medewerksters

we nodigen u van harte uit om met elkaar weer het nieuwe werkjaar te openen. Dit jaar willen we benadrukken: parochie ben je uiteindelijk niet voor jezelf, maar om te werken aan een betere wereld. Parochie ben je om samen met de maatschappij en de wereld, waarin je woont, een stapje verder te brengen. Daarom hebben we als thema enkele zinnen uit de 2^e lezing gekozen:

“STRIJD DE GOEDE STRIJD”

‘Streef naar gerechtigheid, volharding en liefde!’

Terwijl wij in vrede en in welvaart ons leven mogen leiden, zijn de problemen van de wereld: de on-vrede, de on-gerechtigheid, de zorg voor het milieu en de ongelijke verdeling tussen arm en rijk wel onze zorg. We hebben als christenen de taak onze bijdrage te leveren. Daarbij is het belangrijk dat we ons niet verliezen in alles wat ons scheidt, maar dat we ons realiseren wat ons verbindt, wat we samen delen, waar we samen voor staan, hoe we samen één zijn in de liefde en hoe we samen willen werken aan vrede en geluk voor iedereen.

In deze viering willen we ook

- **kapelaan Rudo Franken voorstellen als nieuwe pastor voor onze parochie en nieuwe collega in ons team.**

We hopen u allen te zien, zowel in de viering als bij de koffie/thee na de viering om zo samen te beleven wat ons verbindt en waar we voor staan.

Pastors en Bestuur

Parochie H.H. Cosmas en Damianus

OPEN PAROCHIE-AVOND OVER DE STAND VAN ZAKEN

OP 4 OKTOBER - feest van Franciscus - OM 20 UUR IN DE SLEUTEL

Zoals afgelopen jaar beloofd, houden we een open avond voor alle parochianen over de stand van zaken in de parochie.

Dat zal gaan over de financiën: rekening en verantwoording van de afgelopen twee jaar zullen sprake komen en de begroting van dit lopende jaar.

Ook zullen we de perspectieven voor de kerkgebouwen ter sprake brengen.

De eventuele verhuur van de pastorie in het dorp zal ter sprake komen.

We staan stil bij de taken van de pastors: van pastoor Janssen, van kapelaan Rudo Franken, van pastor Jos van Rooij en van pastor Isabel van Baal.

Verder kan ter sprake komen alles wat u en ons zorgen baart.

Het zou fijn zijn als u daarover al van tevoren meedenkt.

U kunt wensen, gedachten, meningen en vragen insturen via een briefje naar: Kloosterstraat 2 6562 AW Groesbeek of via: par.groesbeek@kpnmail.nl

Van harte welkom - Bestuur en Pastoraal Team

Vormsel 2016

In november 2016 is er weer een vormsel viering.

Wij, van de werkgroep, zijn met de voorbereidingen gestart.

Door Dorien Kuijpers en pastor Isabel van Baal is een nieuw werkboek gemaakt met leuke opdrachten en verhalen uit de bijbel. De kinderen worden samen met de gastouders uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen.

Opgave voor het vormsel gaat via brieven, deze zijn verspreid op alle scholen in Groesbeek.

Alle groepen 7 krijgen een brief mee naar huis, een week later mag je die weer inleveren op school.

Het vormsel is op 12 november voor de Horst en de Breedeweg en op 19 november voor het Vossenhol, Op De Heuvel, de Sieppe, Carolus en de Adelbert Windekind.

Kinderen die geen uitnodiging hebben ontvangen of buiten Groesbeek wonen en graag in Groesbeek mee het vormsel doen kunnen zich opgeven via Isabel, isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl of tel.: 024 3971473 of een briefje:

Kloosterstr. 2 6562 AW.

Isabel van Baal



Sint Antonius

in 't Wèrcken

BRUUKS ALLERLEI

Groesbeek - Breedeweg

Afval begraafplaats Breedeweg wordt te duur?

Zoals een ieder weet komen er tijdens het onderhoud van de begraafplaats, gedurende een jaar heel wat afvalstoffen vrij die op een verantwoorde manier moeten worden afgevoerd en verwerkt. Om alle vrijkomende afvalstoffen milieutechnisch goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat deze goed gescheiden worden aangeleverd bij de afvalstoffenverwerker. Met name het groenafval moet "schoon" worden aangeleverd dat wil zeggen in het groenafval mag onder andere geen plastic, rubber, glas, keramische potten en beton voorkomen. Al het groenafval kan mits dit "schoon" is worden verkleind en daarna gecomposteerd zodat het weer hergebruikt kan worden. Het kerkbestuur en de beheerders van de begraafplaats hebben een dringend verzoek aan u als bezoekers/verzorgers van de graven om het afval zo goed mogelijk te scheiden. Want wordt het groenafval "vervuild" aangeleverd dan zijn de kosten per kg aanzienlijk duurder dan "schoon" groenafval. Wij verzoeken u om uitsluitend groenafval in de beschikbare containers te doen en de met name "bloempotten" apart te houden. De beheerders van de begraafplaats zijn bezig om een afvalgelegenheid te maken voor de niet verteerbare afvalstoffen zoals plastic potten. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en het milieu vaart er wel bij.



Afscheid van Truus Hermsen-Schoonenberg

I.v.m. gezondheidsredenen heeft Truus Hermsen–Schoonenberg haar werkzaamheden als Pastoraal medewerkster in Woonzorg Centrum de Meent beëindigd.

Truus is vanaf 1998 werkzaam geweest als Pastoraal medewerkster in het Woonzorg Centrum de Meent.

Zij verzorgde in samenwerking met de dienstdoende pastores, de kosteres en afwisselend met haar collega's lectrices de zaterdagavond-vieringen. Als coördinatrice van de groep had ze de zorg dat alles goed verliep. Ook heeft Truus jarenlang de Avondwakegroep in de Cosmas en Damianus versterkt. Truus, dank je wel voor al je hulp. Het was prettig samen met jou te werken. We zullen je zeker missen, maar hopen je toch af en toe nog te mogen ontmoeten.

Jouw collega's Pastorale Zorg "de Meent"

Pastor van Gestel in het ziekenhuis

Door de val die pastor van Gestel gemaakt heeft in het halletje van zijn huis zijn ook andere complicaties aan zijn rug te voorschijn gekomen.

Daarvoor is hij opgenomen in het ziekenhuis. De dokters zijn positief over zijn herstel. Het is op dit moment nog niet te zeggen hoe het vervolg zal zijn van de weg naar zijn herstel. U begrijpt dat pastor van Gestel in deze weken op zijn rust gesteld is. Mocht u hem toch een kaartje of bemoediging willen sturen, doet u dat dan voorlopig via Radboudumc, 737 C2 Orthopedie, pastor J. van Gestel, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. Wanneer hij voor het herstel of revalidatie naar een andere plaats gaat zullen we u daarover berichten. U kunt ook post sturen via de pastorie: pastor J. van Gestel, Kloosterstraat 2 6562 AW Groesbeek. Een kaarsje voor zijn beterschap is altijd welkom

Beleidsoverleg in het parochiebestuur: - De intuïtie van geloof is er al !

In de vakantie hebben we een beetje doorgewerkt aan het beleidsplan. De volgende gedachten kwamen daarbij op:

Wanneer we catecheseavonden hebben met doop-ouders vragen we hen spontaan op te schrijven wat ze te binnen schiet bij het woord 'geloof'.

Daar komen altijd de drie volgende kolommetjes uit, die we beschouwen als drie pijlers, waarop geloof steunt:

- 1) **traditie**, want geloof wordt je doorgegeven, je steunt op de rituelen en verhalen van je ouders en de generaties voor je.
- 2) **emotie**, want geloof wordt beleefd en verankerd in je hart.
- 3) **intuïtie**, want geloof wordt gevoeld met de voelsprietten van de ziel. Daar weten we al: 'er is meer !'

Traditie	Wat het geloof ons brengt	Intuïtie
De bijbel	Devotie	'Er is meer...'
God -van Abraham, Isaak en Jacob	Toewijding	Geraakt worden door 'Het Geheim' bijv. rond geboorte en sterven.
Mozes	Bidden	Geraakt worden door de Liefde
Profeten	Houvast	
Jezus	Steun	Dankbaarheid
De Kerk	Troost	Verwondering
De paus, bisschoppen, etc	Bescherming	Vertrouwen
Institutie	Gemeenschap	Vreugde
De kerkelijke wetgeving	Verbinding maken met	verdriet
De 7 sacramenten	verbondenheid	
Het kerkelijk jaar		De 'voelsprietten' van het hart
Het gebed		De 'voelsprietten' van de ziel
Kaarsjes aansteken		
De Heiligen		
Maria		
Waarden en normen		

De pastor(m/v) staat in de traditie. Hij/zij heeft als taak om die traditie te verpersoonlijken en door te geven. Maar geloof van mensen ontstaat ook uit intuïtie; het zijn de voelsprietten van ons hart, die ons laten voelen 'Er is meer'. En overal waar het leven raakt aan 'Het Geheim', daar voelen wij dat. Bij geboorte en sterven, bij liefde en verdriet. In de stilte van de natuur of juist in de ontmoeting met de ander of opgaand in de zee van mensen: 'er is meer !'. Een pastor dient zijn talent voor 'Het Geheim' te ontwikkelen en ook beschikbaar te hebben. Hij/zij moet de verbinding kunnen maken tussen de traditie en de intuïtie. Het geloven landt in onze emoties. Zij zijn ook een brug, een brug van ons hart naar God en naar elkaar. Om de parochianen te raken moet de pastor dus zowel iemand van de traditie zijn, als iemand van de emotie en iemand van de intuïtie. Hij/zij moet deze drie gebieden met elkaar kunnen verbinden.

In het verleden dan spraken we de mensen vaak als eerste aan via de traditie. Het lijkt erop dat we tegenwoordig makkelijker aansluiting vinden als we mensen aanspreken vanuit hun intuïtie. Vanuit hun eigen gevoel, om van daaruit te zoeken naar wat de traditie voor hen kan betekenen. Het is verstandig om te gaan zoeken hoe we mensen kunnen aanspreken vanuit de intuïtie van geloof, die er bij veel mensen al is.

Isabel van Baal
Jos van Rooij

Bijbel knutsel club



In het nieuwe schooljaar gaan we verder met de bijbel knutsel club.

De bijbel knutsel club is voor alle kinderen die hun eerste communie hebben gedaan. We komen samen op de pastorie (pannenstraat), we luisteren naar een verhaal en we gaan knutselen. Het zijn altijd gezellige middagen. Het duurt

nog even maar toch geven we jullie alvast de data zodat je deze in je agenda kunt zetten. Wil je voor 10 oktober laten weten als je mee wilt doen? Je kunt dan een mail sturen naar isabel@cosmasendamianusgroesbeek.nl

Data bijbel knutsel club:

- Zaterdag 15 oktober 15.00-16.30 uur
- Zaterdag 26 november 15.00-16.30 uur
- Zaterdag 14 januari 2017 15.00-16.30 uur

Graag tot 15 oktober!

Groetjes, Xandra en Isabel

LITURGISCHE AGENDA – 3 SEPT. t/m 04 NOV. 2016



WEEK VAN 03 - 09 SEPTEMBER - Kermis

- za. 03 sept. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
- zo. 04 sept. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. G.c.d.;
- ma. 05 sept. G.Hart 09.00 u. Schuttersmis; KK Horst Sion Breedeweg;
- di. 06 sept. C&D 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
- wo. 07 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 10 - 16 SEPTEMBER - Ziekenzondag

- za. 10 sept. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D 19.00 u. H.Mis;
- zo. 11 sept. Antonius 09.30 u. G.c.d.;
- C&D 10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
- wo. 14 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 17 - 23 SEPTEMBER - Vredeszondag

- za. 17 sept. De Meent 17.00 u. G.c.d.; Seniorenkoor Dorp
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. G.c.d./Voorstelv. Vorm.; Jeugdkoor Mikado;
- zo. 18 sept. Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 10.00 u. G.c.d.; KK Horst Sion Breedeweg;
- wo. 21 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEKEND VAN 24 - 30 SEPTEMBER

- Opening Pastorale werkjaar
- Feest H.H. Cosmas en Damianus
- Voorstellen Kapelaan R. Franken

- za. 24 sept. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor
Breedeweg;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Dameskoor;
C&D 19.00 u. H.Mis;
- zo. 25 sept. C&D 10.00 u. H.Mis; Gezamenlijke koren;
- wo. 28 sept. Antonius 19.00 u. H.Mis;



WEEK VAN 01 - 07 OKTOBER

- za. 01 okt. De Meent 17.00 u. G.c.d.;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
C&D 19.00 u. G.c.d. KK St.Caecilia;
- zo. 02 okt. Antonius 09.30 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D 10.00 u. G.c.d.;
- di. 04 okt. C&D 14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
- wo. 05 okt. Antonius 19.00 u. H.Mis;
- vr. 07 okt. C&D 19.30 u. Meditatie

WEEK VAN 08 - 14 OKTOBER

- za. 08 okt. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
K'tuin 19.00 u. G.c.d.;
- C&D 19.00 u. H.Mis; KK St.Caecilia;
- zo. 09 okt. Antonius 09.30 u. G.c.d.;
- C&D 10.00 u. Gregoriaanse Hoogmis; Schola Cantorum;
- wo. 12 okt. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEKEND VAN 15 - 21 OKTOBER

- za. 15 okt. De Meent 17.00 u. H.Mis; Seniorenkoor Dorp;
K'tuin 19.00 u. H.Mis; Dameskoor
C&D 19.00 u. G.c.d./Gezinsv./Inschrijfv.1^e communie;
Jeugdkoor Mikado ;
- zo. 16 okt. Antonius 09.30 u. H.Mis;
C&D 10.00 u. H.Mis; KK Horst Sion Breedeweg;
- wo. 19 okt. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 22 - 28 OKTOBER - Wereldmissiedag

- za. 22 okt. De Meent 17.00 u. H.Mis; Dameskoor;
K'tuin 19.00 u. H.Mis;
G.Hart 18.00 u. H.Mis/Caeciliafeest; KK Horst Sion Breedeweg;
C&D 10.00 u. G.c.d.; KK St. Caecilia;
- zo. 23 okt. Antonius 09.30 u. H.Mis; Seniorenkoor Breedeweg;
C&D 10.00 u. H.Mis; KK St. Caecilia;
- wo. 26 okt. Antonius 19.00 u. H.Mis;

WEEK VAN 29 OKTOBER - 04 NOVEMBER - Allerheiligen - Allerzielen

za. 29 okt.	De Meent	17.00 u. H.Mis;
	K'tuin	19.00 u. H.Mis;
	C&D	19.00 u. H.Mis;
zo. 30 okt.	Antonius	09.30 u. Allerheiligen/Allezielen; KK Horst Sion Breedeweg
	C&D	10.00 u. H.Mis/Allerheiligen; KK St. Caecilia;
di. 01 nov.	C&D	14.00 u. Gebedsdienst voor en met zieken;
wo. 02 nov.	De meent	17.00 u. Allerzielen; Seniorenkoor Breedeweg;
	K'tuin	19.00 u. Allerzielen;
	C&D	19.00 u. G.c.d./Allerzielen; KK St. Caecilia;
	G.Hart	19.00 u. G.c.d./Allerzielen; KK Horst Sion Breedeweg;
vr. 04 nov.	C&D	19.00 u. Vormselvoorstelviering;

Gezinsvieringen

De eerste gezinsviering na de vakantie is op zaterdag 17 september a.s. Tijdens deze viering zullen de kinderen die dit jaar hun vormsel doen, zich aan ons voorstellen. Het thema van deze viering is: kleuren zien. Dit sluit aan bij het nieuwe werkboek waarmee gewerkt zal worden in de voorbereiding van het vormsel. Dus van harte welkom, op 17 september om 19.00 uur in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus.

Zoals altijd is jeugdkoor Mikado bij deze viering ook van de partij!

Overigens zal één van onze leden de werkgroep gaan verlaten. Daarom zijn we op zoek naar iemand die haar plaats wil innemen. De werkgroep komt één keer per maand bij elkaar op een woensdagochtend. Dan worden de boekjes voor de eerstvolgende viering geraapt, geniet en gevouwen en worden de teksten van de daarop volgende viering uitgezocht. Lijkt het je leuk om ook iets te doen voor onze parochie en heb je affiniteit met kinderen in de basisschool leeftijd? Stuur dan een mail naar Mieke Vissers, wilco24@planet.nl

Graag tot ziens, Pauline, Mieke, Irma en Isabel (werkgroep gezinsdienst)

Mooie Bedevaart naar Kevelaer



De bedevaart naar Kevelaer van de parochie Cosmas en Damianus uit Groesbeek is bijzonder geslaagd. Zo'n 74 mensen reisden op dinsdag 9 augustus van dit jaar met de bus naar de bedevaartplaats in Duitsland, en een veelvoud daarvan ging op eigen gelegenheid op weg. Er waren ook veel bedevaartgangers uit Leuth en Ooij en ook uit Ottersum. Pastor Van Gestel moest, door lichte ziekte geveld, helaas verstek laten gaan en dat zal hem zeker pijn hebben gedaan. Maar pastoor Janssen heeft op voortreffelijke wijze de rol overgenomen; daar waren heel veel bedevaartgangers het over eens. Hij werd ook op het laatste moment "in het diepe gegooid", maar gaf

wederom blijk van zijn "zwemkunst".

Een kerk vol met mensen tijdens de mis en iets minder mensen (zoals gebruikelijk) in het lof en bij de kruisweg zorgden voor een mooie ingetogen sfeer en een grote saamhorigheid. Muziek van leden van de drie fanfares van Groesbeek omljstte de dienst en zorgde voor een warm gevoel en blije gezichten, zowel in de processie van bus naar kerk, als tijdens de mis en het verlaten van de kerk.

Een mooi Ave Maria van Marian Hopmans gaf het "toefje slagroom op de taart". Wil Wijers begeleidde op zeer goede wijze het koor op het orgel; dat deed hij ter vervanging van Door Kersten, die vandaag een polsoperatie moest ondergaan. Een hartelijk dankwoord is zeker verdiend voor meerdere mensen, zoals al hierboven vernoemd.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar kosteres Riekje Straatman, die bijzonder veel werk heeft verzet, maar stil en op de achtergrond.

Zeker ook gaat onze dank uit naar alle bedevaartgangers. Wij hopen dat iedereen gevonden heeft wat men zocht in Kevelaer.

Broederschap Kevelaer Groesbeek

Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen



In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio/Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen, met als thema 'Getuigen van barmhartigheid'. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.

Land van tyfoons

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland

De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila leven veel mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. 's Avonds slapen ze in de riksja. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban. En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum 'Tuluyan', waar dakloze gezinnen worden opgevangen en weer op weg geholpen worden.



DE ENGELN-ENERGIE VAN DE NATUUR

Na een jaar hard werken en veel informatie binnen krijgen, is vakantie niet alleen vrije tijd voor het lichaam en het hoofd maar ook voor de ziel. Even de diepte van jezelf induiken en de stem van je ziel weer horen en verstaan. Lopend of liggend in de natuur kom je in balans en voel je weer de schoonheid en verbondenheid, die je meedraagt in je hart. De natuur brengt je thuis bij wie je bent zonder de zware energieën van het dagelijks leven.

De natuur, bomen, planten en bloemen, is geworteld in de energie van leven zelf. Anders gezegd: de natuur, het plantenrijk, staat heel dicht bij God, bij de Bron. Door de natuur stromen energieën en krachten die verbonden zijn met de Schepping. Er wordt gezegd dat dit de krachten zijn van het Engelenrijk. De wereld van de planten staat onder directe invloed van en is een rechtstreekse uiting van het rijk van de engelen, van hun hoge krachten, van hun eenheid en liefde. De goddelijke energie uit zich in mensen als individuele ziel. Maar engelen hebben geen 'ego'. In engelen krijgt de goddelijk energie vorm als een helpend en genezend bovenpersoonlijke kracht. Deze uit zich op Aarde in het plantenrijk. Door je open te stellen voor de plantenwereld ontvang je de helende kracht van de engelen. Wanneer je je afstemt op deze trilling, besef je dat je er in de kern één mee bent, dat je zelf een engel bent.

Ook dieren, vooral honden en katten, zijn zeer gevoelig voor de dienende en helpende energie van de engelen.

Beiden zijn in staat om zich te versmelten met de energie van hun baasje, met hun vreugde, hun verdriet, met hun eenzaamheid en ouderdom. Daardoor gaan huisdier en baasje soms zelfs een beetje op elkaar lijken.

Honden hebben een extreme loyaliteit en een onvoorwaardelijke liefde, die door de mens ook kan worden ontvangen. Daarom zijn ze zowel kameraden, als beschermers en 'healers', en 'genezers'; van de mens. Katten zijn meer dan honden heldervoelend, in staat hun baasje te beschermen tegen ongewenste gedachtevormingen en negatieve energieën. In veel oude culturen werden tempelkatten gebruikt om heilige plaatsen te beschermen tegen negativiteit. Er zijn talloze verslagen -laatst nog een herdershond die een jongen die in een ravijn gevallen was vergezelde tot hij gevonden werd-van honden (maar ook van dolfinen, paarden en katten) die wonderlijke reddingen volbrachten. De dienende engelen-energie kan zich makkelijk versmelten met de dienende

natuur van onze huisdieren. De engelenkracht sluit daar als het ware naadloos op aan, waardoor niet alleen de planten, maar ook de dieren bij uitstek 'instrumenten' kunnen zijn van het engelenrijk.

Een kleine bijzonderheid - kort na elkaar hoorde ik enkele verhalen van hondenbezitters, die vertelden dat hun hond reageerde op 'aanwezigheid' in huis en er heel zenuwachtig of bang van werd. Een van hen vroeg me zelfs om het huis te zegenen. Dit is ook een teken van de grote gevoeligheid van dieren voor de niet-materiële wereld.

Graag wil ik hier eens een keer een avond over organiseren. Als u hierover ervaringen of verhalen hebt, bent u welkom. Het liefst via de e-mail: pastor.vanrooij@inter.nl.net

Hartelijke groeten, Jos van Rooij.

Bassen ... wie durft het aan?

U mag zich afvragen, zo'n groot koor op dit moment.

Waarom toch nog ledenwerving?

Omdat we graag onze stemverdeling willen verbeteren.

Wij zijn namelijk op zoek naar aanvulling van enkele **bassen** voor ons koor.

De overige stemgroepen zijn goed bezet, maar iedereen is van harte welkom.

Zingt u graag, en houd u van gezelligheid?

Dan is dit het juiste moment om vrijblijvend kennis te komen maken

op onze repetitie: elke donderdag van 19.30 uur tot 21.00 uur in de grote zaal van Dorpshuis 'DE SLENK' aan de Reestraat in de Horst.

Voor informatie kunt u bellen naar het secretariaat:

KERKKOOR HORST SION BREEDEWEG

Tel: 024-397-2171

Ria de Haan.

Extra collecte op 28 oktober 2015.

Op zaterdag en zondag 22 en 23 oktober 2016 zal een extra kerkcollecte gehouden worden voor Missio. Mocht u liever een bijdrage willen overmaken dan is dat mogelijk op RABO bank rekeningnummer 11.74. 07. 550 ten name van het Missie comité met vermelding Missio 2016.

Namens PCMO Teun van Grinsven

LIEF EN LEED

Gedoopt:

Rylann Jay, zoon v. Geneviève Roeffen en Richard Siep, Kerkpad 14
Tess, dochter v. Natascha Kamps en Thom Jochoms, Dakotastraat 6
Sam, zoon v. Marleen Jaspers en Patrick Coopmans, Pottenbakker 66, Milsbeek
Jasper, zoon v. Esther van Ooijen en Antwan Janssen, Hulststraat 14
Lucas zoon v. Esther van Ooijen en Antwan Janssen, Hulststraat 14
Carel, zoon v. Linda Roesink en Carel Schmidt, Lijsterbesstraat 40

Overleden:

Allegonda Gerrits-Vink, Veenbeshof 64, 82 jaar
Pim Gustaaf Lambertus Morsink, Heidebloemstraat 11, 57 jaar
Matheus Antonius Peters, Hoflaan 26, 82 jaar
Wilhelmina Francisca van Loon-Kerkhoff, Molenweg 16, 93 jaar
Maria Elisabeth Janssen-Wijers, Dries 27, 62 jaar
Frank Peter Johannes Dennesen, Gen. Gavinstraat 436, 35 jaar
Wilhelmina Henrica Elisabeth .v.d. Ven-Willems, Burg. Ottenhoffstr. 21, 83 jaar
Jacoba Johanna Francisca Allegonda Peters-Swinkels, Stationsweg 15n, 75 jaar
Henricus Theodorus Bögels, Zevenheuvelenweg 25, 76 jaar
Leonardus Hendrikus A. Hermsen, Maximilian Kolbe Strasse 28, Kranenburg, 64 jaar
Aнна Janssen-van Melis, Lievensweg 124, 72 jaar
Catharina Lamberta Hendrina Leenders-Coopmans, Industrieweg 5, 82 jaar
Theodora Johanna Hopman-Blom, Stationsweg 33, 101 jaar
Maria Johanna Pouwels-Eijkhout, Acaciastraat 14, 85 jaar

50 jaar gehuwd:

Truus en Jaap Janssen-Ebbers, Cranenburgsestraat 57

Gehuwd:

Bianca Heijnen en Michel Thijssen,

REACTIES EN KOPIJ

Inleveren, insturen of e-mailen vóór 10-oktober 2016 naar:

E-mailadres: **par.groesbeek@kpnmail.nl**

Pastorie Dorp, Kloosterstraat 2, 6562 AW, tel.: 024-3971473

Pastorie Breedeweg, Sint Antoniusweg 2, 6562 GM, tel.: 024-3971998

Pierre Ronde, Sint Antoniusweg 2, tel.: 06-22214898

Het volgende parochieblad komt uit op 27-10-2016.

DOORGEVEN VAN DE ZIEKEN IN HET ZIEKENHUIS

Het is belangrijk dat u zelf voortaan de parochie in kennis stelt als een huisgenoot of familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Als u het fijn vindt dat we even op bezoek gaan. Wij zelf vinden die korte bezoeken in het ziekenhuis een erg zinvolle besteding van onze tijd en een belangrijk stukje pastoraal werk. Dus van harte aanbevolen!

H. Janssen, pastoor, J. v. Rooij Diaken en I. van Baal pastoraal werkster.

PAROCHIEBESTUUR H.H. COSMAS EN DAMIANUS

Pastoor-voorzitter:

Dhr. H Janssen Kloosterstraat 2 6562 AW Groesbeek

Vice-voorzitter:

Dhr. G. van Gorkum Gen. Gavinstr. 72 6562 ML Groesbeek

Secretaris:

Dhr. R. Paulis St. Antoniusweg 2A 6562 GM Groesbeek

Beheerder gebouwen:

Dhr. T. Koch Frieselaan 8 6562 BE Groesbeek

Beheerder administratie:

Dhr. G. Peters Zwanenveld 9123 6538 SH Nijmegen

Communicatie:

Dhr. E. Schuivens Bruuk 81 6562 KK Groesbeek